



Colofon:

Maandblad

Verschijnt niet in juli en augustus.

Belgische Theosofische Vereniging vzw

Geuzenplein 8, 1000 Brussel:

Website: www.ts-belgium.be

Email: info@ts-belgium.be

Belgische Orde van Dienst: [Facebook](#)

Email: tos@ts-belgium.be

Verantwoordelijke uitgever :

Sabine Van Osta

p/a Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Jaargang 21-nummer 2-februari 2026

Mission Statement of the Theosophical Society

To serve humanity by cultivating an ever-deepening understanding and realisation of the Ageless Wisdom, spiritual Self-transformation, and the Unity of all Life.

Missie van de Theosophical Society (Adyar)

Het dienen van de mensheid door het ontwikkelen van een zich steeds verdiepend inzicht in, en verwerkelijking van de tijdloze wijsheid, spirituele zelf-realisatie en de eenheid van alle leven.

De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:



1. *Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.*
2. *Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.*
3. *Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.*

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Ze verwelkomt als leden al diegenen die de drie doelstellingen kunnen onderschrijven en die bereid zijn haar Statuten te respecteren.

Het Witte Lotusblad

Deze nieuwsbrief wordt maandelijks uitgegeven door Loge Witte Lotus. (verschijnt niet in juli en augustus)

Elektronische verzending is gratis.

Een papieren versie is eveneens te verkrijgen.

Abonnement van januari tot december: bedrag € 15 of bedrag per nummer € 1,5 over te schrijven op de rekening van Loge Witte Lotus

IBAN BE88 7340 4396 3641

tnv Loge Witte Lotus FV

In dit nummer:

Missie van de Theosophical Society	1
De Drie doelstellingen	
Contactgegevens Theosophical Society & informatie Loge Witte Lotus & Vrijheid van denken	2
Was C.W. Leadbeater een groot helderziende of gewoon een fantast? - deel 2	3
Het doel van het leven	5
17 februari	6
Programma Loge Antwerpen	7
Programma Loge Open Paradigma	8
Programma Loge Witte Lotus	9
De Geheime Leer	10

The Theosophical Society

De Theosophical Society werd opgericht te New York op 17 November 1875 door Helena Petrovna Blavatsky, Kolonel Henry Steel Olcott, William Quan Judge en anderen.

Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Het is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld. Website: www.ts-adyar.org



In Naarden, Nederland, is, in een prachtige en bosrijke omgeving, het Europees Internationaal Theosofisch Centrum (I.T.C.) gevestigd.

Informatie over activiteiten - website: www.itc-naarden.org



De Belgische Theosofische Vereniging vzw

De Belgische Sectie van de Theosophical Society werd opgericht op 7 juni 1911. Haar hoofdzetel is gevestigd in Brussel en momenteel zijn er afdelingen te Antwerpen, Brussel en Gent. Net als de Belgische Sectie organiseren alle afdelingen met grote regelmaat voordrachten en studiethemabijeenkomsten en sommige, waaronder die in Antwerpen en Brussel, beschikken over een eigen bibliotheek.

De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

Voor alle informatie over de verschillende afdelingen en hun programma, kan u contact opnemen via email: info@ts-belgium.be of telefonisch: +32 476 879 968 en +32 486 631 997.

Alle links, nationaal en internationaal, zijn te vinden op de nationale website: www.ts-belgium.be, alsook op de website van Loge Witte Lotus: www.logewittelotus.be

Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Secretariaat: Smeyskensstraat 15, 9200 Dendermonde

Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997

Bankgegevens: IBAN BE88 7340 4396 3641 - tnv Loge Witte Lotus FV

Internet: <http://www.logewittelotus.be> & [Facebook](#)

E-mail: loge.witte.lotus@ts-belgium.be



Deelname in de kosten activiteiten, zowel fysiek in de lokalen als via Zoom:

Thema-avonden & zondaglezingen:

Leden Theosofische Vereniging: € 5, niet-leden € 10

Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Meningen of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.

Bescherming Persoonsgegevens: Alle informatie betreffende de Wet op de Privacy en de persoonsgegevens is te bekomen via mail: info@ts-blgium.be of per brief, gericht aan de Belgische Theosofische Vereniging vzw, tav Sabine Van Osta, Geuzenplein 8 te 1000 Brussel.

Was C.W. Leadbeater een groot helderziende of gewoon een fantast?

Christian Vandekerkhove

Deel 2 en slot



Vrijmetselarij

Leadbeater was, net zoals Annie Besant, actief in de *Gemengde Vrijmetselarij*. Hier deed hij helderziende waarnemingen die van belang kunnen zijn voor huidige Broeders en Zusters, nl. wat in het onzichtbare gebeurt tijdens de ritualen.

In zijn werk over *De verborgen zijde van de Vrijmetselarij* geeft hij naast de gekende historische en symbolische informatie, nog zaken die we nergens anders vinden, zoals het inzetten van de *wezens van de devolutie* van bij het openen van de loge tot en met de sluiting van de loge, waar de opgebouwde mentale energie uitgestort wordt op de profane wereld.

Elke Loge bestaat als een aparte entiteit op het mentale plan. De gedachten- en gevoelsvormen die tijdens de zitting door de Zusters en Broeders worden gegeneerd dragen hier mede aan bij.

Hij vertelt dat hij bij zijn intrede in de Loge een déjà-vu ervaring had. Alles in de Tempel was conform wat hij zich meende te herinneren uit de Mystериën van Egypte, zesduizend jaar geleden en waarvan hij zeer scherpe herinneringen meende te hebben.

In dit boek deelt hij met ons zijn herinneringen en huidige waarnemingen over de Tempels bij verschillende oude volkeren. Hoe het komt dat de actuele Vrijmetselaarsloges zo conform zijn de antieke tempels zouden we volgens hem te danken hebben aan de *Choan van de 7de straal*, lees *Saint-Germain* of *Meester R.* of *Meester Racoczi*.

Christelijke Kerk

Een vergelijkbare helderziende studie maakte hij voor de christelijke liturgie. In zijn prachtig boek *De Wetenschap der Sacramenten* geeft hij een gedetailleerd verslag van al wat in het onzichtbare gebeurt tijdens de verschillende fasen van de misviering. In dit werk vergelijkt hij ook de liturgie van de Vrij-Katholieke Kerk met die van de Rooms-Katholieke Kerk.

Enkele voorbeelden van platen uit het boek die op helderziende wijze door CWL werden waargenomen:

-De omgekeerde komvorm of Bel die door de priester

wordt geschapen tijdens de Asperges. Tijdens de Psalmen wordt deze bel steeds groter.

-Tijdens de lofzang vormt de Engel een mozaïeke vloer. De Engel vormt deze vloer door afwisselend naar de vier windrichtingen een energetische straal uit te zenden. Elke tegel van deze vloer vormt in het onzichtbare een piramide met de punt naar onderen.

-Tijdens het introïtus worden onder de bel bloembladen gevormd.

-Rond het altaar wordt een wervelende helix gevormd die opstijgt.

-Aan het eind van het Kyrie ontstaat de eucharistische vorm met negen komvormige uitstulpingen, die uiteindelijk als torens boven de fysieke kerk zullen uitsteken.

-De krachtstromen op de kazuifel, wanneer de priester zijn gelaat naar het altaar wendt, zijn ook indrukwekkend, opstijgend vooraan en neerdalend achteraan.

Wie dit boek grondig leest, zal ook inzien waarom de priester in deze ritus nog steeds met zijn rug naar de gemeente celebreert. In feite staat hij met zijn gelaat naar het Oosten. De darshan die over hem komt, wordt aldus over de gemeente uitgestort en niet, zoals in de liturgie van het 2^{de} Vaticaans Concilie, op de glasramen achter het altaar!

Bharata Samaj

Voor het Hindoeïsme deed Leadbeater helderziend onderzoek tijdens de religieuze dienst van de *Bharata Samaj*. Er zijn verschillende organisaties die zich Bharat(a) Samaj noemen, maar wij hebben het hier over de beweging die in 1920 werd opgericht door enkele theosofen in Zuid-



India. De hindoeritualen zijn zeer ingewikkeld en vragen soms dagenlang hulp van priesters om ze te volbrengen. Deze beweging wilde vereenvoudigde rituelen samenstellen, onder meer voor het huwelijk en de ceremonie van de "draad" voor de jongens. Hier wordt gebruik gemaakt van Vedische aanroepingen en individuele zuivering door het vuur.

Zowel Leadbeater als Krishnamurti hebben hier een belangrijke rol in gespeeld, Leadbeater als

mentor en Krishnamurti onder meer als alereerste officiant (priester). Krishnamurti wilde dat het ritueel ook zou uitgevoerd worden door niet-Brahmanen en er was ook sprake van vrouwen om de puja uit te voeren. Met beide werd geëxperimenteerd en uit de helderziende waarnemingen van CWL bleek dat bij uitvoering door een niet-Brahmaan de nodige gedachtenvormen niet ontstonden, maar bij uitvoering door een vrouw (in casu: *Rukmini Devi*) de gegeneerde gedachtenvormen vrijwel identiek waren aan die bij celebratie door Krishnamurti. We weten dat thans op de campus van Adyar de puja meestal door een vrouw wordt uitgevoerd.

In zijn boekje *Bharata Samaj Puja*, geeft CWL, naast de Engelse vertaling van het ritueel, het onzichtbare mechanisme van de energieën die hier werken.

Conclusie

Uiteindelijk zou Leadbeater de mentor worden van verschillende anderen inzake helderziendheid. Ik wil hierbij alvast als voorbeelden vernoemen *Geoffrey Hodson* en *Dora van Gelder-Kunz*. De ene daadwerkelijk via begeleiding, de andere eerder als stimulans.

Zoals alle helderzienden was Leadbeater niet onfeilbaar.

In de latere jaren van zijn leven lijkt steeds meer fantasie met zijn helderziende vermogens te interfereren.

Hoe dan ook is onomstotelijk bewezen dat hij een *uitzonderlijk begaafd helderziende* was. Het zou een gemiste kans zijn om zijn geschriften zomaar terzijde te schuiven.

Laat ons deze minstens gebruiken als zeer plausibele uitgangspunten, die dan moeten worden getoetst aan andere bronnen en moderne waarnemingen van andere helderzienden en/of wetenschappers.

Noten:

4. Leadbeater, C.W.: *The hidden Life in Freemasonry*
5. Leadbeater, C.W.: *The Science of the Sacraments*
6. Jinarajedasa and Leadbeater: *Bharata Samaj Puja*, Adyar, TPH, 1948



Het doel van het menselijk leven

Jiddu Krishnamurti



Het leven bestaat uit dagelijkse gebeurtenissen die je kunt beheersen. Je kunt ze begiftigen met originaliteit, hun grootsheid laten opbloeien of je kunt ze vernietigen door gebrek aan inzicht.

De vormgeving van je leven en het begrip ervan behoren aan jou toe, niet aan anderen. Maar als je de leiding uit handen geeft, kan het resultaat slechts bestaan uit ongeluk, onderwerping aan een autoriteit die als een boom kan worden omgehakt waarna de troostende schaduw zou kunnen verdwijnen.

Vanuit deze beperking van de waarheid, dit verraad, ontstaat angst in de geest en het hart van de mensen; angst voor goed en kwaad, angst voor strikte moraliteit, angst voor de hel. En al deze angsten zijn vermomd als geloof, want de mens wil getroost worden. Maar ik zeg jullie: vraag niet om troost en ga op zoek naar inzicht. Het streven naar troost legt het leven aan banden, inzicht bevrijdt het en vrijheid kan slechts door ervaring worden verkregen.

Welke vorm van troost kan er bestaan buiten een duidelijk begrip van de waarheid? Wil je daar komen zonder strijd en zonder tranen? Dan heb je een spirituele geneesmiddelenhandelaar nodig, iemand die je remedies tegen de angst zal verkopen. Je zoekt je heil dan in de buitenwereld. Je bent bang om je zwakheid onder ogen te zien, bang om jezelf recht in de ogen te kijken en verplicht te zijn jezelf te overwinnen.

Omdat jullie niet gewend zijn aan hoge pieken, grote eenzaamheid, isolement en het

eeuwig leven, voelen jullie je verplicht je vrienden, je kwaliteiten, je kerken, je moraliteiten, je waardigheid, je banden, je rituelen en je godsdiensten met je mee te zeulen. Op grote hoogten heb je hieraan geen enkele behoefte.

In de schaduw van het heden is de mens vastgebonden, gevangen genomen en daardoor ontstaat zijn leed. Voor hem wordt het leven een constante strijd, een eindeloze discussie. Het doel van de mens is zich een weg te banen tussen het heden en het eeuwige. Ieder mens moet die tunnel, de directe toegangsweg tot de vervulling van het leven, graven. En deze weg ligt in jezelf. In deze tunnel kun je niet achteruit gaan, want vooruitgaande heb je alles wat je pad versperde achter je op een hoop gegooid. Je moet dus vooruit gaan, oftewel op zoek gaan naar de waarheid, of je moet blijven stilstaan. En zodra je je doel hebt bereikt en je alle verlangens, alle dorst naar ervaringen, je pijn en je strijd achter je hebt gelaten, verandert de moeite van het graven in extase.

Vertaling Saskia Campert

Uit Le Lotus Bleu, december 2000

(oorspronkelijk uit By what Authority,

Sterkamp Ommen 1)

Theosofia maart 2022



“En als je werkelijk onderzoekt wat dit leven inhoudt, niet theoretisch, maar het met je ogen en oren gadeslaat, met alles waarover je beschikt, zul je zien nietszeggend, hoe klein, hoe onbetekenend en bekrompen het is; je hebt misschien een Rolls Royce, een groot huis, een prachtige tuin, maar innerlijk is het leven een nimmer aflatende strijd boordevol tegenstellingen, tegenstrijdige begeerten en 1001 verlangens.

Krishnamurti

17 februari

- ✿ **Adyar Dag:** Oorspronkelijk was deze dag de 'Olcott Dag', in herinnering aan het overlijden van Kolonel Henry Steel Olcott in 1907. Leden kwamen samen op de plaats waar Olcott werd gecremeerd, spraken enkele woorden en legden bloemen neer bij het monument dat ter zijner eer werd opgericht.



In 1916 veranderde deze traditie. De leden verzamelden zich, om 07.10 uur in de ochtend, rond het standbeeld van Helena Petrovna Blavatsky en Kolonel Olcott, in de hal van het Hoofdkwartier in Adyar. Nadat de presidente had gesproken, betuigden alle afgevaardigden van de verschillende godsdiensten hun waardering en dank. De ceremonie eindigde met het neerleggen van bloemen.

In 1922 werd de 'Olcott Dag', in Amerika, voor het eerst gevierd als 'Adyar Dag'. Leden kwamen samen en zamelden geld in om naar het Hoofdkwartier te zenden. Deze dag was niet enkel de herdenkingsdag van het overlijden van Kolonel Olcott.

Na suggestie door Madame de Manziarly, een Frans theosofofe, riep Presidente Annie Besant 17 februari uit als "Adyar Dag". Sinds 1926, jaar waarin de eerste officiële Adyar Dag werd gevierd, komen elke jaar opnieuw alle leden overal in de wereld bijeen om deze speciale dag te vieren.

- ✿ 1600: Overlijden **Giordano Bruno**. Italiaans dominicaans priester. Verdacht van ketterij en door de Inquisitie tot de brandstapel veroordeeld.



- ✿ 1847: Geboorte van **Charles Webster Leadbeater**.

Leadbeater werd lid van de Theosofische Vereniging in 1883. Nadat hij Helena Petrovna Blavatsky ontmoette in Londen, in 1884, vertrok hij naar India. In 1909 ontdekte hij Jiddu Krishnamurti op het privé-strand in Adyar. Leadbeater hield zich bezig met de opvoeding van Krishnamurti en Curuppumullage Jinarajadasa. Later vertrok hij naar Ceylon. Hij gaf er les in een school voor arme jongens, opgericht door Kolonel Olcott. Op vraag van Alfred Percy Sinnett vertrok hij met Jinarajadasa naar Londen. Hij werd huisonderwijzer van de zoons van Sinnett en George Arundale.



Leadbeater werd een van de meest bekende sprekers van de Theosofische Vereniging. Samen met Dr. Annie Besant gaf hij jarenlang gestalte aan de Vereniging.

- ✿ 1907: Overlijden van **Kolonel Henry Steel Olcott**



- ✿ 1986: Overlijden van **Jiddu Krishnamurti**





Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loge Antwerpen

Programma Februari 2026



Studiemomenten

Dinsdagen 03 & 17/02/2026 van 11u tot 14u.

De Sleutel tot de theosofie

Na publicatie van De Geheime Leer, het meesterwerk van Blavatsky vroeg men haar om een eenvoudig boekje over de tijdloze wijsheid te schrijven. Ze reageerde hierop met De Sleutel tot de theosofie, geschreven in vraag-antwoordvorm. Vragen waar ze o.a. op ingaat zijn: Wat is theosofie? Wat is karma? Is karma ooit onverdiend? Wat is reïncarnatie? Wat reïncarneert er? Waarom herinneren we ons onze vorige levens niet? Wat gebeurt er na de dood? Wat is het verschil tussen ziel en geest? Wat is praktische theosofie? Wat is het beleid van de Theosophical Society? Wat maakt iemand tot theosoof? Wie zijn de mahatma's? Ze besluit met een visie op de toekomst van de TS. Achterin is een uitgebreide woordenlijst opgenomen..



Enkel fysiek in de lokalen.

Bij deelname, graag lunchpakket meebrengen. Koffie, thee en water beschikbaar.

Deelname in de kosten: leden € 5, niet-leden € 10.

Informatie: loge.antwerpen@ts-belgium.be of GSM +32 476 879 968



Lezing in samenwerking met Loge Witte Lotus

Zondag 15/02/2026 om 11u.

Swami Vivekananda

Deelname in de kosten: leden € 5, niet-leden € 10

Informatie: loge.antwerpen@ts-belgium.be

of GSM +32 486 631 997



Genezingsmeditatie.

Een dergelijke meditatie is in onze chaotische wereld zeker een nuttig instrument om, men met onze onzichtbare helpers, het leed en lijden van alle levende wezens te verzachten.

De Genezingsmeditatie gaat door op **dinsdag 03/02/2026 om 20u.**

ENKEL ZOOM.

Zoom link: <https://us02web.zoom.us/j/84259963781>

Deelname **enkel voor leden van de Theosophical Society.**

Alle informatie is te bekomen op mailk tos@ts-belgium.be



sa-
ten.



Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loge Open Paradigma

Website: www.openparadigma.org

Programma

Februari 2026



Zondag 08/02/2026 om 11u.: lezing

Het ontstaan van het universum, esoterisch bekeken

Dinsdag 10/02/2026 om 20u.: thema-avond

Frederik van Eeden:

De Kleine Johannes

Deze avond lezen en bespreken we dit spirituele boek



Dinsdag 24/02/2026 om 20u.: thema-avond

Inspirerende teksten

Tijdens deze bijeenkomst lezen en bespreken we inspirerende teksten, zoals deze van Jinaradjadasa en anderen.

Iedereen van harte welkom om deel te nemen aan onze activiteiten!

Inkom voor alle activiteiten: leden € 5, niet-leden € 10.

Alle informatie is te bekomen via mail loge.open.paradigma@ts-belgium.be of open.paradigma@gmail.com of via GSM +32 474 325 338

Facebook: <https://www.facebook.com/Loge-Open-Paradigma-Theosofische-Vereniging-1599627713631244>



***En nu, leraar van mededogen, wijs anderen de weg.
Zie hoe zij die kloppen om te worden toegelaten
allen in onwetendheid en duisternis wachten
tot de poort van de liefdevolle wet openzwaait!***

De Stem van de Stilte - Fragment 2 - De twee paden

Loge Witte Lotus

Februari 2026



**THEMA-AVONDEN & BIJEENKOMSTEN
VAN 20u TOT 21.30u**

**Thema-avonden gaan enkel door via
Zoom**

**Lezingen op de 3de zondag van de
maand gaan fysiek door in de lokalen
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
&
kunnen ook gevolgd worden via Zoom.**

Zoom links:

Dinsdag: <https://us02web.zoom.us/j/84259963781>

Donderdag: <https://us02web.zoom.us/j/84014540236>

Zondag: <https://us02web.zoom.us/j/87457909864>

Loge Witte Lotus

Kalender februari 2026

14A	DI	WO	DO 20:00-	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12 De sleutel tot de theosofie	13	14	15 Vive- kananda
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	2De sleutel tot de theo- sophie	27	28	

Studie



Donderdagen 12/02 & 26/02/2026 om 20u
De Sleutel tot de Theosofie
H.P. Blavatsky

Lezing



**Lezing Loge Witte Lotus &
Loge Antwerpen**



Zondag 15/02/2026 om 11u.:
Swami Vivekananda

Informatie: loge.witte.lotus@ts-belgium.be

of GSM +32 486 631 997 (Sabine)

Deelname in de kosten:
**Thema-avonden en voordrachten, zowel fysiek
in de lokalen als via Zoom:**
leden: € 5 - niet-leden € 10

Theosofische Orde van Dienst



De Theosophical Order of Service is een non-profit organisatie met afdelingen over de hele wereld.

Onbezoldigde vrijwilligers zetten zich in voor het welzijn van alle levende wezens.

De Belgische afdeling organiseert o.a. een maandelijkse Genezingsmeditatie.

Deelname aan deze meditatie is enkel voor leden van de Theosofische Vereniging.

Genezingsmeditatie

Dinsdag 03/02/2026 om 20u.

Enkel via Zoom

Zoom link:

<https://us02web.zoom.us/j/84259963781>



Voor meer informatie omtrent de programma's van **Loge Witte Lotus** kunt u terecht op GSM +32 486 631 997 en +32 476 879 968 of

email: loge.witte.lotus@ts-belgium.be



Voor informatie over de activiteiten van de **Belgische Theosofische Vereniging vzw** kan u terecht op GSM 0486 631 997 of via email: info@ts-belgium.be

Voor informatie over de **Belgische Theosophical Order of Service** kan u terecht op GSM +32 473 820 806 of email: tos@ts-belgium.be





Sessie IV - Het evolutionaire proces De derde fundamentele grondstelling

Het universum en de mens zijn verwickeld in een evolutionair proces. Wanneer we dit proces behandelen, komen we bij begrippen als de cyclus van noodzaak, rondes en ketens, en de ontwikkeling van bewustzijn door verschillende stadia van het bestaan. Deze onderwerpen worden bestudeerd aan de hand van geselecteerde teksten uit de Geheime Leer en andere theosofische bronnen van de eerste generatie.

Gent - Tak Vrede - op woensdag 04/02/2026 om 19.30u.

De activiteit gaat door in het **Kollekasteel**, Groenestaakstraat 66-68, 9030 Mariakerke en is geheel gratis bij te wonen. Vanuit het Kollekasteel wordt echter gevraagd dat alle deelnemers 2 consumpties nuttigen en dit voor het gebruik van een zaaltje.



Brussel - Brussels Lodge - op zaterdag 28/02/2026 om 13u.

Activiteit enkel fysiek op de Hoofdzetel

Deelname in de kosten: leden € 5, niet-leden € 10

Alle informatie over deze cursus is te bekomen via mail tak.vrede@ts-belgium.be & brussels.lodge@tsbelgium.be of GSM +32 486 631 997 (Sabine)



DE GEHEIME LEER spoort aan tot meerdere poging en legt nooit gezag op.

Elke bladzij roept op tot het ondernemen van een ontdekkingsreis en alleen hij die de reis onderneemt kan hopen het boek te gaan begrijpen.

Het is een boek dat vraagt om de daad, om bevrijding van de overheersing van het conventionele denken, om bevrijding van allerlei vooroordelen, bevrijding van beperkingen, die door de vormen tijdelijk aan de wetenschap, de godsdienst en de wijsbegeerte zijn opgelegd.

Het vraagt om bevrijding van de belemmeringen die de evolutie van deze tijd in de weg staan. Het boek richt zich tot de ondernemende geest van de pionier die zich onverschillig betoont voor de vervolging door kleinzieligen.

Het richt zich tot de geest die alle gehechtheid aan cijfers, getallen en orthodoxieën heeft overwonnen en zich openstelt voor de medewerking van de weinigen, voor de dwingende roep van het onbekende.



Uit Freedom and Friendship door dr. G.S. Arundale, 1878-1945, voormalig president