



Société Théosophique Belge asbl Belgische Theosofische Vereniging vzw



La Mission de la Theosophical Society (Adyar)

Servir l'humanité en cultivant une compréhension et une réalisation toujours plus profondes de la Sagesse éternelle, de la transformation spirituelle de soi, et de l'Unité de toute vie.

Missie van de Theosophical Society (Adyar)

Het dienen van de mensheid door het ontwikkelen van een zich steeds verdiepend inzicht in, en verwerking van de tijdloze wijsheid, spirituele zelfrealisatie en de eenheid van alle leven.

La Section Belge - De Belgische Sectie



La Section belge de la Société Théosophique a été fondée le 7 juin 1911. Son siège se trouve à Bruxelles et il existe actuellement des branches à Anvers, Bruxelles et Gand.

Comme la Section belge, toutes les branches organisent très régulièrement des conférences et des réunions d'étude et certaines, dont celles d'Anvers et de Bruxelles, disposent de leur propre bibliothèque.

La tâche principale de la Société est de rassembler les personnes partageant les mêmes idées et de les encourager dans leur recherche de la vérité.

Tous les liens, nationaux et internationaux, se trouvent sur le site national : www.ts-belgium.be.

Pour toute information supplémentaire sur les différentes branches et leur programme, veuillez nous contacter par e-mail : info@ts-belgium.be ou par téléphone : +32 486 631 997.

De Belgische Sectie van de Theosophical Society werd opgericht op 7 juni 1911. Haar hoofdzetel is gevestigd in Brussel en momenteel zijn er afdelingen te Antwerpen, Brussel en Gent.

Net als de Belgische Sectie organiseren alle afdelingen met grote regelmaat voordrachten en studietbijeenkomsten en sommige, waaronder die in Antwerpen en Brussel, beschikken over een eigen bibliotheek.

De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

Alle links, nationaal en internationaal, zijn te vinden op de nationale website: www.ts-belgium.be.

Voor alle bijkomende informatie over de verschillende afdelingen en hun programma, kan u contact opnemen via email: info@ts-belgium.be of telefonisch: +32 486 631 997.

Programme Belgiu février 2025 - Programma België februari 2025

VU: Belgische Theosofische Vereniging vzw, Geuzenplein 8 te 1000 Brussel
ER: Société Théosophique Belge asbl, Place des Gueux 8 à 1000 Bruxelles

Antwerpen

Zoom links - Loge Antwerpen & Loge Witte Lotus

Donderdag: <https://us02web.zoom.us/j/84014540236>

Zondag: <https://us02web.zoom.us/j/87457909864>



Loge Antwerpen

Dinsdag 04/02/2025 om 11u.: Studie

Een verhandeling over Kosmisch Vuur

Zondag 16/02/2025 om 11u: Voordracht

Adyar, de Theosofische thuis

Dinsdag 18/02/2025 om 11u.: Studie

Een verhandeling over Kosmisch Vuur



Loge Witte Lotus

Donderdag 06/02/2025 om 20u.: Studie

De Mahatmabrieven

Donderdag 13/02/2025 om 20u.: Studie

De Scheppende Stilte

Zondag 16/02/2025 om 11u.: Voordracht

Adyar, de Theosofische thuis

Donderdag 20/02/2025 om 20u.: Studie

De Mahatmabrieven

Donderdag 27/02/2025 om 20u.: Studie

De Scheppende Stilte



Loge Open Paradigma

Zondag 09/02/2025 om 11u.: Voordracht

Kervran of de biologische tra,sformaties

Dinsdag 11/02/2025 om 20u.: Studie

Frederik van Eeden: De kleine Johannes

Dinsdag 25/02/2025: Studie

Aryel Sanat: Het innerlijke leven van J. Krishnamurti

Gent



Tak Vrede

Woensdag 05/02/2025 om 19.30u: Studie

Zelfrealisatie door liefde

Door Sabine Van Osta

Woensdag 12/02/2025 om 19.30u.: Studie

Het Godsbegrip in de Mahatmabrieven

Woensdag 19/02/2025 om 19.30u.: Studie

Het Godsbegrip in de Mahatmabrieven

Woensdag 26/02/2025 om 19.30u: studie

Het Godsbegrip in de Mahatmabrieven

Deelname in de kosten - zie pagina 4

Theosofische Orde van Dienst

Donderdag 27/02/2025 om 20u.: Meditatie

Genezingsmeditatie

Enkel voor leden van de TS & via Zoom



Branches en Belgique - Loges in België
Site web - <https://ts-belgium.be> - Website

Bruxelles

Réunions: Place des Gueux 8 à 1000 Bruxelles
Email: info@ts-belgium.be

Brussels Lodge, Fondée en 1897
Email: brussels.lodge@ts-belgium.be

Branche Blavatsky, fondée en 1910
Email: branche.blavatsky@ts-belgium.be

Branche Centrale, fondée en 1898
Email: branche.centrale@ts-belgium.be

Branche Lumière, fondée en 1898
Email: branche.lumiere@ts-belgium.be

Participation aux frais Bruxelles:

Conférence: membres € 3, non-membres € 7

**Etude: contribution volontaire pour membres,
non-membres € 3**

Gent

Bijeenkomsten: Groenestaakstr 66 te 9030 Mariakerke
Email: info@ts-belgium.be

Tak Vrede, opgericht in 1925
Email: tak.vrede@ts-belgium.be

Antwerpen

Bijeenkomsten: Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen
Email: info@ts-belgium.be

Loge Antwerpen, opgericht in 1899
Email: loge.antwerpen@ts-belgium.be

Loge Witte Lotus, opgericht in 2006
Email: loge.witte.lotus@ts-belgium.be

Loge Open Paradigma, opgericht in 2017
Email: loge.open.paradigma@ts-belgium.be

Deelname in de kosten Antwerpse Loges:

Studiemomenten en voordrachten, zowel fysiek in de lokalen als via Zoom (tenzij anders vermeld):

leden € 5, niet-leden: € 10

Loge Witte Lotus: Bijdrage voor deelname via Zoom kan overgeschreven worden op Rekening KBC BE88 7340 4396 3641 tnv Loge Witte Lotus FV

Deelname in de kosten Tak Vrede - Gent

Activiteiten geheel gratis, mits het consumeren van 2 consumpties (vraag Kollekasteel) voor het gebruik van een zaaltje.

Liberté de Pensée

Étant donné que la Société Théosophique s'est répandue largement dans le monde, et que des fidèles de toutes les religions sont entrés dans ses rangs sans abandonner les dogmes, enseignements et croyances de leur credo particulier, il semble utile d'insister sur le fait qu'aucune doctrine ou opinion, par quelque personne qu'elle puisse être enseignée ou soutenue, ne s'impose à l'acceptation des membres de la Société Théosophique, et qu'il n'en est aucune qu'ils ne puissent à leur gré accepter ou rejeter. L'approbation des trois buts est la seule condition imposée aux sociétaires.

Aucun instructeur ou auteur - de H.P Blavatsky à ceux de nos jours - n'a autorité pour imposer à nos membres ses enseignements ou opinions. Tous les sociétaires ont un droit égal de s'attacher à tel instructeur ou telle école de pensée qu'ils peuvent choisir, mais ils n'ont pas le droit d'imposer leur choix à d'autres. Les candidats à des fonctions quelconques dans la Société ou les votants, ne sauraient être déclarés inéligibles ou inaptes à voter du fait de leurs opinions quelles qu'elles soient, ou du fait qu'ils appartiennent à une école de pensée quelconque. Les opinions ou les croyances ne confèrent pas de privilèges et ne sont cause d'aucune infériorité.

Les membres du Grand Conseil de la Société demandent instamment à tous les sociétaires de soutenir, de défendre et de respecter ces principes fondamentaux de la Société Théosophique, et aussi d'exercer, sans crainte leur droit à la liberté de penser et d'exprimer leur pensée dans les limites de la courtoisie et des égards dus à autrui.

(Résolution de 1924 du Conseil Général de la Société Théosophique, Adyar)

Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Meningingen of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.

(Resolutie uit 1924 van de General Council van de Theosofische Vereniging Adyar) 4