



TAK VREDE GENT



SHANTI

Maandelijkse nieuwsbrief voor levensvernieuwing en algemene broederschap
door vergelijkende studie van wijsbegeerte, godsdiensten, wetenschap en esoterie
JAAR 2024 - NUMMER 9 - SEPTEMBER 2024

Belgische Theosofische Vereniging vzw
Hoofdzetel: Geuzenplein 8 te 1000 BRUSSEL

Doelstellingen van de Theosofische Vereniging:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdiensten, wijsbegeerten en wetenschappen
3. Het onderzoeken van de onverklaarbare wetten die in de natuur besloten liggen en van de vermogens die in de mens sluimeren

De vereniging is niet-sektarisch en bestaat uit zoekers naar inzicht. Haar eenheid berust niet op een gezamenlijk beleden geloof of wereldbeschouwing maar op een gezamenlijk streven naar waarheid.

Missie van de Theosophical Society (Adyar)

Het dienen van de mensheid door het ontwikkelen van een zich steeds verdiepend inzicht in, en verwerkelijking van de tijdloze wijsheid, spirituele zelfrealisatie en de eenheid van alle leven.

Locatie activiteiten Tak Vrede:

Kollekasteel, Groenestaakstraat 66-68 te 9030 Mariakerke

Ter informatie: Sinds september 2022 zijn de voorwaarden voor gebruik van een zaaltje in het Kollekasteel gewijzigd. Een klein bedrag aan huur wordt gevraagd. Iedereen is van harte welkom om gratis en vrijblijvend deel te nemen aan de activiteiten van Tak Vrede. Giften als steun voor de goede werking van de Loge zijn steeds welkom en kan overgeschreven worden op rekening BE81 0000 1422 2624 tnv Belgische Theosofische Vereniging vzw, met vermelding Tak Vrede.

Activiteiten:

**Woensdag 04/09/2024 van 19.30u tot 21.30u:
Zelfrealisatie door liefde**

Meer informatie over het programma is te vinden op de website: <https://ts-belgium.be>. U kan ook een mailtje zenden aan tak.vrede@ts-belgium.be of u kan ook mailen naar info@ts-belgium.be, of bellen naar GSM 0486 631 997

V.U. : Tak Vrede, p/a Geuzenplein 8, 1000 Brussel - Email: info@ts-belgium.be

Bescherming persoonsgegevens: Alle informatie over de Belgische wet bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 en de AVG EU, te bekomen via email: info@ts-belgium.be

Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Mening en opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.

Resolutie goedgekeurd in 1924 door de General Council van de Theosophical Society Adyar



Lidmaatschap Belgische Theosofische Vereniging vzw

Wie interesse heeft voor Theosofie, of zoals het ook omschreven wordt de 'Tijdloze Wijsheid', is van harte welkom om deel te nemen aan een van de activiteiten. Dit kan fysiek in een van de lokalen voorbehouden voor de bijeenkomsten of dit kan ook - voor de loges die de mogelijkheid bieden, het bijwonen van een activiteit via Zoom. Alle informatie over de activiteiten in België zijn te vinden op de website: <https://ts-belgium.be>. U kan ook bellen naar GSM 0486 631 997.

Wie na al dan niet enige kennismaking beslist om lid te worden, kan het formulier 'Aanvraag lidmaatschap' downloaden op de website of dit aanvragen via mail secretary@ts-belgium.be.

De theosofie beoogt niet alleen het verzamelen van kennis, maar is vooral een manier van leven en denken, gebaseerd op inzicht. Het wil een proces van individuele bewustwording op gang brengen door een ontdekkingsreis naar wat de "Tijdloze Wijsheid" te bieden heeft.

Voor lidmaatschap van de vereniging wordt enkel gevraagd de drie doelstelling te onderschrijven. Deze zijn:

1. **Het vormen van een kern van de algemene broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.**
2. **Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van religie, filosofie en wetenschap.**
3. **Het onderzoeken van onverklaarde natuurwetten en van de krachten die in de mens sluimeren.**

Lidmaatschapsbijdrage

Zoals steeds wordt de lidmaatschapsbijdrage vastgelegd door de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze wordt gehouden in de maand juni en volgende bedragen werden goedgekeurd:

Lidmaatschapsbijdrage - Periode mei 2024-april 2024: minimum € 55.

Tevens kan men lid worden van de Theosofische Orde van Dienst, een non-profit organisatie en in België een afdeling van de Belgische Theosofische Sectie.

Lidmaatschapsbijdrage periode van mei 2024-april 2025. minimum € 10

Betaling lidmaatschap kan via rekening BNP BE81 0000 1422 2624

Alle verdere informatie is te bekomen via info@ts-belgium.be of via GSM 0486 631 997

Shanti september 2024

Pagina

De bloesem en de slang

3

Belgische Theosofische Vereniging vzw

8

Theosofische Orde van Dienst - Genezingsmeditaties

9

Tim & Lily Boyd in België

10

Jong Theosofen

11

Zelfrealisatie door liefde

12

De bloesem en de slang *De weg van gele baksteen en het klaprozenveld*

John Algeo



Op hun reis over de weg van gele baksteen door het land van Oz naar de Smaragden Stad kwamen Dorothy en haar kameraden langs een klaprozenveld, waarvan de bedwelmende geur de reizigers van vlees en bloed, Dorothy, Toto en de Laffe Leeuw in een diepe trance bracht, waardoor hun verdere vooruitgang belemmerd werd. Alleen door de intelligentie van de Vogelverschrikker en de toewijding van de Blikken Man vonden ze een manier om hogere machten in te roepen om hen uit het veld te krijgen en terug op de weg naar het hart van Oz.

Het is heel waarschijnlijk dat Frank Baum, de theosofische auteur van *De Geweldige Tovenaar van Oz*, bekend was met het spirituele gidsje van mevrouw Blavatsky, *De Stem van de Stilte*, dat pas elf jaar eerder was uitgegeven dan zijn bekende kinderboek. Net als *De Tovenaar van Oz* beschrijft *De Stem van de Stilte* een queeste, waarin de pelgrim door drie hallen moet gaan – van Onwetendheid, Lering en Wijsheid. In de tweede hal vindt de pelgrimziel ‘de bloesems van het leven, maar onder elke bloem ligt een opgerolde slang.’ In een voetnoot bij die passage identificeert H.P. Blavatsky (HPB) de tweede hal als

‘het astraal gebied, de psychische wereld van bovenzinnelijke waarneming en van bedrieglijke gezichten...’

Geen in die regionen geplukte bloem is ooit op aarde gebracht zonder haar slang om de steel gekronkeld. Het is de wereld van de Grote Begoocheling’ (p.36).

De Stem van de Stilte werd geschreven ‘voor hen, aan wie de gevaren van de lagere Iddhi (psychische vermogens) vreemd zijn’. Die vermogens worden gesymboliseerd door de bloem met een slang om de steel gekronkeld of door een veld klaprozen, waarvan de geur ons denkvermogen overweldigt en ons in een narcotische roes dompelt. Het gevaar van de lagere *iddhi* is dat hun aantrekkelijkheid ons kan weglukken van onze pelgrimstocht en ons kan doen bezighouden met spiritueel irrelevante verschijnselen en met afleidingen die ons ego bevredigen.

Vanaf aloude tijden tot in onze eigen tijd zijn wij gewaarschuwd tegen de lagere *iddhi* of psychische vermogens. De 5^e eeuwse neoplatonistische filosoof Proklos zei over deze lagere vermogens:

‘de goden vermanen ons geen blik op hen te werpen voordat wij omringd zijn door de [hogere] vermogens die tot geboorte gebracht zijn door de mysterieriten.’

Ook de Chaldeeuwse orakels adviseren iets dergelijks:

‘Gij moet ze niet aanschouwen voordat het lichaam vervolmaakt is; want zij fascineren altijd al de ziel van de mensen en trekken ze weg van de mysteries.’

G.R.S. Mead, een theosofische autoriteit op het gebied van deze aloude schrijvers, voegt hieraan toe:

‘Van de lagere visioenen dient men zich af te wenden opdat de hogere theofanieën, of manifestaties van de goden, gezien kunnen worden.’ (Chaldeeuwse Orakels 2:66).

Dichter bij onze eigen tijd waarschuwen de instructies die gegeven werden aan de 14-jarige Krishnamurti en uitgegeven als *Aan de Voeten van de Meester* ook voor dit gevaar:



‘Begeer geen psychische vermogens; deze zullen komen zodra... het goed voor u zal zijn ze te bezitten. Ze te forceren brengt vaak moeilijkheden met zich; dikwijls wordt wie ze bezit, misleid door bedrieglijke natuurgeesten, of hij wordt hoogmoedig en meent dat hij geen vergissingen kan begaan, en in ieder geval zou de tijd en de krachtsinspanning, nodig om ze te verkrijgen, gebruikt kunnen worden om voor anderen te werken. Deze vermogens zullen in de loop der evolutie komen... Tot op dat ogenblik is het beter, dat ge ze niet hebt.’ (p.29-30).



Het derde doeleinde van de Theosofische Vereniging is 'het onderzoeken van de onverklaarde wetten in de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.' Sommige mensen zien die latente vermogens als uitsluitend of hoofdzakelijk de 'lagere *iddhi*', die helderziendheid, voorkennis, telepathie en dergelijke omvatten. Die dingen zijn inderdaad vormen van latente vermogens, maar het onpartijdig onderzoeken ervan, in een wetenschappelijke geest, is niet hetzelfde als te trachten ze in onszelf te ontwikkelen. Het proberen zulke latente vermogens in onszelf of in iemand anders te activeren kan zelfs storend werken bij een behoorlijk – dat wil zeggen competent, betrouwbaar en onpartijdig – onderzoek daarnaar.

Bovendien zijn er andere, hogere soorten *iddhi*, die spirituele krachten zijn – zoals inzicht, wijsheid, mededogen, harmonie enzovoort – die de meest rigoureuze zelfontwikkeling vereisen om ze van latente aanwezigheid tot activiteit te brengen. De lagere *iddhi* zijn reëel en normaal (zij het niet in ons stadium van evolutie), maar ze zijn ook gevaarlijk. Alles wat bestaat is goed en heilig als het juist gebruikt wordt op de juiste tijd. Zoals Prediker zegt: *'Er is voor alles een tijd, en voor alles een doel onder de hemelen'*.

Er komt een tijd voor het ontwikkelen van de lagere *iddhi*, maar dit is de tijd voor het cultiveren van Wijsheid en Liefde, Creativiteit en Vrede. Dat zijn onverklaarde wetten van de natuur en latente vermogens die onze onderzoeken waard zijn, hier en nu.

Het onderzoeken van onverklaarde natuurwetten en latente menselijke vermogens is een doelstelling geweest, zij het niet de belangrijkste, van de Theosofische Vereniging vanaf de vroegste tijd. Het initiatief om de Society te stichten kwam door een lezing van een ingenieur-architect, George H. Felt, op één van de soirées van mevrouw Blavatsky over 'De verloren Canon van proportie van de Egyptenaren'. Zijn voordracht ging over de geometrische symboliek op de muur van een Egyptische tempel, maar Felt beweerde ook ontdekt te hebben hoe Egyptische priesters geesten van de elementen aanriepen en bevelen gaven. Die bewering, en de belofte van Felt om dat te demonstreren, wekte de belangstelling van anderen op die bijeenkomst en leidde tot een voorstel om een vereniging te stichten met als doel zulke zaken te onderzoeken, als- ook meer in het algemeen het onderzoeken van wetenschap en religie.

Ofschoon het initiatief voor het stichten van de Society werd ingegeven door belangstelling voor verschijnselen, waren de doelstellingen, zoals uiteengezet in de statuten van 1875, algemener: *kennis van de wetten die het universum besturen te verzamelen en te verspreiden*. Tegen 1878 waren die doelstellingen verder gediversifieerd tot het omvatten van andere doelen, zoals *het studeren met als doel de latente vermogens in de mensheid te ontwikkelen' en eindigde met 'uiteindelijk en voornamelijk hulp bij het instellen van een broederschap der mensheid... van ieder ras*. Sinds die tijd was het duidelijk dat broederschap de centrale en voornaamste doelstelling van de Society was. Tegen 1886 was de nadruk op verschijnselen afgenomen, door onderzoek daarnaar te beperken van alle leden van de Society tot slechts enkelen: *De derde doelstelling, waarmee een deel van de leden van de Society zich bezighoudt, is het onderzoeken van onverklaarde natuurwetten en de psychische vermogens van de mens*. Tegen 1888 werd de derde doelstelling geassocieerd met een *bepaald besloten afdeling van de Society onder leiding van de Corresponderend Secretaris [HPB]*. Rond 1896 kreeg de derde doelstelling de vorm die zij nu nog heeft in de wereldwijde Society: *het onderzoeken van de onverklaarde wetten in de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn*, met weglating van de term 'psychisch'.

De innerlijke stichters van de Society waren op dit punt altijd duidelijk. In één van zijn vroegste brieven aan A.P. Sinnett (no. 5) schreef de leraar, bekend als KH:



Portret van Mahatma KH door

*De term "**Universele Broederschap**" is geen holle frase. De massa van de mensheid heeft een opperste claim op ons... Het is de enige vaste fundering voor universele moraliteit... en het is de aspiratie van de **ware adept**.*

Later schreef hij (brief no.12):

De Leiders willen dat er een "Broederschap der Mensheid", een echte universele broederschap wordt opgestart; een instituut dat zichzelf bekend maakt over de gehele wereld en dat de aandacht trekt van de hoogst (ontwikkelde) mensen. Met nadruk wilden zij geen 'School voor tovenarij' (brief no.11) en in het algemeen verwierpen zij het belang en de waarde van alle psychische verschijnselen.

Waarom, vraagt men wel eens, werd dan de aandacht van de Society verschoven van een focus op het para-

normale naar een focus op broederschap en cultureel begrip? Dat is echter een onjuiste formulering. Met het oog op KH's vroege en sterke nadruk op broederschap en intercultureel begrip als de doelstellingen van de Society, doen we er beter aan te vragen waarom er bij de stichting van de Society, überhaupt nadruk gelegd werd op verschijnselen. Het antwoord op die vraag is tamelijk duidelijk.

De innerlijke stichters wilden dat er een vereniging gevormd werd voor de doelen die KH uiteenzette in zijn brief aan A.P. Sinnett. KH en zijn collega's waren echter niet degenen die de Society formeerden; gewone mensen, die hun eigen prioriteiten hadden, waren de eerste leden, en zij kwamen bijeen om hun persoonlijke belangen te bevredigen. De laat negentiende eeuw was een tijd van intens conflict tussen religie en wetenschap. In 1873, slechts twee jaar voor de oprichting van de Society, had een hoogleraar aan de universiteit van New York, John William Draper, het boek *History of the Conflict between Religion and Science* (De geschiedenis van het conflict tussen religie en wetenschap) uitgegeven. Dit boek wordt heden ten dage nog steeds gelezen.



Negentiende-eeuwse wetenschap was materialistisch op een agressieve manier, in tegenstelling tot een intellectueel nietig gemaakt christendom dat weigerde feiten over de geschiedenis en de natuur van de wereld te accepteren. Aldus bood dit conflict mensen in de westerse wereld de keus tussen goddeloos materialisme en vrome onwetendheid. Als gevolg daarvan keken vele mensen uit naar iets anders, een derde manier die spirituele en niet- materiële waarden zou bevestigen en toch redelijk zou zijn en wetenschappelijk gefundeerd. HPB dacht na over dat verlangen in een brief die zij schreef aan haar zuster Vera omstreeks de tijd dat de Theosophical Society werd opgericht (*Letters of H.P. Blavatsky*, p.20):

'De mensheid heeft haar geloof verloren en haar hogere idealen; materialisme en pseudowetenschap hebben ze om zeep geholpen. De kinderen van deze eeuw hebben geen geloof meer; zij verlangen bewijzen, bewijzen op wetenschappelijke grondslag – en die krijgen ze. Theosofie, de bron van alle menselijke religies, zal hen die geven.'

Ten tijde van de stichting van de Society waren spiritualisme en belangstelling voor psychische zaken de uitdrukking van de zoektocht die veel mensen begonnen naar een logische verklaring van de wereld in niet-materiële termen. Zo'n verklaring – van zowel het normale als het ogenschijnlijk paranormale – zou de theosofie volgens HPB verschaffen. Als gevolg daarvan trok de Society mensen aan die verlangden naar zo'n verklaring en ook mensen die belangstelling hadden voor het uit de eerste hand waarnemen van verschijnselen die de wetenschap niet kon verklaren en die de conventionele religie bedreigend vond. Aldus betrok de Society bij haar doelstellingen het onderzoek naar zulke zaken, en HPB vertoonde een aantal frappante verschijnselen om de mogelijkheid van dingen in de hemel en op aarde te demonstreren, waarvan men in de filosofie of in de wetenschap nooit gedroomd had.

* * *

Het onderzoek naar onverklaarde wetten en latente menselijke vermogens heeft dus altijd deel uitgemaakt van de roeping van de Society, al was het niet de basale reden voor de oprichting ervan. Zulk onderzoek is meer een manier om bepaalde waarheden te demonstreren dan een uiteindelijk doel voor het bestaan van de Society. Een aantal prominente leden van de Society hebben echter wel een paar machten die latent zijn in ons allemaal geactiveerd, vooral die van helderziendheid, wat het vermogen behelst bepaalde aspecten van de realiteit te zien die onzichtbaar zijn voor de meeste mensen.

De realiteit omvat meer dan wie dan ook van ons kan overzien. Er bestaan kleuren buiten het bereik van het licht dat zichtbaar is voor onze ogen – infrarood en ultraviolet. Er zijn geluiden die vallen buiten het bereik dat onze oren kunnen horen – het diepe rommelen dat vooraf gaat aan een aardbeving, wat dieren wel horen en wat hen doet vluchten, of hoge fluittonen die honden kunnen horen en waarop ze reageren. Precies zo zijn er smaken, geuren en gewaarwordingen die onze zintuigen niet kunnen opvangen.

Bovendien zijn er potentiële stimuli die onze zintuigen al helemaal niet kunnen waarnemen: röntgenstralen, radiogolven, betagolven enzovoort. Wij hebben machines uitgevonden die gevoelig zijn voor zulke stimuli en die ze kunnen vertalen in signalen die wij wel kunnen opvangen, maar wij ervaren die stimuli niet rechtstreeks. Zo geloven veel theosofen ook in het bestaan van suprafysieke stimuli waarop fysieke machines niet kunnen reageren, maar die een paar mensen kunnen ontdekken door middel van de eigenschap die wij helderziendheid noemen.

Betrekkelijk betrouwbare helderziendheid is een zeldzaam verschijnsel en volledig betrouwbare helderziendheid bestaat niet. De Society heeft nooit veel (leden) gehad die dit talent bezaten of deze eigenschap ontwikkelden. HPB had het, zoals zij zelf beschrijft in een aantal brieven aan haar verwanten. Zij had ook het vermogen voorwerpen te materialiseren en een verscheidenheid aan andere verschijnselen teweeg te brengen.

Maar zij kwam in moeilijkheden door dat vermogen te gebruiken om de nieuwsgierigheid van mensen te bevredigen. Haar motieven waren juist – het aantrekkelijk maken van de filosofische waarheden achter de verschijnselen, maar de meeste mensen die ze zagen wilden alleen maar meer wonderen zien en geen filosofie.

Ook C.W. Leadbeater was helderziend, zoals misschien het duidelijkst wordt aangetoond door zijn erkenning dat een jonge puber – vies en onverzorgd, van wie zijn onderwijzer geoordeeld had dat hij achterlijk was – bestemd was om een groot leraar en spreker te worden: J. Krishnamurti.

Toch beging ook Leadbeater vergissingen, bijvoorbeeld bij zijn helderziende observaties van het verleden, waarop zijn secretaris C. Jinarajadasa hem attendeerde.

Dora Kunz, een presidente van de Amerikaanse afdeling, was helderziend, vooral op bepaalde manieren. Zij had een merkwaardig vermogen om naar iemands gezondheidsaura te kijken en fysieke ziektes te onderkennen uit abnormaliteiten in die aura, wat bevestigd werd door medisch onderzoek. Uit dat vermogen ontwikkelde zij een aanvullende diagnostische en genezende techniek genaamd Therapeutic Touch (therapeutische aanraking), die nu veelvuldig door verpleegkundigen gebruikt wordt. Velen kunnen persoonlijk getuigen van de effectiviteit hiervan. Maar zij nam ook anderzortige beslissingen, op ontoereikende gronden, ondanks haar talenten.



Geoffrey Hodson had helderziende vermogens; hij beschreef vooral zijn waarnemingen van engelachtige of *deva* gestalten, alsook de vormen die door muziek geproduceerd werden op de innerlijke dimensies van de realiteit. Hodson werd ook eens getoetst op zijn vermogen om waarnemingen te doen van twee alternatieve elektronenpaden die willekeurig werden afgevuurd langs elk van de twee paden.

Niet alleen was zijn waarneming van de paden die door de elektronen gevolgd werden juist, op een niveau dat hoger was dan puur toeval, maar hij kon ook zeggen wanneer de machine die de elektronen uitzond het niet deed en geen elektronen produceerde, ook al was degene die de machine bediende daar op dat moment niet van op de hoogte. Toch was hij niet altijd betrouwbaar en werd hij misleid door de frauduleuze Cottingsley elfenfoto's, net als Sir Arthur Conan Doyle.

Geen enkel helderziend vermogen is altijd accuraat en betrouwbaar, zelfs niet dat van echte helderzienden.

Waarom zou dat zo zijn? Het is een duidelijk feit dat verscheidene mensen die dezelfde gebeurtenis zien, op verschillende manieren waarnemen. De gezworen getuigenverklaringen voor het hof door ooggetuigen zijn soms strijdig met elkaar: een demonstratie van de onbetrouwbaarheid van onze fysieke observaties wordt soms gegeven in psychologicolleges. De docent zorgt ervoor dat de les onderbroken wordt door iemand die de collegezaal binnenkomt, iets volkomen bizars doet en dan direct weer naar buiten gaat.

Vervolgens vraagt de docent de leerlingen een verslag te schrijven van wat zij zojuist gezien hebben: hoe zag de persoon eruit, wat werd er gedaan, wat was het schijnbare doel van de handeling? De resulterende verslagen variëren in belangrijke mate over de meest basale informatie: mensen zien dezelfde gebeurtenis niet op dezelfde manier.

Als onze fysieke waarnemingen al onbetrouwbaar zijn, daar ze beïnvloed worden door vele factoren, inclusief onze verwachtingen, hoeveel te meer zal dat het geval zijn bij waarnemingen in superfysische dimensies? Natuurkundigen melden ons nu dat de handeling van observeren het waargenomene verandert. Dit is een effect dat wij nauwelijks merken op het niveau waarop we leven, maar dat merkbaar is in de subatomaire wereld. In de ijelere dimensies van de realiteit – zoals de emotionele en de mentale – zijn de waarnemer en het waargenomene één, op een manier die veel meer waard is dan in de fysieke dimensie. Bijgevolg moet, in die ijelere dimensies, wat de waarnemer ervaart wel beïnvloed worden door de eigen achtergrond, verwachtingen en aannames van de waarnemer, precies zoals in de fysieke wereld, maar in een veel sterkere mate in die ijelere werelden. Bovendien, als vaardige en geroutineerde helderzienden fouten kunnen maken, wat dan te denken van minder vaardige en amateuristische helderzienden?

Het is ook opmerkelijk dat de beroemde helderzienden weinig zeiden over hoe zij hun eigen talenten op dit gebied geleidelijk ontwikkelden of over het proces waardoor zij ze eerder gebruikten. Er is waarschijnlijk een goede reden voor hun terughoudendheid.

Wat geschikt is voor de ene, die op velerlei manieren uitzonderlijk is, is misschien niet aan te raden voor de rest van ons. Mensen op ons niveau van evolutie zouden geen psychische ontwikkelingen moeten forceren. Er zijn ongetwijfeld redenen waarom een paar mensen die vermogens van nature bezaten of die konden ontwikkelen, maar het is voor de meeste mensen niet aan te raden lichtvaardig met psychische zaken om te gaan. Ons wordt verteld (*Mahatma Brieven* 491) dat HPB gescheiden moest worden van een bepaald aspect van haar karakter (wat dat ook moge betekenen) om geleidelijk haar latente vermogens op dat gebied te ontwikkelen. C.W. Leadbeater kreeg specifieke instructies, zegt hij, van zijn Meester, duidelijk voor specifieke doeleinden. Het schijnt dat Dora Kunz geboren werd met psychische vermogens hetgeen op zich niet ongebruikelijk is, daar veel jonge kinderen hiervan enige sporen vertonen, ofschoon dit gewoonlijk geleidelijk verdwijnt. De vermogens van Geoffrey Hodson, net als die van Leadbeater, schijnen ook ontwikkeld te zijn door speciaal onderricht.

Natuurlijk zijn er veel mensen die zeggen dat ze op de één of andere manier helderziend zijn, maar slechts weinigen, als ze er al zijn, hebben de resultaten gedemonstreerd zoals de vier die hierboven genoemd zijn. Sommige zelfuitgeroepen helderzienden zijn oplichters: zo simpel ligt het. Sommigen zijn misschien zelf wel misleid. Sommigen hebben ongetwijfeld een zeker helderziend vermogen dat niet goed ontwikkeld of onder controle is. Het inschatten van helderziendheid is geen gemakkelijke zaak. Het grote probleem is dat van de constante herhaalbaarheid. Helderzienden worden beïnvloed door hun omgeving, dus het is moeilijk betrouwbare wetenschappelijke toetsen op hen toe te passen – waarschijnlijk onmogelijk in de strikte zin. Men kan niet vertrouwen op wat niet op een betrouwbare manier getoetst kan worden.

* * *



Sommige geleerde wetenschappers hebben getracht buitengewone waarnemingen en andere psychische vermogens te onderzoeken. Twee mensen die op dit gebied het meest rigoureuze werk gedaan hebben zijn Ian Stevenson, die herinneringen aan voorbije incarnaties onderzocht heeft, en Rupert Sheldrake, die cognitie buiten de beperkingen van bekende fysieke kanalen heeft onderzocht. Maar helaas neigt de wetenschappelijke gemeenschap er als geheel toe hun werk te negeren, zonder twijfel omdat hun bevindingen in strijd zijn met het dominante paradigma van wetenschappelijk denken.



De derde doelstelling, voor zover deze betrekking heeft op zaken als helderziendheid, was nooit bedoeld voor alle leden van de Society. Maar de latente vermogens in ons zijn niet beperkt tot helderziendheid en andere psychische vermogens.

Meditatie, wat de Society ons leert en wat vele leden beoefenen, boort andersoortige latente vermogens aan. Wij hebben inderdaad latente spirituele vermogens waarvan de ontwikkeling en toepassing meer kan doen om het leven van het individu en van de maatschappij te verbeteren dan welke psychische expansie dan ook.

Het is geen angst die ons ervan weerhoudt het paranormale op een eensgezinde en wetenschappelijke manier te onderzoeken. Het is een oordeel over wat mogelijk is, aan te raden en winstgevend op manieren die er toe doen.

Het juiste onderzoek van psychische vermogens vereist de opleiding, ervaring en toewijding van wetenschappers zoals Ian Stevenson en Rupert Sheldrake. De rest van ons kan zulke zaken echter op een anekdotische manier onderzoeken. Wij kunnen verslagen verzamelen van gebeurtenissen die niet gemakkelijk verklaard kunnen worden door een materialistische kijk op de wereld, en wij kunnen ze bekijken in het licht van de theosofische traditie.

De intense en doelgerichte onderzoeken van zulke verslagen vraagt om iemand met de juiste opleiding en de vastbeslotenheid om die toe te passen (zoals Stevenson en Sheldrake) en zulke mensen kunnen niet zomaar gematerialiseerd worden. Zij zijn een zeldzame soort. Wat wij allemaal kunnen doen is ons bewust te zijn van mogelijkheden die het normale op ons niveau overstijgen en deze op te schrijven voor hen die de speciale bekwaamheden bezitten die nodig zijn voor hun rigoureuze onderzoek.

Een ander soort onderzoek van onverklaarde wetten en latente vermogens vereist echter geen andere competentie dan die wij allemaal in onszelf kunnen ontwikkelen. Dat is namelijk een bewustzijn van wie wij zijn, waar wij zijn en waarom wij hier zijn. De techniek voor zulk onderzoek is ook geen mysterie. Zij bestaat uit studie, meditatie en dienstverlening. Studie over wat de grote wijzen uit het verleden dachten en over hoe onze tijdgenoten reageerden op die wijze denkbeelden zal ons helpen aan een kaart of een blauwdruk voor onze eigen zelfontwikkeling. Mediteren over de grote waarheden uit het verleden en over onze eigen innerlijke realiteit zal ons deze studie eigen maken en ons niet alleen intellectueel goed geïnformeerd, maar ook innerlijk wijs maken. Dienstverlening is het onvermijdelijke resultaat van innerlijke wijsheid: zij die wijs zijn, manifesteren hun wijsheid door andere wezens behulpzaam te zijn. Paradoxaal genoeg is het dienen van anderen de enige manier tot een volledige realisatie van wat wij bestudeerd en waarover we gemediteerd hebben.

De belangrijkste van alle onverklaarde wetten is die welke verband legt tussen ons en alle andere levende wezens. De grootste van alle latente vermogens is het vermogen om de wet van onderlinge relaties in het dagelijks leven toe te passen. Dat vermogen is wijsheid, mededogen, vrede en spirituele kracht. Dat is waar de derde doelstelling eigenlijk over gaat.

Verwijzingen

- Baum, L.Frank, *The Wonderful Wizard of Oz*. Chicago:G.M. Hill Co.,1900 Blavatsky, H.P., *The Letters of H.P. Blavatsky*. Deel I. Ed.John Algeo.
Wheaton, IL: Theosophical Publishing House, 2003
Idem, *The Voice of the Silence*. 1889. Adyar
Centenary Edition. Adyar, Chennai, India: Theosophical Publishing House, 1982.
Doyle, Arthur Conan, *Fairies Photo-graphed*. New York: George H. Doran, 1921.
Draper, John William. *History of the Conflict between Religion and Science*. New York: Appleton, 1873.
Krishnamurti, J. (Alcyone). *At the Feet of the Master*, 1910. Herdruk Wheaton, IL: T.P.H. 2001
The Mahatma Letters to A.P. Sinnett from the Mahatmas M & K.H. in Chronological Sequence. Ed.Vicente Hao Chin. Adyar, Chennai, India: T.P.H, 1998.
Sheldrake, Rupert. *A New Science of Life: The Hypothesis of Morphic Resonance*.
Rochester, VT:Park Street Press, 1995 Idem, *The Sense of Being Stared At: And Other Aspects of the Extended Mind*. New York: Crown, 2003
Stevenson, Ian. *Children Who Remember Previous Lives: A Question of Reincarnation*. Rev.ed.Jefferson, NC:McFarland, 2001

Uit: *The Quest*, maart-april 2004
Theosofia lente 2010 - Vertaling: A.M.I.



Belgische Theosofische Vereniging vzw



Beste zusters en broeders,

Bij deze nodigen we iedereen uit om deel te nemen aan de

NATIONALE OPENING van het **NIEUWE ACTIVITEITENJAAR**

Deze activiteit gaat door op **ZATERDAG 28 SEPTEMBER 2024 om 15u.**

Enkel fysiek op de **Hoofdzetel, Geuzenplein 8 te 1000 Brussel**

We wensen u op 28 september aanstaande talrijk te kunnen verwelkomen, om samen het nieuwe activiteitenjaar te kunnen starten.

Wie meer informatie wenst, kan een mailtje zenden aan info@ts-belgium.be of u kan ook bellen naar GSM 0486 631 997 (Sabine).

Broederlijke groeten en we wensen u nog heel fijne dagen.

Namens het Bestuur



Theosofische Orde van Dienst

Genezingsmeditaties



Beste lezers,

Wanneer we kijken naar onze huidige maatschappij, dan zien we dat, in tegenstelling tot vroeger, er heel wat organisaties zijn die hulp aanbieden aan zieken, armen, noodlijdenden, enz.

De Theosophical Order of Service (TOS) is een non-profit organisatie opgericht in 1908 door Annie Besant als een welzijnstak van de Theosophical Society (Adyar).

Haar activiteiten omvatten bijna elke denkbare vorm van liefdadigheidswerk. Van scholen in armere landen zoals India tot dierenwelzijn, van activisme voor vegetarisme tot hulpverlening bij natuurrampen, en nog veel meer...

Het motto van de TOS is:

Een vereniging van hen die liefhebben, in dienst van al die lijden.

De doelen zijn:

- 1) De som van ellende in de wereld minimaliseren;
- 2) Jezelf vergeten in het werken voor anderen;
- 3) Egoïsme uitbannen en liefde vervangen als de regel van de wereld; en
- 4) leven naar het hoogste dat in ons is.

Ook België heeft een afdeling van de TOS en meerdere artikels werden reeds opgenomen in de verschillende nieuwsbrieven.

Voor het eerst in jaren nam de Belgische TOS een korte rustperiode tijdens de zomermaanden. Nu deze maanden op hun einde lopen wensen we te melden dat de Belgische TOS haar werkzaamheden opnieuw opneemt. Zo zullen ook de Genezingsmeditaties – enkel voor leden van de Theosophical Society – opnieuw worden opgestart. De eerste meditatie zal plaatsvinden op

donderdag 26 september 2024 om 20u.

De Genezingsmeditatie is ook bij te wonen via Zoom:

Zoom link: <https://us02web.zoom.us/j/84014540236>

Tijdens een rustperiode – hoe kort ook - kan er heel wat veranderen. Om die reden wensen we onze namenlijst te vernieuwen. Vriendelijk vragen we dan ook aan iedereen om naam en voornaam van zieken die een beetje hulp en/of ondersteuning kunnen gebruiken door te geven via mail tos@ts-belgium.be (bij voorkeur) of u kan ook bellen naar GSM 0473 820 806 (Helmut).

We benadrukken nog even dat iedereen – lid of niet-lid van de Theosophical Society - naam en voornaam van een zieke kan doorgeven. De namen blijven 3 maanden op de lijst en zijn, indien gewenst en noodzakelijk, verlengbaar. Verwacht wordt echter dat de zieke op de hoogte is en akkoord heeft gegeven voor opname op de namenlijst Genezingsmeditatie TOS.

We danken iedereen die de voorbije jaren hun steentje hebben bijgedragen om het leed in de wereld een beetje te verzachten.

We hopen dat u heeft kunnen genieten van deze zomer en herinneren u eraan dat elk seizoen het genieten waard is. Het gaat u goed!

Broederlijke groeten
Helmut Vandersmissen
Vertegenwoordiger Theosophical Order of Service



Bezoek Tim & Lily Boyd

België - 16 juni tot en met 20 juni 2024



Het Zwin



Geuzenplein 8



Vertrek naar Parijs



Youth Gatherings

Van de Jong Theosofen ontvingen we de aankoniging voor volgende bijeenkomsten, die we jullie graag wensen kenbaar te maken.

Van 27 tot 30 december 2024 - Internationale Hoofdzetel in Adyar



Van 17 tot 21 juni 2025 - Domein ITC te Naarden



Verdere informatie is te bekomen via mail: info.wfyt@gmail.com

U kan ook mailen naar info@ts-belgium.be of bellen naar GSM 0486 631 997

Vanaf september 2024 wordt de tekst uit het volgende boekje gelezen en besproken:

Zelfrealisatie door liefde



Dit boekje, geschreven door I.K. Taimni, bevat een oude hindoeïstische verhandeling bestaande uit eenentachtig sutra's of kernverzen en hun toelichting, omtrent de aard van het pad van devotie (bhakti yoga) tot God.

In de Indiase mythologie is Narada een van de zeven rishi's of zieners. Aan hem wordt de uitvinding van de vina of luit toegeschreven. Het meest bekend is hij geworden door zijn verhandeling over devotie, de Bhakti Sutra, de tekst die we zullen lezen en samen uitdiepen aan de hand van de commentaren van I.K. Taimni. We gaan op ontdekkingsstocht naar de aard van de liefde in haar uitdrukkingsvorm van de liefde tot God.

De Bhakti Sutra van Narada schetst de omtrekken van enkele treffende kenmerken van het pad van toewijding of liefde en wordt beschouwd als een soort handleiding voor hen die God door middel van de kracht van de liefde willen naderen.

De eerste bijeenkomst is op **woensdag 4 september 2024 om 19.30u.**

De activiteit is geheel gratis bij te wonen. Toch wordt vanuit het Kollekasteel gevraagd dat elke deelnemer 2 consumpties nuttigt. Dit als deelname in de kosten.

Iedereen van harte welkom!

Verdere informatie is te bekomen via mail tak.vrede@ts-belgium.be of via GSM 0486 631 997