



Colofon:

Maandblad

Verschijnt niet in juli en augustus.

Belgische Theosofische Vereniging vzw
Geuzenplein 8, 1000 Brussel:

Website: www.ts-belgium.be & [Facebook](#)

Email: info@ts-belgium.be

Belgische Orde van Dienst: [Facebook](#)

Email: tos@ts-belgium.be

Verantwoordelijke uitgever :

Sabine Van Osta

p/a Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Jaargang 19-nummer 6 - juni 2024

Mission Statement of the Theosophical Society

To serve humanity by cultivating an ever-deepening understanding and realisation of the Ageless Wisdom, spiritual Self-transformation, and the Unity of all Life."

Missie van de Theosophical Society (Adyar)

Het dienen van de mensheid door het ontwikkelen van een zich steeds verdiepend inzicht in, en verwerkelijking van de tijdloze wijsheid, spirituele zelf-realisatie en de eenheid van alle leven.

De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:



1. *Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.*
2. *Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.*
3. *Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.*

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Ze verwelkomt als leden al diegenen die de drie doelstellingen kunnen onderschrijven en die bereid zijn haar Statuten te respecteren.

Het Witte Lotusblad

Deze nieuwsbrief wordt maandelijks uitgegeven door Loge Witte Lotus. (verschijnt niet in juli en augustus)

Elektronische verzending is gratis.

Een papieren versie is eveneens te verkrijgen.

Abonnement van januari tot december: bedrag € 15 of bedrag per nummer € 1,5 over te schrijven op de rekening van Loge Witte Lotus

IBAN BE88 7340 4396 3641
tnv Loge Witte Lotus FV

In dit nummer:

<i>Missie van de Theosophical Society</i>	1
<i>De Drie doelstellingen</i>	
<i>Contactgegevens Theosophical Society & informatie Loge Witte Lotus & Vrijheid van denken</i>	2
<i>De wijsheid van Patanjali en Krishnamurti</i>	3
<i>BTV - Algemeen Vergadering</i>	6
<i>TOS - Zomermaanden</i>	
<i>Programma Loge Witte Lotus</i>	7
<i>Programma Loge Antwerpen</i>	8
<i>Programma Loge Open Paradigma</i>	9
<i>Meet & Greet Tim & Lily Boyd</i>	10

The Theosophical Society



De Theosophical Society werd opgericht te New York op 17 November 1875 door Helena Petrovna Blavatsky, Kolonel Henry Steel Olcott, William Quan Judge en anderen.

Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Het is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld. Website: www.ts-adyar.org

In Naarden, Nederland, is, in een prachtige en bosrijke omgeving, het Europees Internationaal Theosofisch Centrum (I.T.C.) gevestigd.

Informatie over activiteiten - website: www.itc-naarden.org



De Belgische Theosofische Vereniging vzw

De Belgische Sectie van de Theosophical Society werd opgericht op 7 juni 1911. Haar hoofdzetel is gevestigd in Brussel en momenteel zijn er afdelingen te Antwerpen, Brussel en Gent. Net als de Belgische Sectie organiseren alle afdelingen met grote regelmaat voordrachten en studiethemabijeenkomsten en sommige, waaronder die in Antwerpen en Brussel, beschikken over een eigen bibliotheek.

De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

Voor alle informatie over de verschillende afdelingen en hun programma, kan u contact opnemen via email: info@ts-belgium.be of telefonisch: +32 476 879 968 en +32 486 631 997.

Alle links, nationaal en internationaal, zijn te vinden op de nationale website: www.ts-belgium.be, alsook op de website van Loge Witte Lotus: www.logewittelotus.be

Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Secretariaat: Smeyskensstraat 15, 9200 Dendermonde

Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997

Bankgegevens: IBAN BE88 7340 4396 3641 - tnv Loge Witte Lotus FV

Internet: <http://www.logewittelotus.be> & [Facebook](https://www.facebook.com/logewittelotus)

E-mail: loge.witte.lotus@ts-belgium.be



Deelname in de kosten activiteiten, zowel fysiek in de lokalen als via Zoom:

Thema-avonden & zondaglezingen:

Leden Theosofische Vereniging: € 5, niet-leden € 10

Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Meningingen of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.

Bescherming Persoonsgegevens: Alle informatie betreffende de Wet op de Privacy en de persoonsgegevens is te bekomen via mail: info@ts-blgium.be of per brief, gericht aan de Belgische Theosofische Vereniging vzw, tav Sabine Van Osta, Geuzenplein 8 te 1000 Brussel.



Dr. Ravi Ravindra
(1938-....)
Emeritus hoogleraar
aan de Dalhousie Uni-
versiteit, Halifax,
Canada

In een periode van 20 jaar was dr. Ravindra in gesprek met de beroemde filosoof Jiddu Krishnamurti. Hij bewaarde aantekeningen van die gesprekken en schreef later verscheidene boeken over Krishnamurti. Terwijl dr. Ravindra de leringen van Patanjali overdacht, keerde hij ter verlichting vaak terug

naar de filosofie van Krishnamurti en die van zijn andere mentor, mevrouw Jeanne de Salzman (de meest vooraanstaande discipel van Gurdjieff, door hem aangewezen om zijn werk voort te zetten). In dit artikel schrijft dr. Ravindra over bepaalde sutra's, gedestilleerd uit zijn boek, *The Wisdom of Patanjali's Yoga Sutras*, terwijl hij daarover nadenkt in het licht van zijn gesprekken met Krishnamurti.

Bij het lezen van De Yoga Sutra's ben ik beïnvloed door vele heilige teksten, vooral de Bhagavad Gita en de evangeliën, zowel de canonieke als de nietcanonieke. Er zijn twee wijzen die bronnen van grote inspiratie en helderheid voor mij geweest zijn. Dat zijn mevrouw Jeanne de Salzman en J. Krishnamurti. Hun leringen zijn voortdurende vingerwijzingen geweest naar het bestaan van hogere zijnsniveaus en naar de mogelijkheid om verbinding hiermee te leggen. Wanneer mij niet duidelijk was wat de betekenis van een sutra was in Patanjali's Yoga Sutra's, placht ik mij tot hun leringen te wenden en daar nuttige inzichten te verkrijgen. Woorden zijn niet voldoende om mijn dankbaarheid aan hen uit te drukken; ik voel mij gezegend dat ik hen mocht leren kennen.

Alle grote meesters zijn origineel, niet nieuw, maar origineel in de ware zin van het woord: zij zijn dicht bij de oorsprong. Daarom geven zij ieder voor zich waarheid weer op hun eigen unieke manier. Krishnamurti gebruikte herhaaldelijk de uitdrukking *Intelligence beyond thought* (intelligentie voorbij denken). Hij

drong erop aan dat wij verder moeten gaan dan kennis. Wij denken gewoonlijk aan kennis als zijnde iets goeds, maar Krishnamurti benadrukte het punt dat denken de bron of oorzaak is van het probleem en niet de bron van de oplossing. Patanjali zou zeggen dat alle bewegingen van het denkvermogen de bron van het probleem zijn. Patanjali en Krishnamurti vermelden veel gemeenschappelijke zaken, maar deze worden op een unieke manier uitgedrukt. Laten wij een paar van deze gemeenschappelijkheden eens onder de loep nemen.

Sutra 1.2 *Yoga is establishing the mind (chitta) in stillness - Yoga fundeert het denkvermogen in stilte* (R. Ravindra in *The Wisdom of Patanjali's Yoga Sutras*, Morning Light Press 2009) of: **Yoga is het stilzetten van de wijzigingen van het denken** (UTVN 2010).

Het denkvermogen van een volleerd yogi heeft het kenmerk van diepe stilte, die te voelen is. Krishnamurti belichaamde deze stilte van het denkvermogen. Op een keer vroeg ik hem: 'Hoe is het karakter van uw denkvermogen, Krishnaji? Wat ziet u wanneer u naar die boom kijkt?' Hij zweeg een poosje en zei toen, 'Mijn denkvermogen is als een vijver bij een molen. Iedere verstoring ervan sterft snel weg, waarna deze weer rimpelloos is als tevoren.' Toen, alsof hij las wat ik juist wilde vragen, voegde hij er met een speelse glimlach aan toe: 'En uw denkvermogen, meneer, is als een molen!'

De wijzen hebben wel gezegd dat, wanneer het denkvermogen stil is, zonder afleiding, dat dan de oorspronkelijke staat van intelligentie of van bewustzijn aanwezig is, ver voorbij het vermogen van het denkende denkvermogen. Die



Patanjali was een Indiase geleerde en filosoof, wellicht uit de 2e eeuw voor Chr., wiens naam traditioneel verbonden is met de Yoga-SoSutra's, een van de belangrijkste klassieke teksten uit de yogaliteratuur. Het staat niet vast of Patanjali de auteur van het gehele werk is, of dat het hier om een samenstelling van reeds bestaande teksten gaat, waar hij zijn eigen inzichten aan heeft toegevoegd.

intelligentie is meer in lijn met directe waarneming dan met denken of redeneren. Krishnamurti en, in een andere context, de filosoof Wittgenstein herinneren ons eraan: 'Niet denken; kijken!' Dit wijst ons op een perceptie van de intelligentie, voorbij het denken. Wij kunnen terecht zeggen dat yoga bestaat met het doel om het rechtstreeks zien aan te kweken, zonder verbeeldingen. Yoga leidt tot gnosis, een kennis die volkomen verschilt van rationele kennis. In feite geeft Patanjali er de voorkeur aan om de Echte Weter de Ziener te noemen.

Sutra 1.3 *Then the Seer dwells in its essential nature - Dan verblijft de Ziener in zijn essentiële natuur (MLP 2009) of: Dan is de ziener gevestigd in zijn eigen, essentiële en fundamentele aard (UTVN 2010).*

Sutra 1.4 *Otherwise the movements of the mind (vrittis) are regarded as the Seer - Anders worden de bewegingen van het denkvermogen (vrittis) beschouwd als de Ziener (MLP2009) of: In andere staten is er assimilatie (van de ziener) met de modificaties (van het denken) (UTVN 2010).*

De essentiële natuur, of de ware vorm van de Ziener, of de eigen vorm van de Ziener, is Purusha, het Transcendente Wezen. Purusha is vaste aandacht, zonder afleiding, Bewuste Energie of Zuiver Bewustzijn. Wanneer de afleiding weggenomen wordt, verblijft de Ziener in zijn eigen ware natuur. De ware Ziener is Purusha die weet door middel van het denkvermogen. Het doel van yoga is het denkvermogen te verfijnen, zodat het kan dienen als een behoorlijk instrument voor Purusha. Wanneer het denken binnenkomt, komt het denkvermogen met zijn verwachtingen en zijn projecties; dan kunnen wij de realiteit niet zien zoals deze is. Bij één gelegenheid had ik Krishnamurti gevraagd wat hij vond van iets waarnaar wij aan het kijken waren. Hij zei: "Meneer, K (zo verwees hij vaak naar zichzelf) denkt helemaal niet; hij kijkt alleen maar."

In de Indiase traditie heeft de nadruk altijd gelegen op zien, maar het is een waarneming voorbij de zintuigen, een verlichting voorbij het denken, een inzien vanuit aanwezigheid. De echte kenner is niet het denkvermogen, alhoewel het denkvermogen een goed kennisinstrument kan zijn. Het denkvermogen moet vrij worden van de afleidingen die het in bezit nemen en die het echte zien in de weg staan. De

Yoga Sutra's benadrukken de noodzaak om het denkvermogen tot rust te brengen, zodat dit steeds meer kan corresponderen met het heldere zien van Purusha. Alleen een kalm denkvermogen kan oplettend zijn; alleen een kalm denkvermogen kan de verblijfplaats zijn van Purusha in zijn eigen ware vorm. Er bestaat een kwaliteit van aandacht en zien die een proces in onszelf op gang kan brengen dat op natuurlijke wijze een radicale verandering van binnenuit kan laten plaatsvinden.

Ik vroeg Krishnamurti eens naar de natuur van deze aandacht, wat hij zelf 'total attention' (totale aandacht) noemde. Ik zei tegen hem: 'Wat ik in mezelf vind is het fluctueren van aandacht.' Hij zei met nadruk, "Wat er fluctueert is niet aandacht. Alleen onoplettendheid fluctueert." Wij kunnen uit deze korte dialoog opmaken dat voor Krishnamurti aandacht de grond is, net zoals Purusha, en die fluctueert niet. Mijn vraag impliceerde dat aandacht afgeleid kan worden en kan fluctueren. Dit is blijkbaar een onjuiste identificatie van de Ziener met het afgeleide denkvermogen.

Patanjali begint met de bewering dat aandacht de hoofdbezigheid van yoga is. Anders wordt de Ziener – die boven het denkvermogen staat – ten onrechte geïdentificeerd met het instrument van het zien. Onafgebroken aandacht is de eerste vereiste voor het toestaan dat het Werkelijke zich aan ons openbaart. Het Werkelijke openbaart zichzelf altijd overal, maar in onze ongetransformeerde staat zijn wij niet ontvankelijk voor deze openbaring. Alle wijzen der mensheid zeggen unaniem dat er een niveau van realiteit is die de volledige ruimte doordringt, zowel binnenin ons als erbuiten, en die niet onderworpen is aan tijd. De wijzen benoemen dit met verscheidene namen, zoals God, Brahman, Purusha, Geest, Allah. In het algemeen staan wij echter niet in contact met dit niveau, omdat wij afgeleid worden door het onwerkelijke, door het persoonlijke en door het vergankelijke.

Sutra 2.9 *Abhinivesha is the automatic tendency for continuity; it overwhelms even the wise - Abhinivesha is de automatische neiging tot continuïteit; het overweldigt zelfs de wijzen-*



Jiddu Krishnamurti
(1895-1986)

(MP2009) of: Abhinivesa is de krachtige begeerte om in leven te blijven, die zelfs de geleerden (of de wijzen) beheerst (UTVN 2010).

Bevrijding van abhinivesha, van de wens om door te gaan met het gekende, is een sterven voor het zelf, of een sterven voor de wereld, waarover in zoveel tradities zo vaak gesproken wordt. Er is vaak door de wijzen gezegd dat wij, alleen wanneer wij bereid en in staat zijn te sterven voor ons oude zelf, pas geboren kunnen worden om te komen tot een nieuwe visie en een nieuw leven. Er is een dwingende opmerking van de heilige Paulus: Ik sterf dagelijks. (1 Korintiërs 15:31). Een diepgaande uitspraak van een aloude Soefi meester, die herhaald wordt in zeer veel gewijde literatuur, stelt: Als u sterft voordat u sterft, dan sterft u niet wanneer u sterft. In een gesprek over leven na de dood, zei Krishnamurti: De echte vraag is, "Kan ik sterven terwijl ik leef? Kan ik sterven voor al mijn verzamelingen, de materiële, de psychologische, de religieuze?" Als u kunt sterven voor dit alles, dan ontdekt u wat er is na de dood. Ofwel er is niets; absoluut niets, ofwel er is iets. Maar dat kunt u niet ontdekken totdat u feitelijk sterft terwijl u leeft. Dagelijks sterven is een spirituele praktijk, een opnieuw verkrijgen van een soort onschuld, die volkomen verschilt van onwetendheid, maar lijkt op openheid en nederigheid. Het is een actief niet weten; niet verworven, maar iets wat keer op keer vernieuwd moet worden. Alle serieuze meditatie is het beoefenen, in praktijk brengen van sterven voor het gewone zelf.

Sutra 3.12 *Ekagrata parinama, Transformation towards one-pointedness, is the stage of transformation in which activity and silence are equally balanced in the mind - Ekagrata parinama, transformatie tot eenpuntigheid, is het stadium van transformatie waarin activiteit en stilte gelijkelijk in evenwicht zijn in het denkvermogen (MLP 2009) of: En dan wordt de toestand van het denken, waarin het 'object' dat verdwijnt, steeds precies hetzelfde is als het 'object' dat (het volgende ogenblik) opkomt, Ekagrata Parinama genoemd (UTVN 2010).*

De wijzen die dit soort radicale transformatie ondergaan hebben, hebben een andere kwaliteit van denkvermogen. Dit leek overduidelijk het geval bij Krishnamurti. Ik was getroffen door de speciale aard en de kwaliteit van Krishnamurti's denkvermogen, dus ik vroeg hem vaak over de

bijzonderheden van zijn denkvermogen. Hij sprak veelvuldig over het religieuze denkvermogen en de onschuld, frisheid en kwetsbaarheid daarvan. Hij placht vaak te suggereren dat hij net zo was als ieder ander, en niet een speciaal iemand, maar ik was daar nooit van overtuigd. Bij één gelegenheid, toen ik doorging met vragen naar de aard van zijn buitengewone denkvermogen, zei hij: "Meneer, denkt u dat de spreker een zonderling (freak) is?"

Zonderling of niet, hij was beslist buitengewoon en ongewoon. Zoals hierboven al opgemerkt, was zijn denkvermogen als de vijver bij een molen; iedere verstoring die er door een externe stimulus in veroorzaakt werd stierf snel weg, waarna deze weer rimpelloos lag als tevoren. Patanjali zegt dat het hele verschil tussen een gewoon mens en een volleerde yogi bestaat uit de kwaliteit en de diepte van de stilte van het denkvermogen en hoe snel deze stilte terugkeert, nadat een externe indruk daarop ontvangen wordt.

Krishnamurti zei eens in een gesprek met mij dat de intelligentie achter het denken er gewoon is, zoals de lucht, en niet door discipline of inspanning gecreëerd hoeft te worden. 'Het enige wat men hoeft te doen is het raam openzetten.' Ik suggereerde dat de meeste ramen dichtgeverfd zijn, dat er veel van afgekrabd moet worden voordat ze geopend kunnen worden, en vroeg: "Hoe moeten wij schrapen?" Hij wilde in deze lijn van denken niet doorgaan en maakte er een eind aan door te zeggen: "U bent te slim voor uw eigen bestwil". Patanjali voorziet ons echter van praktische hulp bij het voorbereiden van het lichaam-denkvermogen, zodat het raam van ons bewustzijn geopend kan worden. Purusha is er gewoon, het hoeft niet gecreëerd te worden; het kan niet gecreëerd worden; maar zuivering van de instrumenten van waarneming in prakriti zorgt ervoor dat Purusha zichzelf openbaart.

*Uit: Integral Yoga, special section:
The Yoga Sutras unveiled, voorjaar 2009
Vertaling: A.M.I. – Theosofia februari 2011*

Jeanne de Salzmans
(geboren Jeanne-Marie Allemand)
(1889-1990)
was een Frans-Zwitserse dansleraar en
een goede leerling van de spirituele le-
raar George Ivanovich Gurdjieff





Belgische Theosofische Vereniging vzw

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering



Bij deze vragen we aan alle leden van de Vereniging de datum en het uur van de Jaarlijkse Ledenvergadering te noteren in hun agenda.

Deze bijeenkomst gaat door op **zaterdag 15 juni 2024**

Op de **Hoofdzetel - Geuzenplein 8, 1000 Brussel**

aanvang: **10.30 uur.**

Officiële uitnodiging en alle nodige documenten worden tijdig toegezonden.

We hopen u talrijk te kunnen verwelkomen en wensen u nog heel fijne dagen.

Namens het Bestuur



Belgische Theosofische Orde van Dienst

Activiteiten

Juni 2024



Donderdag 27/6 om 21u. Genezingsmeditatie

(Enkel voor leden van de TS)

Zoom link: <https://us02web.zoom.us/j/84014540236>

Zomermaanden 2024

Juli 2024: GEEN Genezingsmeditatie

Augustus 2024: GEEN Genezingsmeditatie

Donderdag 29/8 om 20u. Meditatie voor de Vrede

Iedereen van harte welkom om deel te nemen!

Zoom link: <https://us02web.zoom.us/j/84014540236>

Loge Witte Lotus

Juni 2024



**THEMA-AVONDEN & BIJEENKOMSTEN
VAN 20u TOT 21.30u**

**Thema-avonden gaan door in de
Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen
&
kunnen ook gevolgd worden via Zoom**

06/06: De Mahatmabrieven



Als vervolg op het prachtige boekje 'Leringen over Leerlingschap', nemen we nu enkele brieven van de Meesters van Wijsheid aan A.P. Sinnett onder de loep.

Zoom link: <https://us02web.zoom.us/j/84014540236>

13/06: De Scheppende Stilte



Rohit Mehta tracht met deze overpeinzingen een verklaring te geven over het heel merkwaardige (en laatst geschreven) boekje van H.P. Blavatsky 'De Stem van de Stilte'.

Zoom link: <https://us02web.zoom.us/j/84014540236>

**Deelname in de kosten:
Thema-avonden en voordrachten, zowel fysiek
in de lokalen als via Zoom:
leden: € 5 - niet-leden € 10**

**Overschrijven kan op rekening
BE88 7340 4396 3641 tnv Loge Witte Lotus FV**



Loge Witte Lotus

Kalender juni 2024

MA	DI	WO	DO	VR	ZA	ZO
					1	2
3	4	5	6 Mahatma- brieven	7	8	9
10	11	12	13 De Schep- pende Stilte	14	15	16 Geen lezing
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Loge Witte Lotus & Loge Antwerpen



Geen lezing in de maand juni

Theosofische Orde van Dienst



**Donderdag 27/06 om 20u.
Genezingsmeditatie
(enkel voor leden van de TS)**

*Vrede begint met een glimlach en
een glimlach is
het begin van de liefde.*

Moeder Teresa



Voor meer informatie omtrent de programma's van **Loge Witte Lotus** kunt u terecht op GSM +32 486 631 997 en +32 476 879 968 of

email: info@logewittelotus.be & loge.witte.lotus@ts-belgium.be



Voor informatie over de activiteiten van de **Belgische Theosofische Vereniging vzw** kan u terecht op GSM 0486 631 997 & 0476 879 968 of via email: info@ts-belgium.be

Voor informatie over de **Belgische Theosophical Order of Service** kan u terecht op GSM +32 473 820 806 of email: tos@ts-belgium.be





Loge Antwerpen

Programma

Juni 2024



**Alle activiteiten gaan door in de lokalen
in de Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen.**

Dinsdagen 04 & 18/06 van 11u. tot 15u.:



Een verhandeling over Kosmisch Vuur

Dit boek behandelt de structuur die de grondslag vormt van de esoterische leer voor het huidige tijdperk, naast de geweldige kosmische gebeurtenissen die door alle levensvormen – van het universum tot aan het atoom – worden gereproduceerd. Een groot deel van het boek is gewijd aan gedetailleerde besprekingen van het zonnevuur, het vuur van het denken, omdat het de overheersende energie is die in ons tijdperk begrepen en beheerst dient te worden. Het bevat een compact ontwerp voor een kosmologisch, filosofisch en psychologisch schema, en is zowel naslagwerk als leerboek.

Tijdens de bijeenkomsten lezen we een stukje tekst, dat we dan ook bespreken.

Wie aanwezig wil zijn, raden we aan een lunchpakket mee te brengen. Koffie en thee zijn beschikbaar.

Zondag 16/06: Geen lezing

Deelname in de kosten:

Studiemomenten: leden: vrijwillige bijdrage, niet-leden € 3

Voordrachten: leden € 3, niet-leden € 7

Alle verdere informatie over de activiteiten is te bekomen via mail: loge.antwerpen@ts-belgium.be of u kan ook bellen naar GSM 0476 879 968.

Ik weiger aan te nemen dat de mensheid zo tragisch gebonden is aan de sterrenloze middernacht van racisme en oorlog dat het stralende ochtendgloren van vrede en broederschap nooit een realiteit kan worden.

Martin Luther King



Loge Open Paradigma
Website: www.openparadigma.org



Programma
Juni 2024

Alle activiteiten gaan door in de lokalen in de Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen.

Zaterdag 8 juni 2024 van 9.30u tot circa 17.00u.:

***Zomerschool in het Internationaal Theosofisch Centrum (ITC),
Meentweg 9, in Naarden (NL)***

Zoals enkele jaren geleden wordt opnieuw een Zomerschool (van 7 tot 11 juni) ingericht, waar een delegatie van Loge Open Paradigma aanwezig zal zijn.

Thema: *Spiritualiteit in deze tijd*

Dinsdag 11/06/2024 om 20.00u: thema-avond



Dr. Douglas Baker
De opening van het derde oog

Voor velen staat het derde oog gelijk met de Ajna-chakra. Dit is echt een beetje kort door de bocht. Dr. Douglas Baker verklaart dat het Derde Oog zijn krachten ontleent aan de Pijnappelklier, de Hypofyse en de Alta-Majorklier. In dit boek worden 5 volstrekt veilige technieken besproken om het Derde Oog te openen en te ontwikkelen.

Dinsdag 25/06/2024 om 20.00u.: thema-avond

Aryel Sanat: Het innerlijke leven van Krishnamurti

Aan de hand van deze getuigenissen leren we de ware, innerlijke Krishnamurti kennen: een zeer spiritueel en wijs mens.

Iedereen van harte welkom om deel te nemen aan een activiteit!



Deelname in de kosten:

- thema-avonden: voor leden vrijwillige bijdrage en voor niet-leden € 3***
- voordrachten: voor leden € 3 en voor niet-leden € 7***

Alle verdere informatie is te bekomen via mail:

open.paradigma@gmail.com of loge.open.paradigma@ts-belgium.be
of via GSM +32 474 325 338

Facebook: <https://www.facebook.com/Loge-Open-Paradigma-Theosofische-Vereniging-1599627713631244>



Belgische Theosofische Vereniging vzw
Uitnodiging
Meet & Greet



Op rondreis in Europa zullen Tim en Lily Boyd ook een bezoek brengen aan België. Dat kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan en daarom wordt aan alle leden van de Belgische Afdeling van de Theosophical Society de kans geboden kennis te maken met onze Internationaal President en zijn echtgenote.

*Graag nodigen we alle leden uit op de **Meet & Greet** die zal doorgaan op de **Hoofdzetel, Geuzenplein 8 te 1000 Brussel, op***

Donderdag 20 juni 2024.

Samenkomst om 11.30u waarna om 12.30u een lichte lunch kan genuttigd worden.

Tim & Lily reizen daarna door naar Parijs.

We hopen u talrijk te kunnen verwelkomen en wensen u nog heel fijne dagen.

Bestuursorgaan



Theosofische Orde van Dienst



Meditaties



Beste lezers,

Lang voor de maanden juli en augustus voor de deur staan, worden plannen gemaakt om er tijdens de zomermaanden even tussenuit te gaan of even te genieten van een korte periode van rust.

Alvorens het activiteitenjaar 2023-2024 af te sluiten willen we jullie daarom, tijdig, nog even laten weten wat op het programma staat van de Belgische Theosofische Orde van Dienst (TOS).

Het is velen onder ons bekend dat de Theosofische Orde van Dienst, een non-profit organisatie die zich inzet om het leed en de pijn in de wereld te verzachten, een wereldwijd Genezingsnetwerk heeft. Dit Genezingsnetwerk biedt al vele jaren genezing op afstand aan. Door een eenvoudig maar zeer effectief genezingsritueel – dat op regelmatige basis wordt georganiseerd – worden de Deva's van de Helende Kunsten opgeroepen om helende liefde te sturen naar hen die lijden.

De volgende **Genezingsmeditatie**, enkel toegankelijk voor leden van de Theosofische vereniging (TV) gaat door op

donderdag 27 juni 2024 om 20u. – dit via Zoom.

Zoom link: <https://us02web.zoom.us/j/84014540236>

We zijn ons ten volle bewust van het feit dat heel wat mensen nood hebben aan een beetje ondersteuning en/of hulp bij ziekte, lijden en pijn. Toch neemt de genezingsgroep van Belgische TOS, en dit voor de eerste maal, een rustperiode.

Dit wil niet zeggen dat we de zieken en noodlijdenden zomaar even vergeten. Neen, ieder van ons kan individueel, tijdens de dagelijkse meditatie of het gebed, hulp en ondersteuning vragen aan onze onzichtbare helpers.

De Belgische TOS herneemt haar activiteiten, voor wat betreft de **Genezingsmeditaties**, op

donderdag 26 september 2024 om 20u. - dit via Zoom:

Zoom link: <https://us02web.zoom.us/j/84014540236>

Door deze enkele maanden rustperiode vragen we iedereen om *VOOR 15 september 2024*, naam en voornaam opnieuw door te geven van hen die hulp en ondersteuning kunnen gebruiken.

Zoals steeds hopen we dat hij/zij, wiens naam en voornaam wordt doorgegeven, op de hoogte is van het feit dat hij/zij opgenomen wordt op een Genezingslijst, zich hiermee akkoord heeft verklaard en weet wanneer een Genezingsmeditatie zal plaatsvinden. Het ontvangen, het in zich opnemen van positieve energie en genezende liefde, is steeds gunstiger wanneer men zich tijdens de Genezingsmeditatie concentreert en/of wat rust inbouwt.

Wie meer informatie wenst over het Genezingsnetwerk TOS en de Genezingsgroep, kan een mailtje zenden aan tos@ts-belgium.be of kan bellen naar GSM 0473 820 806 (Helmut).



Naast de Genezingsmeditaties, heeft de Belgische TOS-afdeling ook aandacht voor Vrede. Vrede waaraan onze chaotische wereld zoveel nood heeft. Deze Meditaties voor de Vrede gaan door, elke 5^{de} donderdag van de maand om 20u.. Iedereen kan hieraan deelnemen.

De eerstkomende **Meditatie voor de Vrede** zal plaatsvinden op

donderdag 29 augustus 2024 om 20u. – via Zoom:

Zoom link: <https://us02web.zoom.us/j/84014540236>

Tevens wensen we u er aan te herinneren dat 21 september, door de Verenigde Naties, uitgeroepen werd als Internationale Dag voor de Vrede, met als doel een wereldwijde dag van wapenstilstand en geweldloosheid. Sinds 2001 wordt op deze dag, door heel wat organisaties, jaarlijks een Meditatie voor de Vrede georganiseerd.

Door omstandigheden is het voor de Belgische TOS niet mogelijk om op die dag een Meditatie voor de Vrede te organiseren. Toch wensen we ons steentje bij te dragen om Vrede op aarde te bevorderen.

De **Meditatie voor de Vrede** zal, en dit **enkel fysiek in de lokalen van de Hoofdzetel, Geuzenplein 8 te 1000 Brussel**, doorgaan op

zaterdag 28 september 2024 om 15u.

Wie meer informatie wenst over de activiteiten van de Belgische Theosofische Orde van Dienst, kan een kijkje nemen op de website: <https://ts-belgium.be> of u kan ook bellen naar Helmut – GSM 0473 820 806.

We hopen u talrijk op een van onze meditaties te kunnen begroeten en wensen u nu reeds heel fijne en rustgevende zomermaanden.

Broederlijke en zusterlijke groeten
Helmut Vandersmissen
Vertegenwoordiger Theosofische Orde van Dienst



*Een vereniging van hen die liefhebben,
in dienst van al die lijden*