

Loge Open Paradigma

Nieuwsbrief 24: november – december 2022

Colofon

Tweemaandelijks nieuwsbrief.

Loge Open Paradigma, Milisstraat 22,
2018 Antwerpen.

Website: www.openparadigma.org

Facebook: <https://www.facebook.com/Loge-Open-Paradigma-Theosofische-Vereniging-1599627713631244>

Verantwoordelijke uitgever: Christian Vandekerkhove
p/a Milisstraat 22 – 2018 Antwerpen

Loge Open Paradigma is een afdeling van de
Belgische Theosofische Vereniging vzw, Geuzenplein
8, 1000 Brussel. Website: www.ts-belgium.be
Mail: info@ts-belgium.be

De drie Antwerpse Loges van de
Belgische Theosofische Vereniging:

Loge Open Paradigma:

open.paradigma@gmail.com

Loge Witte Lotus:

loge.witte.lotus@ts-belgium.be

Loge Antwerpen:

loge.antwerpen@ts-belgium.be

Loge Open Paradigma draagt de kenmerken van het *open paradigma* doorheen al haar activiteiten.

Onze doelstellingen geven wij vorm in voordrachten, cursussen, studieklassen, studiegroepen, rondleidingen en vieringen.

Vertrekkende vanuit de wortels van de Theosofische Vereniging bouwen alle leden mee aan het verwezenlijken van een open en dynamisch bezielde Loge.

We hopen jullie dan ook hartelijk te mogen verwelkomen gedurende een van onze aangeboden activiteiten.

Namens de stichters, bezielers en leden van LOP, hartelijk welkom!
Christian, Lieve en Diane





De drie doelstellingen van de Theosofische Vereniging

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdiensten, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doelstellingen is een voorwaarde tot lidmaatschap.



De doelstellingen van Loge Open Paradigma

1. Het onzichtbare zichtbaar te maken!
2. Een studie te maken van een aantal zaken die door de wetenschap worden weerlegd, terwijl ze ons mensbeeld en onze gezondheid ontzettend veel ten goede zouden kunnen komen!
3. Controversiële wetenschappers en hun werk - Wetenschappelijke methodes om het onzichtbare zichtbaar te maken - Paradigmaverruimende theorieën - Nieuwe verklaringen voor oude feiten - Alles wat de energieën in de mens aanbelangt.

Praktische info LOP

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Secretariaat: G. de Pélichylei 22, 2970 's-Gravenwezel

Voor alle informatie: open.paradigma@gmail.com
loge.open.paradigma@ts-belgium.be

Deelname in de kosten activiteiten:

Zondagvoordrachten en werkgroepen: leden: €3, niet leden: €7

Thema-avonden: leden: vrijwillige bijdrage voor sociale en educatieve projecten van Adyar; niet leden: €3

Bescherming Persoonsgegevens: Alle informatie betreffende de Wet op de Privacy en de persoonsgegevens is te bekomen via mail: info@ts-belgium.be of per brief, gericht aan de Belgische Theosofische Vereniging vzw, t.a.v. Sabine Van Osta, Geuzenplein 8, 1000 Brussel".



Voordrachten LOP november - december 2022

Sleutels tot Samenhang

-

Tijdloze Wijsheid als Toegepaste Holistische Wetenschap
in de geest van anno 2022 toegepaste Theosofie
(Stefaan Van Nuffel)



Blauwdruk van Evolutie in 1 Oogopslag

Zondag 13 november van 11u tot 13u

Locatie: Loge Open Paradigma, Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Waarheen?

Naar een blauwdruk van evolutie van de mensheid in diepere, holistische of simultaan meerlagige context, waarin alles samenkomt met de Wet van Analogie en Eenheid.

De Wet van Cyclische manifestatie historisch en in deze en komende tijd, met de 7 stralen (en 7 planeten en 7 mystieke klinkers) en de zelf-gelijkvormige geneste ('fractale') structuur van 7 concreet, ook in tijd, geometrie en kleur, geneeskunst, Mesopotamische Ziggurats en veel meer...

Hartslag achter Mysteries en Myserieën

Zondag 11 december van 11u tot 13u

Locatie: Loge Open Paradigma, Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Mysteries van de Natuur en - dus ook - ons lichaam, en uit de Oudheid (als traditie, of in de vorm van bouwwerken, spelen, mondeling of geschreven), in het licht van toegepaste herbronde integrale eenheidswetenschap.

Met bijvoorbeeld 'sterrenmuziek' in de cycli op Aarde, hun fasen, in het jaar als in de hartslag en de 7 planeten en mystieke klinkers, de occulte wetenschap erachter in de (volg)orde en herbronde Tarot als Hermetisch meerdimensionaal boek (van beginselen van natuurlijke orde) concreet, aansluitend bij tijdloze fundamenten van werk via Alice Bailey e.a., Sankhya, Egyptische en Oosterse Mysteriescholen, Kabbalah,... in kruisbestuiving verbonden.



Thema-avonden november – december 2022

Dinsdag van 19u45 tot 21u45 o.l.v. Christian Vandekerkhove en Lieve Vissers

8	november	2022	Rupert Sheldrake: 7 experimenten die de wereld kunnen veranderen	Christian Vandekerkhove
22	november	2022	Aryel Sanat: het innerlijke leven van Krishnamurti	Christian Vandekerkhove
13	december	2022	Rupert Sheldrake: 7 experimenten die de wereld kunnen veranderen	Christian Vandekerkhove
27	december	2022	Aryel Sanat: het innerlijke leven van Krishnamurti	Christian Vandekerkhove

De deuren voor de Thema-avonden gaan open om 19u45.

Stipt om 20u starten we met onze studieklas tot 21u15.

Er is gelegenheid om na te mijmeren tot 21u45.



Schilderij van Jaap Vos



Rupert Sheldrake: 7 experimenten die de wereld kunnen veranderen



De controversiële bioloog Rupert Sheldrake stelt zeven eenvoudige experimenten die de wetenschap voor een probleem stellen.

Als deze experimenten kloppen, dan moet het wetenschappelijk paradigma voor een groot deel veranderen.

Aryel Sanat: Het innerlijke leven van Krishnamurti

In deze groep lezen en bespreken we het boek van Professor Aryel Sanat over het Innerlijke Leven van Krishnamurti.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gezegd, is Krishnamurti steeds trouw gebleven aan zijn spirituele ervaringen.

Ook het bestaan van de Meesters heeft hij nooit ontkend.



Extra muros activiteit - Latente vermogens in de mens



Op zaterdag 1 oktober 2022 hadden we alweer een interessante studiedag in de *Besant Hall in Naarden*. Zoals op 2 april was het wederom een activiteit in de reeks van de *Latente Vermogens in de Mens*, wat refereert aan de 3^{de} doelstelling van de Theosofische Vereniging.

Deze reeks wordt gezamenlijk georganiseerd door het *Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden* en de *Theosofische Vereniging in Nederland*.

Het dagthema van deze aflevering was: *Het Bovennatuurlijke*. Na het onthaal met koffie en koek, begonnen de lezingen zelf.

Onze gastheer *Arend Heijbroek* gaf een welkomstwoord en praatte de verschillende bijdragen op een boeiende manier aan elkaar.

Na elke lezing begeleidde hij een stiltemoment, om wat gezegd was in ons te laten inprenten en om ons in staat te stellen, vanuit een innerlijke rust, enkele vragen te stellen aan elke spreker.

Ook hij verzorgde het slot- en afscheidswoord.

Ingmar de Boer verzorgde de technische kant van de dag.



De eerste spreker was *Christian Vandekerkhove*, lid van het Hoofdbestuur van de Belgische Theosofische Vereniging en van de Opperraad van de Belgische Martinistenorde. Hij is tevens docent Theosofie, Parapsychologie en Hylisch Pluralisme aan de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen in Wilrijk-Antwerpen. Bovendien is hij onder meer stichter van vzw KOILON.

Hij gaf een presentatie over ***Magie en Bescherming, de Engelenkracht en het Onzichtbare***.



De mens is een intergeconnecteerd wezen: in de objectieve wereld zijn we verbonden via materiële netwerken. In de subjectieve wereld via velden, gedachtenvormen en egregoren (metagedachtenvormen).

In deze lezing werd getracht op een no-nonsense manier deze subjectieve energieën te verkennen, die ons leven bewust en onbewust medebepalen in wel en wee.

Na een koffiepauze kwam de tweede spreker aan de beurt.



De filosoof *Dr. Pim Blomaard* was jarenlang bestuurder van een zorginstelling en is thans verbonden aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit. Bovendien is hij voorzitter van de *Antroposofische Vereniging in Nederland*.

Zijn bijdrage ***Van groepsgeest naar teamspirit*** was zonder meer boeiend en inspirerend. De nuances tussen het jargon de antroposofie en de theosofie waren voor niemand een probleem. Integendeel, zorgden de semantische verschillen tussen beide tradities voor nieuwe inzichten.

* *
*



We kennen uit de wijsheidstraditie het thema van groepszielen: geestelijke machten die aan een volk, of een stam, of een familie leidinggeven.

Waar de groepsziel machtig was, daar was het individu veelal onmachtig.

In onze tijd van individualisering is de invloed van dergelijke machten op onze keuzes kleiner geworden.

In de moderne tijd, waarin allerhande groepen en teams op zoek zijn naar een synergetische, verbindende kracht, werken we hard aan teambuilding en teamspirit.

De opgave daarin is om ons bewust te worden van de mogelijkheid dat er een 'spirit' is die het team kan en wil inspireren.

Na de lunchpauze was een lezing voorzien van *Prof. Em. Dr. Hans Gerding* over ***Psychokinese en poltergeist in de context van parapsychologisch onderzoek.***

Wegens de verplichte quarantaine bij een vermeende coronabesmetting moest hij vervangen worden.

Op enkele dagen tijd, werd een vervanger voorzien met een bijdrage in de buurt van die van Hans Gerding.

Rico Sneller is filosoof en gaf een presentatie over ***Bezetenheid als karikatuur van Extase.***

Zijn benadering van bezetenheid lijkt meer aan te leunen bij die van de psychiatrie dan bij die van de parapsychologie, maar zijn persoonlijke thesis was interessant om te horen.

Na een laatste koffiepauze, kregen we een Engelstalige lezing van *Kurt Leland: **Annie Besant on the Supernatural.***



Leland wordt erkend als een vooraanstaande autoriteit inzake leven en werk van Annie Besant.

In zijn bijdrage herhaalde hij de esoterische anatomie van de mens, met zijn verschillende lichamen en principes, maar voegde hier aan toe – deels uit eigen waarnemingen – welke paranormale vermogens bij elk lichaam en principe horen.

Zijn bijdrage paste perfect bij de verjaardag van Annie Besant die vandaag precies 175 jaar geleden geboren is.



ZIJN IS – Boek van Theosoof Jaap Vos



Een nieuw boek van de Uitgeverij van de Theosofische Vereniging in Nederland. 100 bladzijden/hardcover. ISBN: 9789061751014 prijs € 10,00 Jaap Vos is kunstenaar, graficus en lid van de Theosofische Vereniging in Nederland.

Wereldwijd bestaan bibliotheken met gigantische hoeveelheden boeken, vol met data.

Dit boek beoogt al het geschrevene te comprimeren tot het uiterste minimum om de innerlijke bron te raken en beoogt deze veelheid aan data terug te brengen tot het uiterste minimum.

Het is als het ware een boek dat geen boek wil zijn en vanwege de esthetische vormgeving zou je het net zo goed ook kunnen beschouwen als een kunstwerk.

Het vraagt meditatieve aandacht van de lezer en geduld om te zoeken naar de Waarheid in het Zelf.

Theosofie geeft enorm waardevolle inzichten en het zoeken naar waarheid aan de hand van *De Geheime Leer* inspireerde de schrijver.

Metafysica niet in lange verhandelingen maar in Kernwoorden, ontdek het Zelf.

Dit werk verdient om te worden gepubliceerd, voor alle Theosofen en voor iedereen die het bevatten kan.



Installatie van Jaap Vos in het ITC te Naarden



Frans Wittemans, of de geschiedenis van de geschiedschrijver der Rozenkruisers

Deel 4: Wittemans, poëzie, iconografie en slot

Frans Wittemans als dichter

In dit nummer hebben we het slechts over één aspect van het werk van deze veelzijdige man: zijn poëzie.

In vorige bijdragen in deze reeks hebben we enkele dichtbundels van Wittemans vermeld. Deze vormen slechts een fragment van het corpus van zijn gedichten.

Veel van zijn gedichten werden immers enkel gepubliceerd in tijdschriften en een groot deel is tot op heden zelfs onuitgegeven gebleven.

Een deel van deze onuitgegeven gedichten uit mijn privé-archief wil ik langs deze weg delen.



Zeldzame foto van de familie Wittemans

Zittend van links naar rechts: Frans Wittemans, Hermine Wittemans-Hallo, Herman Wittemans.

Staannd van links naar rechts: Helène Wittemans, Emile Wittemans en Emilie Wittemans (ex-archivo: Regionaal Archief Nijmegen)



Wittemans schreef graag gedichten, vaak van zeer verschillende kwaliteit, dat moeten we toegeven.

Soms maakte hij ook gelegenheidsgedichten, bijvoorbeeld voor de verjaardag van een vriend of ter gelegenheid van een plechtigheid.

Van deze laatste soorten onuitgegeven gedichten heb ik nog enkele in mijn archief, alsook vroegere versies van de gepubliceerde, maar veel hiervan is verloren gegaan.

Net zoals bij de uitgebreide briefwisseling van Wittemans, werd hier vaak het nut niet gezien om "al die papieren" te bewaren, wanneer de begunstigen kwamen te overlijden.

Ik heb een aantal van zijn vrienden goed gekend en veelal stierven ze zonder (geïnteresseerde) erfgenamen na te laten. Boeken gingen naar opkopers en papieren naar de prullenmand.

Ter gelegenheid van zijn 60ste en 70ste verjaardag had hij een dichtbundel uitgegeven en opgedragen aan zijn vrienden.

Deze werden dan bij intekening verkocht en vaak van een persoonlijke handgeschreven opdracht voorzien.

Bij zijn 60ste verjaardag in 1932 verscheen de bundel *Levenszangen*, verlicht met pentekeningen van Elsa Van Hagendoren.

Elsa en haar zuster H el ene waren twee meisjes die niet ver van hem vandaan woonden en regelmatig zijn zittingen thuis mochten bijwonen, onder meer om de koffie te schenken.

Elsa werd later een bekend illustratrice van kinderboeken.

H el ene Van Hagendoren, na haar huwelijk H el ene Van Snick, zou later in haar leven, gedurende jaren, de leiding op zich nemen van de Antwerpse tak van de Rosicrucian Fellowship, de Rozenkruisersbeweging van Max Heindel, waarvan ze de zetel bij haar thuis had, in 's Gravenwezel.

Wittemans' dichtwerk gaat over bekende personen, familie en vrienden, de natuur en uiteraard filosofische en theosofische themata.

Uit deze laatste categorie en heb ik enkele voorbeelden geselecteerd die betrekking hebben op de Meesters en Krishnamurti.

We weten dat Wittemans een persoonlijke vriend was van Krishnamurti, zowel tijdens de periode van de Orde van de Ster als na de ontbinding ervan in 1929.

Anderzijds was hij ook protestant; hij was ondervoorzitter van het consistorie van de Protestantse Kerk in Antwerpen.

* *
*
*



We kunnen dus stellen dat, hoewel protestant, hij toch meegegaan is in de overtuiging dat de jonge Krishnamurti het nieuwe voertuig was, waardoorheen de Christus of Wereldleraar zich in deze tijd zou manifesteren in de wereld.

Nadat Krishnamurti de Orde van de Ster had ontbonden in 1929, is Wittemans – net zoals de meeste theosofen - hem ook gevolgd in zijn boodschap van Meester van de Vrijheid, ten opzichte van elke leer en elk ritueel.

Tegelijk bleef Wittemans in zijn hoogste ideaal streven naar de realisatie van het *Christosprincipe* in de mens.

Hij heeft het nooit een probleem gevonden om lid te zijn van verschillende bewegingen die de naam hadden met elkaar in strijd te zijn.

Zo ook hier wist hij beide identiteiten zonder antinomie te handhaven.



Hieronder geven we enkele gedichten die relevant zijn in verband met dit stuk van Wittemans' levensovertuiging. De spelling heb ik aangepast, de stijl natuurlijk niet.

In "AAN DE MEESTERS VAN WIJSHEID" verkondigt Wittemans zijn Credo aan de Meesters.

AAN DE MEESTERS VAN WIJSHEID

*O, gij Meesters, wier bestaan nu open werd verkond,
Die 'k op ons wachtend zie aan 't eind van 't lange pad,
Hoe zal ik U bezingen in dit, mijn laatste lied?
Gij, die hier op aard'het God'lijk plan volvoert,
Geheime, liefdevolle Leiders van des mensen lot,
Herauten van het Leven, hoog in reiner sferen;
In brede orgeltonen, in 'n verblindend licht,
Verrijzen uw grootse beelden voor mijn geestesoog,
Mij tot U roepend, voor het streven naar volmaking,
Met een edel hart bewaakt Gij gouden poorten,
Zich op'nend aan het eind' van 's levens les en smart,
Waartoe ieder vrij beproeft zijn eigen weg.
De kroon plaatst Gij op 't hoofd van die zich 't meest vergeet
In 's wereld dienst, naar Uw glanzend voorbeeld,
Alles off'rend voor het heil der mensen.
Heil'ge Meesters, 'k open gans mijn Ziel voor U,
Uw liefde en mededogen trachtend uit te stralen,
Door U vervoerd, waar alle zorg is opgeheven.
(zonder datum, vòòr 1932)*



In "AAN KRISHNAMURTI" verkondigt Wittemans zijn trouw aan Krishnamurti als Meester van Wijsheid, maar bevestigt hij dat de wereld hier nog niet klaar voor is.

AAN KRISHNAMURTI

De Vrije Meester van het Leven

Gij spreekt een taal van vuur, o Krishnamurti;
 Uw woorden zijn als hamers, rotsen brekend.
 Gij zijt een strenge Meester voor Uw volgelingen,
 Die wakker schudt het hoogst bewustzijn,
 Ons eigen weg en licht doet zoeken.
 Vereen'ging met des Geliefden harte, verkondigt gij;
 Het hart van alle wezens, van het Eene leven,
 Om 't Koninkrijk des Geluks te erven kunnen,
 Waar wij onverwelkb're rozen zullen vinden,
 En des levens zuiv're waters drinken.
 Geen Godsdienst Waarheid overtreffend;
 Geen Godsaanbidding meer in stenen Tempels,
 Doch het heil'ge erkend in ieder wezen.
 Opstandig moet 't verstand steeds zijn,
 Om op eigen wieken 't hoogste doel te nad'ren.
 Wordt het dan geen tijd, O Mensheid,
 Dat gij uw eenheid voelt, verwerpend alle dogma's,
 En beslist de kluisters opent, u gebonden houdend?
 Dat Jood en Christ, Mahomedaan, Boeddhist,
 Zich samen voegen in 'n nieuw geloof, voor allen één?
 Velen nog begrijpen uwe boodschap niet,
 Noch voelen diepe noodzaak van Uw leer;
 Beseffen niet de Liefde die uw hart belaadt.



Maar zij die weten dat Uw Licht met volle glans zal schijnen,
 Begroeten U eerbiedig als den Heiland van het nieuwe ras.
 Eens zal ontbranden strijd door u ontketend,
 Voor 't overwinnen van uw bevrijdend woord.
 Dan zal d'aarde gans U zeg'nen
 Als de Leraar van een edeler, beter Mensheid
 Waarvan de Eng'len blijde medewerkers zullen zijn.
 Voor ons, de Sterverkondigers,
 Zijt Gij de lang verwachte
 De vrije Meester van het volle Leven.
 (zonder datum, wellicht voor 1929)

In "*DE VRIJE MEESTER EN DE MENSENZOON*" getuigt Wittemans ervan hoe moeilijk hij het vindt om de leer van de Christus en die van Krishnamurti met elkaar te verenigen.
 Toch ziet hij nog steeds Krishnaji als de nieuwe incarnatie van de Wereldleraar.

DE VRIJE MEESTER EN DE MENSENZOON

De vrije Meester zegt: "Gij zijt alles;
 In 't geestelijke is geen Christus, Boeddha".
 'k Begrijp hem niet; zij beiden waren hoogst bevrijde wezens,
 ten eeuwigen dage ons de Weg bereidend.
 Doet hun voorbeeld ons niet treden uit het kleine zelf?
 Geeft de Christus reeds op aarde niet 't gevoel des hemels,
 Een ontelb're schat voor hart en ziel?
 Is niet de Mensenzoon een gouden beker voor het zielenleven?
 In Uw dienst trad ik, Chrestos, om de Wet te volgen;



Ontslagen voel ik mij niet, tot volbrengen van mijn taak.
 De wereld spreekt geen betere taal nog dan de Uwe;
 Uw kroon draagt Gij nog steeds, voor ons,
 gevuld met doornen.
 Hoe luid weerklinkt aldoor Uw stem ter wereld,
 Voor Krishnamurti's woorden niet bereid.
 Aangekondigd hebben wij de nieuwe Leraar,
 Die toch uw blijde Boodschap niet verbleken deed.
 Maar mijn ziele dorst naar U, van uur tot uur,
 Zoals de bloem door het water wordt gevoed,
 Zoals de Zon alleen verheugt dez' somb're aarde,
 En het kind beide armen uitstrekt tot zijn moeder.
 Is dit zwakheid eer? Sterkt ons niet de vrije Meester,
 Die ons roept ten hoogste bergtop?
 Doch voert Gij ons daarheen niet zelf,
 Reeds door dit enkel woord: "Volg mij"?
 Eng blijft steeds het pad, al willen wij het vrij betreden,
 Zonder drukkend kruis, nog sombre kluisters;
 Maar bij elke stap staat God voor ons, zo liefdevol;
 Ieder bloem ten steile weg verbergt uw heilig beeld.
 Hij die eens uw kloppen heeft gehoord,
 Kan niet meer voor U de deur gegrendeld houden.
 Zijn hart is vol van Uw Liefde en loopt er graag van over.
 Wat ter wereld kan ons ooit daarvan scheiden?
 Iedere dag, als ik mij verhef in d'ochtend-stond,
 Verrijst Uw beeld mij voor het oog,



Dat ik eens in hoger kring aanschouwen mocht,
 En niet verlaten wil, tot aller zegen.
 Anderen hebben Uw roep niet al' gehoord;
 Of wel, vervreemd door dogma's, fanatisme en bijgeloof,
 Drinken gretig ieder woord van krishnaji,
 Vol extase voor zijn woeste, vrije taal.

Doch in mijn geest, die heel de aarde omklemt,
 In 'n wijd begrip, het alles wil verslaan,
 Omvat de Christus' liefde ook de stoute Leraar,
 Die mij boeien kan tot laaiens toe.
 O Krishnaji, gij ook zag overal uw metgezel;
 Gij zingt nog luid uw lied van hoogste liefde,
 Dat boven alle mensenbanden looft het Leven.
 Gij en ik zijn één, want wij zijn het Hoogste zelf.
 Het licht waarin ik sta, dat uit de Hemelen daalt,
 Straalt nog meer op u, in scherper kleuren schitterend.
 Het woord dat ik steeds hoor, al klinkt het anders bij u thans,
 Gij hebt het zelf gezegd destijds:
 "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven".

Nu breekt gij de oude kluisters en geloven,
 Verbrijzelt vormen van 't verleden, licht alles toe opnieuw;
 Maar de Wet van Broederschap, Dienst en Vrede,
 Van Vrijheid, Blijdschap, gaf de Chrestos 'n eeuw'gen Troon.
(zonder datum, wellicht voor 1929)



ZIJN WIJ BEVRIJD?

Vrienden, ik bespeel met u een machtig orgel,
 Saamgesteld door verscheiden stralen van 't bestaan.
 Wij vormen 't beeld der ganse mensheid,
 Opgetrokken door des Wereldleraars boodschap.
 Welk is de echo van ons laatste samenzijn?
 Krishnaji vertoont ons 't bevrijdingsbeeld;
 Een beeld dat menig vormen reeds vertoonde
 Nirwana, Chrestos, zaligheid, verlossing.
 Wat is een woord; het een is 't ander waard;
 Kijk niet blind op eigen liev'lingsbeeld;
 Wij allen zijn gekleurd, al naar onz'aard
 Laat ons eerbiedigen 't leven gelijk het is.
 Bevrijd zijn w'allen, daar wij Stergenoten heten;
 Losgemaakt van dogma, leer, autoriteit,
 Voelen wij ons vrij; gebroken zijn de boeien;
 Daarvoor deed de Vrije Meester 't nodig werk.
 Maar wij staan op aarde nog, om dienst te doen.
 Laat ons elkander hierin vertrouwen schenken,
 Geen oordeel vellen voor een onbegrepen daad,
 Wier oorzaak onbekend nog is voor d'anderen.
 Gij zijt al klavieren van mijn orgelspel,
 Die mij tonen geven van uw harmonie.
 Clothilda, gij volgt het dichtst de geest van Jiddu (Krishnamurti);
 Karel leunt op Tibetaanse onthullingen.
 Maria, de Innige koos voor de Père Antoine als gids;
 Jozef Geerts vervolgt zijn weg met eigen kristen licht;



Nonkel Jef behoudt zijn katholiek geloof;
 Hendrik Dirckx bewandelt heel een Pantheon.
 Ik voel mij vrij van d'een of andere richting,
 Omdat ik z'alle liefdevol omsluit.
 Het witte licht bestaat uit zeven kleuren,
 Waarvan een enkel toch ons hoofdstraal is.
 Ik verricht een vrije aangenomen dienst op vele wegen,
 Die ik niet al beschrijven kan;
 Maar ik vraag u eerbied voor mijn daden;
 Ik geef u allen hoogste liefde, trouw, zoveel ik kan.
(onuitgegeven (voor de vrienden van De Ster), 16 januari 1940)

NA VIJF EN TWINTIG JAAR

Een kwart eeuw vervlogen, Christus, o Heer,
 Sinds mijn eerste ontboezeming, en nu eens meer,
 Bied ik U al wat mij het heiligst is,
 Mijn ziel, ja heel het wezen, als hoogste lufenis.
 Maar waarom vertolken al hetgeen mij tot U bindt?

Welk is de diepe drang dien 'k thans naar U vind?
 Is het dat Ge in mijn ontwaakte hart volkomen zijt geboren?
 Dat uw bovenmenselijk licht rond mij komt gloren?
 Soms als ik mijn ogen sluit, zie ik U verschijnen.
 Uw blikken doen dan zorg in 't niet verdwijnen.
 Maar steeds voel ik U, of Uw engelen, rond mij.
 In U herboren, ben ik als een kind zo blij.
 Is dit gemis aan kracht? Zijt Gij niets meer dan 'n kruk?



Moet de mens dan gaan alleen, zich schamend onder 't juk,
 Dat Gij ons gaf te dragen, al is het nog zo zacht,
 Gij, de goede Herder, die geduldvol op allen wacht?
 Juist door Uw woorden, voel ik mij vrij en ongebonden,
 Verlost van zorgen, niet verlost door zonden;
 Wel aan Uw wet van liefde vastgeklemd,
 Op dienst der wereld steeds gestemd.
 Toen de mare van Uw Tweede Komst werd verspreid,
 Bracht ik dez' blijde boodschap over, wijd en zijd;
 Mysteriën, hoog verheven, verlichtte' en boeiden mij;
 Getrouw stond ik den Groot-Hiërofant ter zij.
 Te Ommen werd vooreerst Uw Heilandstem gehoord;
 Toen was van zaligheid gans vol de beker in dit enig oord.
 Daarna verhief Krishna de krachtvol', fiere taal
 Van één die in zijn vrijheid kent noch perk, noch paal.
 Maar Gij Nazarener, trekt nog steeds ons aan;
 Het Woord dat eens weerklonk aan d'oevers der Jordaen.
 Werd door geen enkel leer tot nu vervangen.
 Hoe zou ik niet naar U vol vuur verlangen?
 In Uw naam heb ik gehoed UW kudde, bewaard hen allen,
 Die Gij mij hebt gegeven; als in gewijde hallen
 Komen wij te samen, met broederschap als hoogste goed.
 't Is in Uw hart, dat 'k vond die zonnegloed.
 Gij zo verheven boven hen, die grote wijzen waren,
 Staan ter voorportaal en ons inwijding doen ervaren,
 Gij komt veel dichter, op 'n enkele roep, ons toe,
 Of zendt Uw Engelen, als wij zijn zielsmoe.



Dit blijft het grote wonder: de vervulling van Uw woord,
 Dat als twee of drie vergaderen in Uw naam,
 welk zij het oord,
 Gij onzichtbaar optreedt in hun midden,
 Zonder dat zij daarom zelfs tot U bidden.
 Dan zijt Gij in onz'gemeenschap vaak aanwezig geweest;
 Gij waart de trouwe Metgezel,
 als bezieling wij hadden 't meest,
 Ons verborgen Leider, die verwacht werd als Messias,
 Wiens Nederdaling op dez'aard onz'boodschap was.
 Scheen Uw wederkomst wel niet de enige redding
 Voor de wereld die geestelijk onderging?
 Ontneemt Uw heerlijkheid ons niet des levens last?
 Wie U vond, die houdt Uw hand steeds dichter vast.
 In dit eenvoudig huis, een paradijs voor ons gevoel,
 Wijd ik U, na vijfentwintig jaar, met nog hoger doel,
 In onverbreekbaar' dienst, dit tweede lied.
 Dat ik de dierb're Stergemeenschap aanbied.

*(Aan mijn broeders en zusters der "Vrije Stergemeenschap",
 11 augustus 1940)*

Deze reeks verspreide gedichten is een mooie getuige van Frans Wittemans' geloof, hoop en trouw aan het Geestelijke Pad, in haar vele verschijningsvormen en zijn respect voor de opvatting van de ander.
 De boodschap van Krishnamurti werd geïntegreerd, de Christus bleef hij trouw.

* * *



Bronnen

Wittemans: Levenszangen, met pentekeningen van Elsa Van Hagendoren, Antwerpen, De Ster, 1932 (Aan mijne vrienden voor mijn zestigsten verjaardag)

Wittemans: Levensdiepte, met een omslagtekening van Leo Marfurt, Brussel, E. Vanderstichelen, 1942 (Aan mijn Vrienden aangeboden bij mijn zeventigsten verjaardag (1872-1942))

Mijn privé Wittemansarchief



Foto van Frans Wittemans in het Rubenshuis in Antwerpen, wellicht gemaakt door Willy Houben, die in het Rubenshuis woonde.

Daaronder, foto van de auteur van dit artikel op dezelfde plaats (foto: Lieve Vissers).





Overzicht van de ons bekende gedichten van Frans Wittemans

Levenszangen (gedichten) (1932)

EERSTE INGEVING

- Wat is muziek?

GEESTELIJKE LIEDEREN

- Aan het opperwezen
- Aan den Christus
- Aan de engelen
- Aan mijne moeder
- Aan mijne kinderen
- Aan de liefde
- Aan de Meesters van Wijsheid

WIJDING

- Nieuwe schoonheid
- Inwijding
- Zusterzielen
- Wie zijt gij?



- In God's stilte
- Mijn ziele-harp

NATUURODEN

- Ode aan het water
- Ode aan de lucht
- Ode aan de zon
- Ode aan de natuur
- Ode aan de zee
- Ode aan de Schelde
- Ode aan het vuur
- Ode aan de boomen
- Ode aan de bloemen

HET KONINKRIJK DES GELUKS

- Ode aan het leven
- Ode aan den dans
- Ijsberensport
- Aan Krishnamurti

ENGELLENKLANKEN (zijn de bewoordingen van FW of van zijn vriend?)

- Het harte-sacrament (6 september 1916)
- Houdt stand (4 oktober 1916)
- Wij weven (7 oktober 1916)
- De vier rijken (22 januari 1917)
- Bergstroomvisioen (25 februari 1917)
- Hogere ontwaking (9 april 1917)
- De liefdesengel (12 juli 1917)
- Kleurenloutering (14 oktober 1917)
- Allerzielenfestijn (1 november 1917)

Levensdiepte (gedichten) (1942)

HISTORIA

- Kauwenstein (26 mei 1937 en voorgedragen op de Marnix-hulde op 26 mei 1938) (var. JD)

NATURA

- Tusschen de Zwaluwen (Breda, 29 oktober 1932) (AV)
- Ode aan de Aarde (16 augustus 1936) (JD) (AV)
- Ode aan den Wind (Sint-Amands, op het graf van Verhaeren, 1 september 1936) (JD) (AV)
- Libanon Ceder (In 't gemeentepark Zorgh-Vliet, Hoboken, 6 september 1937) (WH) (JD)



- Zonnestraal (Opgedragen aan mijne zusters der Monada-gemeenschap, Kitty en Hetty Swarth, Ukkel, 20 februari 1940) (var. JD)

FORTUNA

- Wat is geluk? (14 juli 1935)
- Dichtkunst (8 mei 1936)
- Ik neem mijn Luit (In 't Park te Brussel, 27 september 1936)
- Opbeuring (11 november 1936) (AV)
- Leven in het heden (Santhoven, 21 november 1936) (JD)
- Het hoogste Geluk (Middelheim, 27 mei 1937) (JD)
- Het Leven is slechts waard (Zoute, 15 augustus 1937)
- Het Geheim om jong te blijven (Aan Mr. Dauwe, der Balie van Gent, die mij vroeg naar..., 2 januari 1938)
- Waarom ik ben een optimist (Aan mijn vriend L. Van Look, die mij vroeg..., Kerstmis 1939)

MUSICA

- Orgelklanken (17 november 1937, onder radio-orgelakkoorden)
- Muziek (Santhoven, 21 november 1936) (JD)
- Fatum-Symphonie van Beethoven (Opgedragen aan den toondichter Jan Douliez, onder het horen van Beethovens 5^{de} symfonie, 7 december 1937) (JD)
- Mondscheinsonate (Opgedragen aan Mevr. Stella Douliez, 16 december 1937) (JD)

CHRISTIANA

- De Vrije Meester en de Menschenzoon (Verschenen in "Eenheid", 10 december 1939) (var. JD)
- Na vijf en twintig jaar (Aan mijn broeders en zusters der "Vrije Stergemeenschap", 11 augustus 1940)

SUPREMA

- Ik zocht naar U (Hemelvaart 1937) (JD)
- Lang heb ik gedood (25 december 1939)
- Steeds mijne ziele zingt (Opgedragen aan mijn boezemvriend Gabriel Opdebeek, Kapellen, 11 juli 1941) (JD)

Onuitgegeven gedichten in mijn archief

- Waar de Sterre stil bleef staan.... (29 december 1935) (JD)
- Bij mijn kleinkind (oktober 1936) (AV)
- Intuition (19 november 1936) (AV)
- De la grandeur (Le 11 mai 1937, au Cimetière d'Uccle, le jour anniversaire de la mort de sœur Hélène me vint l'inspiration de cette poésie) (JD)



- Tu vas te retremper (Remouchamps, le 11 août 1937, après une visite à la Centrale électrique de Heid-Goreux) (JD)
- Te Zoute (15 augustus 1937) (JD)
- Aan Krishnaji (Antwerpen, 10 december 1939) (JD)
- Zijn wij bevrijd? (Antwerpen, 16 januari 1940) (JD)
- Voor Wilfried (voor Willy Houben), 8 september 1940) (WH)

Afkortingen

(WH) (ook) in de bundel van Willy Houben

(JD) (ook) in de bundel van Jean Douliez

(AV) (ook) in de bundel van Albert Vandevelde

(var.) (ms. en gepubliceerde versies zijn niet identiek).

* *
*
*

In deze reeks artikels heb ik al een algemeen beeld trachten te geven van de persoon Frans Wittemans en zijn verdienste. Als theosoof was hij natuurlijk gekend als jarenlange voorzitter van de Branche Persévérance. Deze theosofische loge werd in 1910 in Antwerpen gesticht door Frans Van Halle. Spoedig werd Wittemans lid van deze loge en toen Van Halle in 1911 naar de Verenigde Staten wilde uitwijken, had hij aan Wittemans gevraagd de leiding van de Loge Persévérance over te nemen. Hij zou zich van deze taak kwijten tot zijn dood in 1963.

Wittemans was echter veel meer dan de voorzitter van Persévérance.

Naast zijn activiteiten als advocaat, senator, vicevoorzitter van het Protestants Consistorium, Martinist van het eerste uur, theosoof, rozenkruiser, vrijmetselaar, esotericus, dichter, naturalist, pacifist, was hij ondermeer voorzitter van het Marnix (van Sinte-Aldegonde) Herdenkings Comité in 1938.

Verder had hij een internationaal netwerk om zich heen geschaard, voornamelijk uit het spirituele milieu. Hij was immers persoonlijk bevriend met Krishnamurti, Annie Besant, Alice Bailey, om er maar enkele te noemen.

Christian Vandekerkhove,

Frans Wittemansjaar 2022



Mission Statement van de Theosophical Society (Adyar)

To serve humanity by cultivating an ever-deepening understanding and realisation of the Ageless Wisdom, spiritual Self-transformation, and the Unity of all Life."

Missie van de Theosophical Society (Adyar)

Het dienen van de mensheid door het ontwikkelen van een zich steeds verdiepend inzicht in, en verwerkelijking van de tijdloze wijsheid, spirituele zelf-realisatie en de eenheid van alle leven.

* *
*

Voor alle informatie omtrent de programma's van Loge Open Paradigma:

open.paradigma@gmail.com



Onze voorzitter Christian voor een schilderij Jaap Vos In het ITC te Naarden

* *
*



Over onze nieuwsbrief

Beste leden en belangstellenden,

De laatste jaren hebben wij de programma's van onze activiteiten via verschillende kanalen bekendgemaakt. Aanvankelijk via Facebook, later aangevuld met onze nieuwsbrief en verschillende sociale media.

We bouwden ook een uitgebreide website uit, die kort op de bal wordt geüpdatet.

Het blijkt dat inmiddels de meesten onder jullie vooral de contacten via de sociale media verkiezen en minder de geschreven nieuwsbrief.

Daarom hebben we besloten deze laatste tot nader order niet meer uit te geven.

Uiteraard blijven we jullie informatie geven via Facebook, onze website en andere sociale media.

