

Loge Open Paradigma

Nieuwsbrief 23: mei – juni 2022

Colofon

Tweemaandelijks nieuwsbrief.

Loge Open Paradigma, Milisstraat 22,
2018 Antwerpen.

Website: www.openparadigma.org

Facebook: <https://www.facebook.com/Loge-Open-Paradigma-Theosofische-Vereniging-1599627713631244>

Verantwoordelijke uitgever: Christian Vandekerkhove
p/a Milisstraat 22 – 2018 Antwerpen

Loge Open Paradigma is een afdeling van de
Belgische Theosofische Vereniging vzw, Geuzenplein
8, 1000 Brussel. Website: www.ts-belgium.be
Mail: info@ts-belgium.be

De drie Antwerpse Loges van de
Belgische Theosofische Vereniging:

Loge Open Paradigma:

open.paradigma@gmail.com

Loge Witte Lotus:

loge.witte.lotus@ts-belgium.be

Loge Antwerpen:

loge.antwerpen@ts-belgium.be

Loge Open Paradigma draagt de kenmerken van het *open paradigma* doorheen al haar activiteiten.

Onze doelstellingen geven wij vorm in voordrachten, cursussen, studieklassen, studiegroepen, rondleidingen en vieringen.

Vertrekkende vanuit de wortels van de Theosofische Vereniging bouwen alle leden mee aan het verwezenlijken van een open en dynamisch bezield Loge.

We hopen jullie dan ook hartelijk te mogen verwelkomen gedurende een van onze aangeboden activiteiten.

Namens de stichters, bezielers en leden van LOP, hartelijk welkom!
Christian, Lieve en Diane





De drie doelstellingen van de Theosofische Vereniging

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdiensten, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doelstellingen is een voorwaarde tot lidmaatschap.



De doelstellingen van Loge Open Paradigma

1. Het onzichtbare zichtbaar te maken!
2. Een studie te maken van een aantal zaken die door de wetenschap worden weerlegd, terwijl ze ons mensbeeld en onze gezondheid ontzettend veel ten goede zouden kunnen komen!
3. Controversiële wetenschappers en hun werk - Wetenschappelijke methodes om het onzichtbare zichtbaar te maken - Paradigmaverruimende theorieën - Nieuwe verklaringen voor oude feiten - Alles wat de energieën in de mens aanbelangt.

Praktische info LOP

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Secretariaat: G. de Pélichylei 22, 2970 's-Gravenwezel

Voor alle informatie: open.paradigma@gmail.com
loge.open.paradigma@ts-belgium.be

Deelname in de kosten activiteiten:

Zondagvoordrachten en werkgroepen: leden: €3, niet leden: €7

Thema-avonden: leden: vrijwillige bijdrage voor sociale en educatieve projecten van Adyar; niet leden: €3

Bescherming Persoonsgegevens: Alle informatie betreffende de Wet op de Privacy en de persoonsgegevens is te bekomen via mail: info@ts-belgium.be of per brief, gericht aan de Belgische Theosofische Vereniging vzw, t.a.v. Sabine Van Osta, Geuzenplein 8, 1000 Brussel".



Voordrachten LOP mei - juni 2022

Pythagoras' driehoek als 'primum mobile' en harmonie der (7/10) sferen herbrond en ontsluitend (Stefaan van Nuffel)

Zondag 8 mei van 11u tot 12u30

Locatie: Loge Open Paradigma, Milisstraat 22, 2018 Antwerpen



Het Primum Mobile is de Eerste Beweging van de goddelijke oorsprong in alles, die de rest (de overige 9 Sferen) in beweging zet, direct aangedreven door volmaakte Liefde. Vandaag belichten we deze met de wetenschap van de integrale kunst en de overige vier kunsten van oorspronkelijke integrale eenheidswetenschap: de numerosofie, de geometrische, de muzikale en de astro-kosmologische sleutel.

In het licht van ondermeer de Oosterse Mysteriescholen en de Hermetische leer van Pythagoras, ontdekken we samen de creatieve alchemie om ons opnieuw te verbinden met de verborgen binnenkant van de fenomenen in onszelf.

Het wonder van de geboorte naar Geoffrey Hodson (Christian Vandekerkhove)

Zondag 12 juni van 11u tot 13u

Locatie: Loge Open Paradigma, Milisstraat 22, 2018 Antwerpen



Traditioneel beschouwen we zwangerschap en geboorte vanuit de fysieke kant van het verhaal. Voor de klassieke wetenschap is daarmee ook de kous af. Religies en spirituele modellen, zoals onder meer de Theosofie, vullen deze kennis aan met de onzichtbare zijde van de feiten. Onzichtbaar, maar daarom niet minder werkelijk. In het theosofisch model heeft de mens verschillende lichamen, die vanaf de conceptie progressief worden opgebouwd in functie van karma en dharma van het individu en van de inhouden op de drie lagere permanente atomen. Deze inzichten zijn gebaseerd op de helderziende waarnemingen van Geoffrey Hodson, aangevuld met die van zijn leermeester C.W. Leadbeater.



Thema-avonden mei – juni 2022

Dinsdag van 19u45 tot 21u45 o.l.v. Christian Vandekerkhove en Lieve Vissers

10	mei	2022	Marcus Aurelius of Ethiek in het Dagelijks Leven	Christian Vandekerkhove
24	mei	2022	Aryel Sanat: het innerlijke leven van Krishnamurti	Christian Vandekerkhove
14	juni	2022	Marcus Aurelius of Ethiek in het Dagelijks Leven	Christian Vandekerkhove
28	juni	2022	Aryel Sanat: het innerlijke leven van Krishnamurti	Christian Vandekerkhove

De deuren voor de Thema-avonden gaan open om 19u45.

Stipt om 20u starten we met onze studiekلاس tot 21u15.

Er is gelegenheid om na te mijmeren tot 21u45.

Marcus Aurelius of Ethiek in het Dagelijks Leven



Wat heeft een Romeinse keizer uit de 2de eeuw ons nu nog te bieden?

De ideeën van Marcus Aurelius, gebaseerd op de Stoïcijnse leer, zijn tijdloos. Wat ook je levensbeschouwing is, hij biedt je een gouden handleiding om "juist" en "evenwichtig" te leven, wat er ook moge gebeuren.



Aryel Sanat: Het innerlijke leven van Krishnamurti

In deze groep lezen en bespreken we het boek van Professor Aryel Sanat over het Innerlijke Leven van Krishnamurti.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gezegd, is Krishnamurti steeds trouw gebleven aan zijn spirituele ervaringen.

Ook het bestaan van de Meesters heeft hij nooit ontkend.



Witte Lotusviering LOP - 8 mei

Aansluitend op de voordracht van 8 mei zullen we om 12u45 de Witte Lotusviering aanvatten.

Wie wil kan eventueel enkele bloempjes meebrengen, die dan na de viering zullen herverdeeld worden onder de aanwezigen.



Alle info: <https://www.openparadigma.org/witte-lotusdag.html>



Algemene Leden Vergadering 2022

Het Bestuur van Loge Open Paradigma nodigt jullie uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering, die zal doorgaan op **12 juni**, na onze laatste voordracht. We sluiten ons werkjaar af met een hapje en een drankje.

Indien jullie vragen of voorstellen hebben, noteer deze alvast, of stuur je ideeën door naar *open.paradigma@gmail.com*. Zo kunnen jullie, goed voorbereid, participeren.

Mogen wij jullie om organisatorische redenen verzoeken om je aanwezigheid te bevestigen via het inschrijfformulier dat jullie kunnen terugvinden via de onderstaande link:

<https://www.openparadigma.org/programma.html>

Extra muros activiteit - Latente vermogens in de mens



In onze activiteiten extra-muros, hadden we op zaterdag 2 april een interessante studiedag in de Besant Hall in Naarden.

Het betrof een gezamenlijke dag van de Theosofische Vereniging in Nederland en het Internationaal Theosofische Centrum (ITC).

Deze dag was een onderdeel van de reeks "Latente Vermogens in de Mens".



Na een welkomstwoord van gastheer *Arend Heijbroek* kwamen in de loop van de dag vier verschillende sprekers aan de beurt, afgewisseld met koffiepauzes en lunchtijd.

De eerste spreker was *Wim Leys*, voorzitter van de Theosofische Vereniging in Nederland. Zijn heldere bijdrage ging over een theosofische visie van de periode tussen de dood en de nieuwe geboorte.

Volgende gast was *Dr. Henk Blezer*, wetenschappelijk onderzoeker over het Boeddhisme in India en Tibet, met als subspecialiteit de Bönpo religie. Hij heeft ons op boeiende wijze onderhouden over de bardo's of tussenstaten, als angstaanjagende afgrond en kans.

Na de lunch kwam *Prof. Dr. Em. Hans Gerding* aan de beurt, die jarenlang de Prokosleerstoel bezette over Metafysica in de geest van de Theosofie aan de Universiteit van Leiden. Hij bracht ons een wetenschappelijk ondersteunde bijdrage over Ervaringen van contact met overleden dierbaren.

De laatste spreker was *Christian Vandekerkhove*, docent theosofie, parapsychologie, hylisch pluralisme en vrijmetselarij aan de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen (FVG). Zijn bijdrage ging over het gebeuren in de onzichtbare werelden tijdens de periode van de zwangerschap en de geboorte, gebaseerd op het boekje van Geoffrey Hodson, vergeleken met andere onderzoekers.



Alle bijdragen waren geïllustreerd met sprekende Power Point presentaties.

Op zaterdag **1 oktober 2022** wordt eveneens in de Besant Hall het volgende luik georganiseerd van de "Latente vermogens in de mens", met als titel: "Het boven natuurlijke". We hopen opnieuw met een delegatie van Loge Open Paradigma aanwezig te zijn!



Frans Wittemans, of de geschiedenis van de geschiedschrijver der Rozenkruisers

Deel 3: Wittemans, hoogtepunten uit zijn leven en werk (vervolg)



Zeldzame foto van Frans Wittemans met zijn "geestelijke familie" (ex-archivo: Christian Vandekerkhove)

Op de foto herkennen we links, rechtstaand, Raoul Willems.

Rechts, rechtstaand, de helderziende Karel Mommens, waarvan de dochter ook ergens op de foto moet staan.

Zittend, in het midden, Frans Wittemans, met alpenmuts en daarnaast, Willy Houben, met Franse hoed.

Vooraan met baard Jan Claessens, voorzitter van de Antwerp Lodge van de Belgische Theosofische Vereniging?



Frans Wittemans als vrijmetselaar



Wittemans was lid van de *Marnix van Sint-Aldegondeloge* onder het *Groot Oosten van België*, tot op vandaag nog steeds de grootste obediëntie van het land.

In tegenstelling tot het *Groot Oosten der Nederlanden* is deze obediëntie niet regulier.

Hier wil ik aan toevoegen dat het onderscheid tussen reguliere en irreguliere vrijmetselarij traag maar zeker lijkt te vervagen, maar dit debat hoort niet thuis in dit artikel.

Enkele pijnpunten in de discussie zijn het godsbegrip en het aanvaarden van vrouwen.

Overigens komen we Wittemans ook tegen in de *Gemengde Vrijmetselarij*, waarin de theosofen *Charles Webster Leadbeater* en *Annie Besant* toch een voorname rol hebben gespeeld.

In het *bulletin des travaux* van de Opperraad van het Groot Oosten van België van 1924 (gepubliceerd 1925), vinden we melding van een bibliografische nota van Goblet d'Alviella over de Geschiedenis der Rozenkruisers van Broeder F. Wittemans, 18^e graad.

Frans Wittemans als senator

Als theosoof en vrijmetselaar was Wittemans natuurlijk sociaal geëngageerd en in 1910 werd hij door Emile Vandervelde persoonlijk uitgenodigd om lid te worden van de Belgische Werklieden Partij.

In 1920 wordt hij senator. Zijn werk als lid van de Belgische senaat heeft niet veel sporen nagelaten.

Er zou enkel een wetsvoorstel van zijn hand bestaan inzake bepaalde sociale regelingen.

Als politiek geëngageerde trad hij ook vaak op als go-between tussen verschillende groepen.

In de oorlog had de Duitse bezetter de publicatie van een aantal kranten verboden, waaronder de socialistische Volksgazet.

Wittemans kwam als socialist, maar ook als jurist, op, om samen met een aantal anderen deze krant terug te laten verschijnen.

Voor zover mij bekend, is dit toen niet gelukt, doch pas na de oorlog.

Ik weet niet of Wittemans overigens nog achter de na-oorlogse Volksgazet stond, want, zoals ik vernam uit zijn entourage, was die krant vlak na de oorlog een voertuig voor haat en nijd geworden en mensen die smachtend op het eerste nieuwe nummer hadden gewacht, waren zo teleurgesteld dat ze de krant lieten vallen.

Frans Wittemans als leraar

Frans Wittemans was een welsprekend man met een ontzettend grote kennis. Hij werd dus graag gevraagd als gastspreker, maar gaf ook jarenlang avondlessen aan de *Volkshogeschool Instituut Emile Vandervelde*. Zoals we in een vorige bijdrage vertelden, is het daar dat Jeanne Verrycken hem leerde kennen. Het is door de inspiratie van deze ontmoeting dat zij haar jarenlange werk als esoterische en alternatieve boekhandelaar heeft kunnen doen.

Frans Wittemans als advocaat

Wittemans trad niet enkel op als jurist, maar was eveneens ingeschreven bij de Antwerpse balie en praktiserend advocaat. Ook in zijn beroep ging hij uit van ethische principes. Een vriendin vertelde me dat ze een geschil met iemand had en ze had Frans Wittemans gevraagd haar als raadsman te vertegenwoordigen in deze zaak. Hij had haar geantwoord dat hij dit liever niet wilde doen omdat hij vond dat niet zij in haar recht was, maar net de tegenpartij.

Vanuit principiële redenen heeft hij haar niet willen verdedigen in deze zaak. Het is mij niet duidelijk of hij ooit rechter is geweest. Dat kan worden teruggevonden in de archieven van de Antwerpse balie. Er is vermoeden van omdat iemand hem aanspreekt met "dear Judge".

Frans Wittemans als wereldhervormer

Opmerking vooraf:

Het *Congrès Spiritualiste Mondial* van Frans Wittemans, waarover we het in dit stukje zullen hebben, mag niet worden verward met de ongeveer 10 jaar eerder opgerichte *Union Spirituelle Universelle*, van de valse *Maha Choan* "Kout Houmi Lal Singh", waarmee geen enkel verband bestaat!

Op uitdrukkelijk verzoek van Dr. Annie Besant richtte Wittemans in 1913 de *Universele Liga voor de Universele Vrede* op. Hij betreurde dat deze liga de Eerste Wereldoorlog niet heeft kunnen verhinderen.

In dezelfde gedachtegang was het Spiritueel Wereldcongres een initiatief om na de Tweede Wereldoorlog vanuit de spiritualiteit te zorgen voor een blijvende wereldvrede.

Toen Adolf Hitler de Wereldoorlog startte, stelde Frans Wittemans dat als vijf mensen zich aan het goede zouden toewijden met dezelfde energie als Hitler zich aan het kwade wijdde, ze de wereld terug zouden kunnen herstellen.



Op dit uitgangspunt baseerde hij zich voor de oprichting van het Spiritueel Wereldcongres (in het Frans: Congrès Spiritualiste Mondial), dat werd gestart met een plechtige zitting in de trouwzaal van het stadhuis van Brussel van 10 augustus tot 13 augustus 1946. Het congres zelf werd gehouden in een schoolgebouw.

Wittemans beschouwde dit congres als de natuurlijke voortzetting van de Spirituele Alliantie, gehouden te Brussel in 1924.

Onder de congresleiders van 1946 moeten worden vermeld:

- Mevr. Bellemin (Universele Witte Broederschap)
- Mr. Frans Wittemans (Protestante Kerk van Antwerpen)
- Mgr. John Van Ryswyck (Bisschop St. Peterskerk, Londen)
- Rabbijn Berman (Synagoog van Brussel)
- Emile Ehlers (Martinisten Orde)
- G. Lorhevre (Wereldpaleis, Brussel)
- N. Barre (Instituut voor Wetenschappelijk Humanisme)
- Juffrouw Mertens (Werkers voor Christus, Brussel)

Onder de sprekers vermelden we nog:

- Rev. Faustin Marcel Boclet (Order of the Temple of Service, Londen)
- M. Creif (Voorzitter Soefibeweging, Parijs)
- Mevr. Arcangel (Internationale Witte Broederschap)
- Dhr. Platounoff (Vereniging van Russische Spirituele bewegingen in België)
- Juffrouw de Goeyen (Theosofische Vereniging, Den Haag)

- Dhr. Briquet (Spiritistische Unie, Luik)
- Dhr. Regnault (Spiritistische Unie, Parijs)

Verdere bijdragen werden geleverd door o.a.

- Dhr. Moris (Vrijmetselaarsloge Hiram, Luik)
- Dhr. Jackman (World Congress of Faiths, Londen)
- Ram Linsen (Hoger Instituut voor Wetenschap en Filosofie, Brussel)
- Dhr. Raoul Willems (Filosoof, Edegem)
- Dhr. De Vletter (Soerabaja)
- Dhr. Armand Toussaint (Rozenkruiser, Brussel)
- Dhr. Jean Delville (Kunstacademie van Brussel)

Er volgde nog een artistieke avond met medewerking van de Javaanse danser *Kamadjojo*.

Deze werd in het buitenland opgehouden en werd door bemiddeling van de kunstenaar, verzetstrijder en theosoof *Marcel Hastir*, vervangen door de Javaan *Krishna Lilia*.

Deze had niet enkel zijn hele familie verloren in de slag van Arnhem, doch ook al zijn dansmateriaal en -kledij.

Tot overmaat van ramp bleef, door een misverstand, de deur van het gebouw van de Theosofische Vereniging, aan de Handelsstraat 51, gesloten en de danser bleef op straat staan! Dan werd maar besloten met zijn allen een aantal monumenten in de stad te gaan bezoeken.

Wittemans zong driemaal het OM MANI PADME HUM en verklaarde dat de dans tot de volgende dag werd uitgesteld.



De mantra van Wittemans was niemand ontgaan en de volgende dag werd hij bij het openen van het congres verzocht ze nogmaals met luide stem te reciteren, begeleid door een harmonium.

Uiteindelijk werd het congres afgesloten met een slotzitting in de Koninklijke Taverne in Brussel.

Het congres zelf stond onder de hoge bescherming van ministers Paul-Henri Spaak en Buisseret, naast M. Van de Meulebroeck, burgemeester van Brussel.

Door L Félix Boué wordt een voorontwerp gepresenteerd voor een *Spiritueel Charter voor de Mensheid, om vrede en voorspoed voor de wereld te bewerkstelligen*. Na een aantal aanpassingen wordt het charter unaniem door het congres aanvaard.

Op aanvraag van Frans Wittemans wordt het congres met een broederketen afgesloten.

Frans Wittemans als ethicus

Net zoals andere theosofen als *Ernest Nyssens, Jan Claessens* en de spiritist *Felix Ortt*, was Wittemans lid van de op *Leo Tolstoï* geïnspireerde *Rein-Leven Beweging*, waarvoor hij in 1913, op verzoek van *Lodewijk van Mierop* zelf, een Antwerpse afdeling stichtte. Deze beweging, die werkte onder het motto: reinheid van lichaam en ziel, was niet enkel gericht tegen prostitutie en geheelonthouding, maar ijverde ook voor gelijkheid van man en vrouw binnen het huwelijk. Seksuele onthouding werd als een ideaal gezien, ook binnen het huwelijk.

Over de seksuele moraal van Wittemans nog het volgende: toen *Jeanne Verrycken* in haar esoterische boekhandel werken op de plank had staan over seksuele magie, had hij van een vriendin, hierover een klacht ontvangen en Jeanne een – overigens vriendelijke – brief geschreven, waarin hij dit formeel afkeurde in onder meer volgende bewoordingen: "*Als occultist en mysticus, kan ik deze dame, met wie ik sinds ongeveer 25 jaar bevriend ben, niets anders dan volkomen gelijk geven. Sexuele (sic) magie is een hoogst gevaarlijk gift, dat tientallen jaren later, ja heel een leven, slechte gevolgen dragen kan.*"

Frans Wittemans als natuurmens

Als natuurmens in hart en nieren was Wittemans ook lid van de IJsberen, beweging van mensen die het leuk vinden om bij eender welke temperatuur, dus ook in het hartje van de winter als het vriest, in open lucht te gaan zwemmen.

Zijn gezondheid en vitaliteit waren ook legendarisch.

Op hoge leeftijd werd hij eens door een tram aangereden in Antwerpen.

Er werd getwijfeld of hij zijn verwondingen nog zou te boven komen, maar tot ieders verbazing recupereerde hij zeer snel en volledig. Iemand die toen in regelmatig contact met hem stond, vertelde me hierover: "*hij moet toch over zeer speciale krachten hebben beschikt!*"



Tijdens het interbellum heerste ook een ietwat romantisch geïnspireerde naturalistenbeweging, voor een groot deel bestaande uit mensen die het lichaam beschouwen als een tempel van de geest; een tempel die dus in alle zuiverheid in contact moet staan met licht en lucht, met de natuur.

Anderen kwamen tot het naturisme, vanuit een drang naar non-conformisme, zodat we in deze beweging ook veel anarchisten tegenkomen.

Bij Wittemans ging het in elk geval om de natuur en de natuurlijke leefwijze.

Met een groep vrienden sprak hij vaak af om in de bossen in het noorden van Antwerpen naakt te gaan wandelen. In die tijd was dit maatschappelijk niet zo evident en ze losten dit op met in dat woud een grote houten kist te plaatsen, waarin tijdens de uitstap de klederen netjes werden opgeborgen, om na afloop weer even netjes aan te trekken.

Maar op een dag werd de kist opengebroken en alle kledingstukken gestolen...

Frans Wittemans als auteur

Het geschreven werk van Frans Wittemans bestaat voornamelijk uit monografieën, gedichten en artikels.

-*Geschiedenis der Rozenkruisers* (1921) (vertaald als: *New and Authentic History of the Rosicrucians* en *Histoire des Rose-Croix*)

Het boek wordt gerecenseerd in een aantal bladen, waaronder in *Eenheid* van 9/2/1922, waarop briefwisseling en vriendschappelijke polemiek volgt tussen Wittemans en *Frater Syntheticus*.

Ze werden ook vrienden.

-*Maran Atha*, een voordracht over de komst van de wereldleraar, die Wittemans op 28 oktober 1923 in Brussel had gegeven voor de leden van de Orde van de Ster van het Oosten (1924)

-*Levenszangen* (gedichten) (1932) "Aan mijne vrienden voor mijn zestigsten verjaardag", met pentteekeningen door Elsa Van Hagendoren.

Hierin staat zijn mooi gedicht "Aan Krishnamurti, de Vrije Meester van het Leven", waarin hij onder meer de eenheid van de mensheid bezingt, met het samenkomen in een nieuw geloof, van de bestaande religies. Dit boekje bevat een interessant addendum "Engelenklanken".

Dit zijn gechannelde teksten van een vriend in 1916 en 1917. Een mooie tekst hiervan is het gedicht "De vier rijken", waarin de evolutie van de mens wordt bezongen doorheen het mineralen-, planten, dieren- en mensenrijk.

-*Marnix van Sinte Aldegonde, Minister van Willem van Oranje* (1934)

-*Christus door den occultist beschouwd* (1939)





-*Levensdiepte* (gedichten) (1942)
 "Aan mijn vrienden aangeboden bij mijn zeventigsten verjaardag".

-Voorwoord voor Van Toorenenbergen: Marnixiana anonyma (1940)

-Vele artikelen, meestal in de Franse taal in o.a. "Initiation", "La Vie Nouvelle", "Le Lotus Bleu", Pro Humanitate en "Inconnues".

In het Nederlands onder meer in het "Maçonniek tijdschrift".

Verdere studie

Er zijn nog heel wat Wittemansiana te vinden in openbare en privé-archieven.

De onderzoeker die hier de tijd voor zou nemen, wacht nog mooie schatten aan informatie.

Christian Vandekerkhove



Links: de zeer zeldzame eerste editie van de Geschiedenis der Rozenkruisers
 Rechts: Geschiedenis der Rozenkruisers in de veel bekendere 2^{de} editie



Mission Statement van de Theosophical Society (Adyar)

To serve humanity by cultivating an ever-deepening understanding and realisation of the Ageless Wisdom, spiritual Self-transformation, and the Unity of all Life."

Missie van de Theosophical Society (Adyar)

Het dienen van de mensheid door het ontwikkelen van een zich steeds verdiepend inzicht in, en verwerkelijking van de tijdloze wijsheid, spirituele zelf-realisatie en de eenheid van alle leven.



Voor alle informatie omtrent de programma's van Loge Open Paradigma:

open.paradigma@gmail.com

