

Loge Open Paradigma

Nieuwsbrief 20: november – december 2021

Colofon

Tweemaandelijkse nieuwsbrief.

Loge Open Paradigma, Milisstraat 22,
2018 Antwerpen.

Website: www.openparadigma.org

Facebook: <https://www.facebook.com/Loge-Open-Paradigma-Theosofische-Vereniging-1599627713631244>

Verantwoordelijke uitgever: Christian Vandekerkhove
p/a Milisstraat 22 – 2018 Antwerpen

Loge Open Paradigma is een afdeling van de
Belgische Theosofische Vereniging vzw, Geuzenplein
8, 1000 Brussel. **Nieuwe Website:** www.ts-belgium.be

De drie Antwerpse Loges van de
Belgische Theosofische Vereniging:

Loge Open Paradigma:

open.paradigma@gmail.com

Loge Witte Lotus:

loge.witte.lotus@ts-belgium.be

Loge Antwerpen:

loge.antwerpen@ts-belgium.be

Loge Open Paradigma draagt de kenmerken van het *open paradigma* doorheen al haar activiteiten.

Onze doelstellingen geven wij vorm in voordrachten, cursussen, studieklassen, studiegroepen, rondleidingen en vieringen.

Vertrekkende vanuit de wortels van de Theosofische Vereniging bouwen alle leden mee aan het verwezenlijken van een open en dynamisch bezield Loge.

We hopen jullie dan ook hartelijk te mogen verwelkomen gedurende een van onze aangeboden activiteiten.

Namens de stichters, bezielers en leden van LOP, hartelijk welkom!
Christian, Lieve en Diane





De drie doelstellingen van de Theosofische Vereniging

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdiensten, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doelstellingen is een voorwaarde tot lidmaatschap.



De doelstellingen van Loge Open Paradigma

1. Het onzichtbare zichtbaar te maken!
2. Een studie te maken van een aantal zaken die door de wetenschap worden weerlegd, terwijl ze ons mensbeeld en onze gezondheid ontzettend veel ten goede zouden kunnen komen!
3. Controversiële wetenschappers en hun werk - Wetenschappelijke methodes om het onzichtbare zichtbaar te maken - Paradigmaverruimende theorieën - Nieuwe verklaringen voor oude feiten - Alles wat de energieën in de mens aanbelangt.

Praktische info LOP

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Secretariaat: G. de Pélichylei 22, 2970 's-Gravenwezel

Voor alle informatie: open.paradigma@gmail.com
loge.open.paradigma@ts-belgium.be

Deelname in de kosten activiteiten:

Zondagvoordrachten en werkgroepen: leden: €3, niet leden: €7

Thema-avonden: leden: vrijwillige bijdrage voor sociale en educatieve projecten van Adyar; niet leden: €3

Bescherming Persoonsgegevens: Alle informatie betreffende de Wet op de Privacy en de persoonsgegevens is te bekomen via mail: info@ts-belgium.be of per brief, gericht aan de Belgische Theosofische Vereniging vzw, t.a.v. Sabine Van Osta, Geuzenplein 8, 1000 Brussel".



Voordrachten LOP november - december 2021

Leven na de dood en Reïncarnatie volgens de Theosofie en andere stromingen (Christian Vandekerkhove)

Zondag 14 november van 11u tot 13u

Locatie: Loge Open Paradigma, Milisstraat 22, 2018 Antwerpen



De dood, einde of nieuw begin

Ieder wordt in zijn leven met de dood geconfronteerd.

Het overlijden van familieleden of ook huisdieren laat ons even stilstaan bij de dood en wat eventueel daarna komt.

De meningen hierover zijn heel verschillend en vaak ronduit tegenstrijdig.

Sommigen zijn overtuigd dat de dood gewoon het einde is, terwijl anderen even overtuigd zijn dat dit slechts het begin is van iets anders.

Velen zeggen dat ze het niet weten of zelfs dat je het gewoon niet kunt weten, want niemand is toch ooit teruggekomen?...

Vandaag staan we even stil bij een aantal visies over de dood en daarna.

Wat zegt de Theosofie, het Spiritisme, de Wetenschap, de Parapsychologie, enz.? Zijn er zekerheden of zelfs maar aanwijzingen van iets na de dood?



Numerosofie, het levensgetal (Joris Peeters)

Zondag 12 december van 11u tot 13u

Locatie: Loge Open Paradigma, Milisstraat 22, 2018 Antwerpen



Numerosofie is al een heel oude wetenschap, verwant aan de astrologische kennis.

De grote wijsgeer Pythagoras onderwees ze al aan zijn leerlingen in zijn mystieke school op Sicilië.

Getallen hebben een goddelijke trilling en een betekenis. Ontdaan van hun betekenis (ver)worden ze tot cijfers die gebruikt worden om berekeningen te maken.

Aan de hand van je geboortedag, gaan we je zogenaamde levensgetal berekenen en verklaren, want 'zo boven zo beneden' een universele wet.

Het wordt een verrijkende avond waarbij je je zelfkennis en universele kennis wat kunt bijspijkeren.

Van harte welkom!





Thema-avonden november - december 2021

Dinsdag van 19u45 tot 21u45 o.l.v. Christian Vandekerkhove en Lieve Visser

9	november	2021	Marcus Aurelius of Ethiek in het Dagelijks Leven	Christian Vandekerkhove
23	november	2021	Aryel Sanat: het innerlijke leven van Krishnamurti	Christian Vandekerkhove
14	december	2021	Marcus Aurelius of Ethiek in het Dagelijks Leven	Christian Vandekerkhove
28	december	2021	Aryel Sanat: het innerlijke leven van Krishnamurti	Christian Vandekerkhove

De deuren voor de Thema-avonden gaan open om 19u45.

Stipt om 20u starten we met onze studieklass tot 21u15.

Er is gelegenheid om na te mijmeren tot 21u45.



Update Coronaregels

Vanaf 29 oktober zijn het dragen van een mondmasker en het respecteren van veilige afstand VERPLICHT.

Wij vragen ook met aandrang om de handen te ontsmetten bij het binnenkomen van het lokaal.

<https://crisiscentrum.be/nl/newsroom/overlegcomite-mondmaskerplicht-covid-safe-ticket-en-telewerk-strijd-tegen-herfstgolf>



HET INNERLIJKE LEVEN VAN KRISHNAMURTI



Persoonlijke Passie en Eeuwige Wijsheid

Aryel Sanat



In navolging van onze lectuur tijdens de studieklass Marcus Aurelius...



Ralph Waldo Emerson
(1803-1882)

Overpeinzingen uit de 19^{de} eeuw

Gevoel en verstand

Men heeft mij gezegd dat ik in sommige van mijn openbare lezingen door een te grote eerbied voor het verstandelijke aan de dag te leggen, onrechtvaardig koel was gebleven voor de verhoudingen van mens tot mens. Maar nu voel ik bijna wroeging bij de herinnering aan mijn minachtende woorden. Want het domein der liefde is de persoonlijkheid en de koelste filosoof kan niet berekenen hoeveel een jong gemoed dat zich hier op aarde aan de macht der liefde overgeeft, aan de liefde dankt, zonder zich gedrongen te voelen, alles wat wij gezegd mogen hebben ten nadele van de maatschappelijke instincten, als tegennatuurlijk terug te trekken. Want al daalt de hemelse extase slechts neer op hen, die nog jong zijn, en al kunnen wij na ons dertigste (sic) jaar slechts zelden een schoonheids-ontroering ondergaan, die alle ontleding en vergelijking te boven gaat en die ons geheel boven onszelf verheft, toch zal de herinnering aan deze visioenen alle andere herinneringen overleven en spreidt ze een glorieschijn om 't hoofd der ouden van dagen.

Hier echter ontmoeten wij een vreemd verschijnsel: het kan velen, als zij terugblikken op hun ervaringen, toeschijnen, dat zij geen lieflijker bladzijde in hun levensboek bezitten, dan de zalige herinnering aan enkele momenten, waarin de liefde in staat was een toverkracht te ontwikkelen, die de diepe schoonheid van haar eigen wezen overtrof, en zich uitstreckte tot over de meest toevallige en alledaagse omstandigheden.

(uit: Liefde in de bundel Zeven essays, van Ralph Waldo Emerson)



De Drie Wetten van het Universum of *de Trileges*, naar het Evoluïsme van Dr. Alfred Auvard en Dr. Marie Schultz

Het Evoluïsme en haar stichters

Het Evoluïsme is een van de pogingen om de leringen van de Theosofie te verbinden met de huidige wetenschap. In de tweede helft van de 20^e eeuw werden gelijkaardige pogingen gedaan door onder meer *Dr. Douglas Baker* en zijn *Claregate College*.

Het Evoluïsme werd in het begin van de 20^e eeuw de wereld ingestuurd door twee Franse artsen, *Dr. Auvard* (1855-1940) en *Dr. Schultz*.



Dr. Alfred Auvard

Auvard is in de wereld vooral bekend omwille van zijn standaardwerken over zwangerschap en bevalling.

Zijn instrumenten voor gynaecologisch onderzoek worden nog steeds gebruikt.

Zijn collega, de vrouwelijke arts Schultz, stond hem bij in het ontwikkelen, formuleren en verspreiden van het Evoluïsme. De jonge arts, Marie Schultz was in 1901 studente in de dienst van Dr. Auvard, adjunct-professor en directeur van de kraamafdeling van het Saint-Louis-ziekenhuis in Parijs.

Geïnspireerd door Auvard en gesteund door haar talenkennis, bestudeerde zij de Theosofie, waarin ze de leringen uit India ontdekte.

In 1903 werd ze naar Egypte gestuurd als sanitair arts en ontdekte de cultuur en manier van denken van het Midden-Oosten.

Enkele jaren later werd ze van daaruit, door het Franse ministerie, naar India gezonden om de aard en de leringen van de Hindoefilosofie te onderzoeken.

Het rapport dat ze hierover maakte, werd door de Theosofische Vereniging als boek uitgegeven in het Frans¹ en het Engels².

Het Evoluïsme is gebaseerd zowel op deze Hindoefilosofie als op de Theosofie³.

Beide auteurs werkten ook mee aan het klassieke, Franstalige, theosofisch woordenboek *Dictionnaire "Rhéa"*⁴.

Samen schreven ze ook een reeks boeken die enkel in het Frans werden verspreid en thans vrij zeldzaam zijn.



Typisch voor het Evoluïsme, zijn de neologismen die ze maakt om esoterische waarheden in een wetenschappelijk jargon te formuleren.

Enkele voorbeelden zijn: *Kamanas, Eso-Medic, Polit-Eso, Triloki, Triloi*. De meeste van deze neologismen zijn onveranderd begrijpbaar voor de sprekers van verschillende talen.

Enkel het laatste – en dus het voorwerp van dit artikel – is enkel in de Franse taal te begrijpen.

Daarom heb ik het gelatiniseerd tot *Trileges*, Latijn voor *drie wetten*.

De school van het Evoluïsme heeft een didactische formule gevonden om de vaak moeilijke theosofische concepten te formuleren op een manier die iedereen zonder moeite kan verstaan.

Het motto van het Evoluïsme is *Evolueren en laten evolueren*.

*
* *

De Trileges of de Drie Wetten

A. De Drie Wetten van het Universum,

nl. *De Wet van de Periodiciteit, De Wet van de Hiërarchische Activiteit en De Wet van de Universele Verbondenheid*.

In sommige theosofische werken worden deze wetten iets anders geformuleerd of in een andere volgorde geplaatst.

Wij volgen hier die van het Evoluïsme.

1. De Wet van de Periodiciteit

Alles in het universum wordt beheerst door opeenvolgende cycli van activiteit en rust.

Zo kennen we dag en nacht, leven en dood en perioden van gemanifesteerd en niet-gemanifesteerd universum. Deze laatste cyclus noemen we die van Manvantara en Pralaya.

2. De Wet van de Hiërarchische Activiteit

Heel het universum is in evolutie. Of we nu spreken over een plant, een mens, het zonnestelsel of een planeetketen, steeds zullen we er andere kunnen noemen die lager of hoger staan in de evolutieladder.

3. De Wet van de Universele Verbondenheid

Elk universum is het rechtstreekse gevolg van een voorgaand universum. In elk evolutiestadium wordt het zaad gelegd voor een volgend stadium.

Dit gebeurt op alle niveaus, nl. universa, levens, planeetketens, enz.

Niets is dus volledig onafhankelijk. Alles is gevolg van het voorgaande en oorzaak van het komende.



Uit deze drie wetten vloeien voort:

B. De Drie wetten van de Natuur:
Samsara, Dharma, Karma.

1. *Samsara*⁵

Dit is de wet van de cyclische vooruitgang in de drie werelden (*Triloki*⁶), nl. het Fysieke Plan, het Astrale Plan en het Mentale Plan.

Alle wezens, van het mineralenrijk tot de bovenmenselijke rijken, hebben een niet-stoffelijk bewustzijn, dat zich, gedurende de evolutie, verbindt met de stof.

Dit bewustzijn, dat het Ego⁷ (eigenlijk eerder de geest of monade) van de mens wordt doorheen een reeks incarnaties en desincarnaties, komt oud en ontgonnen aan in het mineralenrijk.

Van daaruit gaat ze wederom door een reeks incarnaties doorheen het mineralenrijk, het plantenrijk, het dierenrijk, het mensenrijk, waarin ze ontelbare incarnaties doormaakt, afgewisseld met periodes van *Kama-Loka* en *Devachan*.

Daarna gaat deze evolutie verder in de bovenmenselijke rijken, terug naar de volmaaktheid, wat haar normale toestand is.

De geest ontwikkelt zich dus van een potentiële godheid naar een gerealiseerde godheid.

Samsara betekent letterlijk *samen vloeien*.

Eens de Monade volgroeid of volmaakt is, komt het rad van wedergeboorte tot stilstand en is ze afgestudeerd als mens en wordt een *Arhat*, tenzij ze het Pad van de *Bodhisattva* wil volgen en uit vrije wil verder incarneert om de jongere Broeders en Zusters in hun evolutie bij te staan.

2. *Dharma*⁸

De Wet van het Leven, de Wet van het Bestaan, van elk Ego.

De Wet van de Activiteit in functie van onze graad van evolutie en ons karma. De Wet die de plaats van elk individu aanduidt in de hiërarchie van alle wezens.

Het is de plicht van ieder wezen om deze evolutie in de best mogelijke omstandigheden te volbrengen. Het goede te doen en het kwade te laten. Het gevoel van geluk en van ongeluk zullen zijn beloning of straf⁹ zijn gedurende dit eeuwigdurende proces.

Kortom, de dharma is de wet die de evolutie regelt tijdens onze incarnaties. Het is uiteindelijk de bedoeling dat we aan het eind van ons leven verder op het Pad staan dan bij het begin.

De dharma bepaalt de plicht die we ten opzichte van onszelf hebben om spiritueel te groeien.

Een dharmika (mannelijk) of een dharmiki (vrouwelijk) is iemand die zijn dharma waarmaakt.



De dharma is geen egoïstisch pad naar zelfverwerkelijking. Er zijn plichten op een aantal gebieden:

a. Maatschappelijk

Het is de bedoeling dat we een *nuttige* plaats innemen in de maatschappij.

We leven niet enkel om te genieten! We gaan werken om in onze levensbehoeften te voorzien, maar vooral als dienstbetoon aan de medemens.

We moeten trachten elke taak die ons wordt toevertrouwd zo zorgvuldig mogelijk te volbrengen.

b. Familiaal

We zijn onze familie heel wat verschuldigd.

Onze ouders hebben ons op de wereld gezet, wat langs onze kant ook verplichtingen tegenover hen inhoudt.

De ouders zorgen voor de kinderen als ze klein zijn, maar daartegenover staat dat de kinderen voor hun ouders moeten zorgen als die oud geworden zijn.

Met alle familieleden hebben we karmische banden, ofwel uit het verleden, ofwel hier en nu geschapen.

Onze dharma eist dan ook dat we deze banden op een positieve manier hanteren. Dankbaar voor alles wat we gekregen hebben en het kwade met het goede vergelden.

Liever willen geven dan te nemen.

c. Religieus

Religie is wat de mens met het goddelijke verbindt en in de mens wat het lagere aspect (de persoonlijkheid) met het hogere (de ziel) verbindt.

De religieuze praxis, maar ook het religieus gevoel helpen de mens zijn oorzakelijk lichaam op te bouwen.

Religies zijn aan de mensen geschonken als gidsen op hun Pad.

De dharma en het karma bepalen in welke religie wij moeten worden geboren om de ideale omstandigheden te scheppen voor onze zielegroei in deze incarnatie.

Hoe meer we ons aan onze sadhana¹⁰ overgeven, hoe beter voor onze spirituele ontwikkeling. Het maakt niet uit of onze praxis westers of oosters is.

Dat hangt af van persoonlijk dharma en karma. Elke vorm van sadhana opent ons bewustzijn steeds meer voor het goddelijke.

3. Karma¹¹

Dit is de Wet van het Evenwicht, die de evolutie regelt.

Deze onfeilbare wet van gerechtigheid brengt ons terug naar onze dharma wanneer we hiervan afwijken.

Het is de Wet van Oorzaak en Gevolg. Deze wet heeft te maken met de *Immanente Rechtvaardigheid* en het *Lot*.



De beste metafoor voor de Wet van Karma is "Wat je zaait, dat zul je oogsten".

Conclusie

De Trileges of Drie Wetten bestaan op alle plannen van het Universum, maar verschillen in hun uitwerking.

In ons evolutiestadium werken ze onder meer via reïncarnatie.

We zouden de relatie tussen de drie wetten als volgt kunnen omschrijven:

-Het goed of slecht beoefenen van onze dharma zal ons karma bepalen

-Goed of slecht karma zal onze samsara bepalen (soort incarnatie)

-De samsara – evolutiegraad en geboortecomstandigheden - bepalen je dharma in de volgende incarnatie

Geraadpleegde werken

Dr. A.Auvar et M.Schultz : L'évoluisme, Paris, Maloine, 1914

Dr. A.Auvar et M.Schultz : Esotérisme, Livre III, Univers, Paris, Maloine, s.d.

Dr. A.Auvar et M.Schultz : Esotérisme, Livre VII, Triloi, Paris, Maloine, 1932

Dr. A.Auvar : AUM (Essence et Synthèse des Religions), Paris, Editions Théosophiques, 1918

Dr. A.Auvar : Science des Védas (Ce que toute personne doit savoir), Paris, A.Maloine, 1919

Dr. A.Auvar : Bonheur (Art d'être heureux) d'après l'enseignement théosophique, Paris, Editions Rhea, 1921

Dr. A.Auvar : Malheur (Problème de la douleur) d'après l'enseignement théosophique, Paris, Editions Rhea, 1921

We zouden kunnen stellen:

-Uit volmaakt dharma volgt goed karma (gelukkig lot)

-Uit goed karma volgt een goede samsara (gunstige geboorte)

-Goede samsara vergemakkelijkt de nieuwe dharma.

Natuurlijk is dit een beetje simplistisch voorgesteld.

Het spreekt voor zich dat bij elke vooruitgang in de zielegroei de lat voor de volgende incarnatie hoger wordt gelegd.

Vaak zal de mens het gevoel hebben dat hoe meer hij zijn best doet, hoe zwaarder het leven wordt.

Dit is natuurlijk de perceptie vanuit de persoonlijkheid.

Vanuit de ziel gezien, is het anders. Van hieruit gezien worden de oefeningen steeds interessanter!

Christian Vandekerkhove



LE DOCTEUR AUVARD

Cher Madame - Pans que
 la communication ne soit
 pas interrompue, à un empressement

Handschrift van Dr. Auvard



De pelgrimstocht van de Monade doorheen de Natuurrijken



¹ *Dresse M. Schultz : La Philosophie indoue, rapport adressé à M. le ministre de l'Instruction publique en France, à la suite d'une mission confiée à l'auteur pour étudier, aux Indes, la nature, la valeur et l'enseignement de cette philosophie. Paris, Comité de publications théosophiques, 1909.*

2 Hindu philosophy : report addressed to the Minister of Public Instruction in France by the author, as the result of a special mission entrusted to her, to study in India the nature, value and teachings of that philosophy, by Dr. M. Schultz ; transl. from the French. - Adyar, Madras, The Theosophist Office, 1910.

3 Auvard et Schultz: L'Évoluisme, , Paris, Maloine, 1914, p. 5.

4 Dictionnaire "Rhéa". Théosophie, Esotérisme, Occultisme, Orientalisme, Maçonnerie. Paris, Editions « Rhéa », 1921.

5 Samsara, (Sanskriet). Letterlijk: wenteling. De wenteling van het wiel van zich steeds herhalende geboorte en dood.

6 Triloki (Latijn en Sanskriet). Letterlijk: drie plaatsen. Cfr. De Loka's uit het Jainisme, het Hindoeïsme en het Boeddhisme. Denk ook aan het woord "lokaal".

7 Ego wordt hier gebruikt in de theosofische betekenis. Zeker niet in die van de psychologie.

8 Dharma (Sanskriet). Van de wortel dhri, wat dragen betekent of schragen. Meestal wordt hiermee bedoeld: wat de maatschappij draagt. Wordt in verschillende betekenissen gebruikt, zoals wet, leer, religie, waarheid, plicht, ...

9 Het woord "straf" is uiteraard symbolisch bedoeld!

10 Sadhana (Sanskriet). Geestelijke oefeningen. Het geheel van onze dagelijkse religieuze praxis.

11 Karma (Sanskriet). Van de wortel kri, doen, handelen. Meestal gebruikt in de zin van de gevolgen van onze handelingen.



Mission Statement van de Theosophical Society (Adyar)

To serve humanity by cultivating an ever-deepening understanding and realisation of the Ageless Wisdom, spiritual Self-transformation, and the Unity of all Life."

Missie van de Theosophical Society (Adyar)

Het dienen van de mensheid door het ontwikkelen van een zich steeds verdiepend inzicht in, en verwerkelijking van de tijdloze wijsheid, spirituele zelf-realisatie en de eenheid van alle leven.

* *
*

Voor alle informatie omtrent de programma's van Loge Open Paradigma:

open.paradigma@gmail.com





Belgische Theosofische Vereniging vzw *Société Théosophique Belge asbl*

Herdenking ***Founders Day***

De Theosophical Society werd opgericht op 17 november 1875 te New York, dag waarop Henry Steel Olcott zijn openingsrede hield.

Net als de voorbije jaren wordt deze dag herdacht en wordt tevens hulde gebracht aan de voornaamste oprichters: Helena Petrovna Blavatsky, Henry Steel Olcott en William Quan Judge.

Tijdens deze herdenking zal ook even stilgestaan worden bij de Belgische Sectie. Het Sectiecharter heeft als datum 7 juni 1911, waardoor de Belgische Theosofische Vereniging vzw dit jaar 110 kaarsjes mag uitblazen.

De herdenking gaat door op

zaterdag 13 november 2021 om 15u.
Geuzenplein 8, 1000 Brussel

Gezien de beperkte plaatsen, vragen we vriendelijk, aan wie deze herdenking fysiek wil bijwonen op de Hoofdzetel, dit even te melden via mail:

info@ts-belgium.be of via GSM 0486 631 997 en/of 0476 879 968.

Deze bijeenkomst kan ook via Zoom bijgewoond worden:

Zoom link: <https://us02web.zoom.us/j/82867064386>



Lezing ***Antoinisme en Theosofie***

door Jan Jelle Keppler

Het Antoinisme is een genezende en christelijk georiënteerde religieuze beweging die in 1910 werd opgericht door Louis-Joseph Antoine (1846–1912) in Jemeppe-sur-Meuse in België. Deze religieuze beweging is voornamelijk actief in Frankrijk en wordt gekenmerkt door een gedecentraliseerde structuur, eenvoudige rituelen, discretie en tolerantie ten opzichte van andere religies.

Tijdens deze lezing krijgen we meer informatie over de invloed van Theosofie op het Antoinisme.

De lezing gaat door op

zaterdag 27 november 2021 om 15u.
Geuzenplein 8, 1000 Brussel

Gezien de beperkte plaatsen, vragen we vriendelijk, aan wie deze lezing fysiek wil bijwonen op de Hoofdzetel, dit even te melden via mail:

info@ts-belgium.be of via GSM 0486 631 997 en/of 0476 879 968.

Deze bijeenkomst kan ook via Zoom bijgewoond worden:

Zoom link: <https://us02web.zoom.us/j/89522983691>



Belgische Theosofische Vereniging vzw *Société Théosophique Belge asbl*

Cursus Inleiding Theosofie

Ook dit werkingsjaar wordt deze cursus verdergezet en wel op volgende data:

Maandag 8 november 2021 - Onderwerp: *De Vier Deugden*

Maandag 6 december 2021 - Onderwerp: *Hart, Gedachten & Handelingen na de eerste Inwijding*

Maandag 7 februari 2022 - Onderwerp: *De Tweede Inwijding*

Maandag 7 maart 2022 - Onderwerp: *De Derde en Vierde Inwijding*

Maandag 4 april 2022 - Onderwerp: *De Vijfde Inwijding - de Hemelvaart*

Maandag 2 mei 2022 - Onderwerp: *Verborgene Wijsheid in de Bijbel*

De sessies gaan door in het **Kollekasteel, Groenestaakstraat 66-68, te 9030 Mariakerke**

Beginuur: **19.30u.**

Alle verdere informatie is te bekomen via mail: info@ts-belgium.be of via GSM 0486 631 997



Theosofische Orde van Dienst *Ordre de Service Théosophique*



Volgende **Meditaties** gaan dit jaar door:

Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Donderdag 26/11/2021 om 21u: Genezingsmeditatie (enkel voor leden van de Vereniging)

Donderdag 23/12/2021 om 21u.: Genezingsmeditatie (enkel voor leden van de Vereniging)

Place des Gueux 8, 1000 Bruxelles (Méditations en français)

Le lundi 22/11/2021 à 19h.: Méditation de Guérison (uniquement pour membres de la Société)

Le dimanche 28/11/2021 à 19h30: Méditation pour la Paix - Burundi (tout le monde est le bienvenu)

Le lundi 27/12/2021 à 19h.: Méditation de Guérison (uniquement pour membres de la Société)

Le dimanche 26/12/2021 à 19h30: Méditation pour la Paix - Burundi (tout le monde est le bienvenu)

Alle verdere informatie is te bekomen via mail: info@ts-belgium.be of via GSM 0486 631 997 en/of GSM 0473 820 806



Een primeur voor de Belgische Theosofische Vereniging vzw

In een heel ver verleden werden door de Vereniging een aantal Franstalige boekjes uitgegeven. Een aantal ervan zijn nog steeds te verkrijgen.

Wat in België, na heel wat hard werk en broederlijke samenwerking, dan toch is gelukt, is de uitgave van een Nederlandstalig boekje, namelijk

Het Wonder van de Geboorte

Dit bijzondere onderzoeksverslag werd voor het eerst in het Engels gepubliceerd in London in 1929 onder de titel: ***The Miracle of Birth*** en is nu ook verkrijgbaar in het Nederlands.

In dit werkje van Geoffrey Hodson (1886-1983) wordt een beeld geschetst van wat er in de onzichtbare werelden gebeurt tijdens de zwangerschap en de geboorte, zoals helderziend waargenomen..



Een aanrader voor iedereen!

Het is dan ook met trots en met oprechte dank aan dhr Marcel Eeckman, die voor de vertaling zorgde, dat we dit boekje voorstellen.

Wie het boekje wil bestellen en/of meer informatie wenst, kan mailen naar secretary@ts-belgium.be of kan bellen naar

GSM +32 486 631 997 (Sabine) en/of +32 476 879 968 (Lieve).



***Verhef de vrouwen van je ras tot ze allen als koninginnen worden beschouwd;
en laat aan elk van deze koninginnen ieders man als een koning zijn,
opdat zij elkaar kunnen eren en elkaars vorstelikheden kunnen inzien.***

***Laat ieder huis, hoe klein ook, een hofhouding worden,
elke zoon een ridder, elk kind een page.***

***Behandel elkaar met ridderlijkheid en eerbetoon
voor ieders koninklijke afstamming, koninklijke geboorte
want het koninklijk bloed is in elke mens,
allen zijn de kinderen van de Koning.***

Uit: Geoffrey Hodson: De broederschap van engelen en mensen (1927)



Belgische Theosofische Orde van Dienst

Annie Besant Dieren Dispensarium



Toen eind juli 2021 een filmpje verscheen over de officiële virtuele opening door Tim Boyd van een uitbreiding van het **Annie Besant Dieren Dispensarium** in Adyar, leek het wel interessant om even te kijken naar wat onze broeders en zusters zoal doen voor het welzijn van dieren. <https://youtu.be/Q3pWObzui3g>

Een beetje zoekwerk brengt ons bij een Facebookpagina waarop ontzettend veel foto's en filmpjes worden gepost van dieren die er verzorgd worden. Meer dan de moeite waard om even een kijkje te gaan nemen. <https://www.facebook.com/besantmemorialanimaldispensary>

Zelfs in deze moeilijke coronatijd wordt er gewerkt voor het welzijn van de dieren.

Het is een gekend fenomeen dat voor dieren die op straat leven, elke dag een strijd is om te overleven. In hun zoektocht naar voedsel scharrelen ze in vuilnisbakken en bedelen ze bij eettentjes langs de weg. Maar in deze moeilijk coronatijd heeft een lockdown invloed op iedereen, ook op dieren. Tijdens een lockdown komt alles tot stilstand. Honger en dorst richten een ravage aan onder de stadsdieren.

In 2020, tijdens de lockdown deelde het centrum meer dan 800 kg hondenvoer en 200 kg kattenvoer uit aan buurtverzorgers, die het voedsel verspreidden onder de straatbewoners in de stad, wat een enorme impact had op de straatdieren.

Ook dit jaar startte het centrum, in samenwerking met @crowdwave, een initiatief op tot het inzamelen van voedsel en financiële middelen om de straatdieren de lockdown te helpen overleven.

Hoe lang houdt men zich in Adyar al bezig met dierenwelzijnswerk?

In het begin van de twintigste eeuw behandelden leden gewonde dieren, schurftige honden enz. en voerden ze krachtige en succesvolle campagnes om het offeren van dieren in tempels in aangrenzende gebieden te stoppen.

Toen in 1964 een lid van de Engelse Sectie van de Theosophical Society, mevrouw Dora Crockford, een schenking deed voor dierenwelzijn, werd het gebruikt om een verzorgingspost te bouwen in Besant Gardens zodat zieke dieren er konden verzorgd worden.



In september 2003 werd een goed uitgeruste operatiekamer geopend. Destijds meldde onze voorzitter van TOS International, Radha Burnier, die zich sterk inzette voor dierenwelzijn, onder meer door een veganistische levensstijl te volgen: "Onlangs zijn alle gebouwen in het centrum — apotheek, kennels, enz. — hersteld en opnieuw geleverd. Het moest zo antiseptisch als mogelijk gemaakt worden en voorzien worden van een koelkast, een schaduwloze operatielamp en andere noodzakelijke apparatuur. De zorg omvat niet alleen chirurgie voor gewonde dieren, maar ook een anticonceptieprogramma."

De senior dierenarts die ook de verantwoordelijke is van de verzorgingspost, zei in 2009 dat het centrum niet enkel honden, katten, vogels (bv. papegaaien, duiven en pluimvee) behandelt maar ook grote dieren zoals koeien, buffels, geiten, schapen, paarden en heel af en toe een kameel of olifant. De

behandeling van dieren is heel omvangrijk. Het kan gaan om verzorging van pyrexie (koorts), dermatologische aandoeningen, wormen, ongevallen, fracturen, ontwrichting, hoornvliesletsel en hematoom (blauwe plek) maar ook chirurgische ingrepen worden uitgevoerd voor anticonceptie, hysterectomie (verwijderen van de baarmoeder), tumoren, abscessen, enz.

Dieren die postoperatieve zorg nodig hebben, blijven in het centrum tot ze fit zijn. Het personeel zorgt ook voor puppy's, kittens en oudere dieren die aan de poort van het centrum worden achtergelaten of zelfs naar binnen worden gegooid. Het is natuurlijk niet eenvoudig om een thuis te vinden voor deze beestjes. Er zijn een aantal katten en ongeveer 50 honden op de Adyar-compound die worden gevoed en verzorgd omdat ze hier zijn binnengelopen en geen andere thuis hebben.

Dieren worden niet enkel verzorgd in het centrum maar ook daarbuiten. In 2009 werd gemeld dat een voertuig geschonken werd door de Environmental Society of Madras. Uitgerust met de nodige medische apparatuur rijdt men rond, in een straal van 100 km, naar dorpen waar geen veterinaire voorzieningen zijn. Alle nodige verzorging en vaccinaties worden verricht.

Hoeveel dieren op heden al werden behandeld is niet gekend doch men kan aannemen dat dit er vele duizenden zijn.

Een prachtig initiatief waarover weinig wordt gesproken en dat zeker onze waardering verdient. Want allen zijn we Eén en onze 'jongere' broeders en zusters verzorgen kan ons enkel ten goede komen.

Wie begaan is met het welzijn van dieren en graag een schenking doet als steun aan het Annie Besant Dieren dispensarium - welke enkel zo kan blijven werken - kan dit doen door overschrijving op de rekening van de Belgische Theosofische Vereniging vzw:

Bpost BE81 0000 1422 2624, met vermelding TOS Annie Besant. Met oprechte dank!

Helmut Vandersmissen
Vertegenwoordiger TOS

