

Loge Open Paradigma

Nieuwsbrief 19: september – oktober 2021

Colofon

Tweemaandelijks nieuwsbrief.

Loge Open Paradigma, Milisstraat 22,
2018 Antwerpen.

Website: www.openparadigma.org

Facebook: <https://www.facebook.com/Loge-Open-Paradigma-Theosofische-Vereniging-1599627713631244>

Verantwoordelijke uitgever: Christian Vandekerkhove
p/a Milisstraat 22 – 2018 Antwerpen

Loge Open Paradigma is een afdeling van de
Belgische Theosofische Vereniging vzw, Geuzenplein
8, 1000 Brussel. Website: www.ts-belgium.be

De drie Antwerpse Loges van de
Belgische Theosofische Vereniging:

Loge Open Paradigma:

open.paradigma@gmail.com

Loge Witte Lotus:

loge.witte.lotus@ts-belgium.be

Loge Antwerpen:

loge.antwerpen@ts-belgium.be

Loge Open Paradigma draagt de kenmerken van het *open paradigma* doorheen al haar activiteiten.

Onze doelstellingen geven wij vorm in voordrachten, cursussen, studieklassen, studiegroepen, rondleidingen en vieringen.

Vertrekkende vanuit de wortels van de Theosofische Vereniging bouwen alle leden mee aan het verwezenlijken van een open en dynamisch bezielde Loge.

We hopen jullie dan ook hartelijk te mogen verwelkomen gedurende een van onze aangeboden activiteiten.

Namens de stichters, bezielers en leden van LOP, hartelijk welkom!
Christian, Lieve en Diane





De drie doelstellingen van de Theosofische Vereniging

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdiensten, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doelstellingen is een voorwaarde tot lidmaatschap.



De doelstellingen van Loge Open Paradigma

1. Het onzichtbare zichtbaar te maken!
2. Een studie te maken van een aantal zaken die door de wetenschap worden weerlegd, terwijl ze ons mensbeeld en onze gezondheid ontzettend veel ten goede zouden kunnen komen!
3. Controversiële wetenschappers en hun werk - Wetenschappelijke methodes om het onzichtbare zichtbaar te maken - Paradigmaverruimende theorieën - Nieuwe verklaringen voor oude feiten - Alles wat de energieën in de mens aanbelangt.

Praktische info LOP

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Secretariaat: G. de Pélichylei 22, 2970 's-Gravenwezel

Voor alle informatie: open.paradigma@gmail.com
loge.open.paradigma@ts-belgium.be

Deelname in de kosten activiteiten:

Zondagvoordrachten en werkgroepen: leden: €3, niet leden: €7

Thema-avonden: leden: vrijwillige bijdrage voor sociale en educatieve projecten van Adyar; niet leden: €3

Bescherming Persoonsgegevens: Alle informatie betreffende de Wet op de Privacy en de persoonsgegevens is te bekomen via mail: info@ts-belgium.be of per brief, gericht aan de Belgische Theosofische Vereniging vzw, t.a.v. Sabine Van Osta, Geuzenplein 8, 1000 Brussel".



Voordrachten LOP september - oktober 2021

Speelse herhaling van de begrippen uit Esoterie, Theosofie en het Oosten (Christian Vandekerkhove en Lieve Vissers)



Zondag 12 september van 11u tot 13u

Locatie: Loge Open Paradigma, Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Esoterie wordt vaak verweten moeilijke, oosterse terminologie te gebruiken. Voor wie hier nieuw in is, kan dit in het begin een struikelblok vormen. Daarom geven we vandaag een herhaling van de meest gebruikte begrippen met een ludieke manier om deze te onthouden.



Reïncarnatie en Christendom (Christian Vandekerkhove)



Zondag 10 oktober van 11u tot 13u

Locatie: Loge Open Paradigma, Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Voor veel mensen zijn begrippen als reïncarnatie of wedergeboorte verbonden met de oosterse religies. Nochtans is deze leer evenzeer aanwezig in de westerse godsdiensten, onder meer in het Christendom. We gaan dit samen verkennen.



Thema-avonden september - oktober 2021

Dinsdag van 19u45 tot 21u45 o.l.v. Christian Vandekerkhove en Lieve Visser

14	september	2021	Marcus Aurelius of Ethiek in het Dagelijks Leven	Christian Vandekerkhove
28	september	2021	Aan de Voeten van de Meester van Krishnamurti (werkboek)	Christian Vandekerkhove
12	oktober	2021	Marcus Aurelius of Ethiek in het Dagelijks Leven	Christian Vandekerkhove
26	oktober	2021	Aan de Voeten van de Meester van Krishnamurti (werkboek)	Christian Vandekerkhove

De deuren voor de Thema-avonden gaan open om 19u45.

Stipt om 20u starten we met onze studieklas tot 21u15.

Er is gelegenheid om na te mijmeren tot 21u45.



* *
*



Wie is Marcus Aurelius en wat betekent hij voor ons?



Marcus Aurelius was een Romeins keizer uit de 2^{de} eeuw. Hij was de laatste van de "vijf goede keizers" of "Adoptiekeizers".

Dit waren vijf opeenvolgende keizers die geen troonopvolgers waren als zoon van..., maar speciaal hiertoe geadopteerd werden omwille van hun hoge kwaliteiten.

Het gaat om de keizers *Nerva*, *Trajanus*, *Hadrianus*, *Antonius Pius* en *Marcus Aurelius*.

Allen hebben ze getracht op een ethische manier te regeren, maar de laatste steekt met kop en schouders uit boven de anderen.

Marcus Verus werd in 121 NC geboren als zoon van de edelman Annius Verus, een magistraat in Rome, wiens vader driemaal consul was geweest. Marcus' moeder was zelf ook dochter van een consul.

Op vraag van keizer Hadrianus werd Marcus Verus door keizer Aurelius Antoninus geadopteerd en veranderde zijn naam in Marcus Aurelius Antoninus.

Hadrianus had als zijn eigen opvolger aangeduid Antoninus de Vrome, door zijn tijdgenoten "de vader van het menselijk geslacht" genoemd.

Omdat deze vader van het menselijk geslacht zelf geen kinderen had, had Hadrianus hem dus opgedragen Marcus en zijn broer te adopteren. Bovendien was Antoninus' vrouw hun tante. Hij gaf aan Antoninus de keuze ofwel Marcus als zijn opvolger aan te duiden, ofwel Marcus samen met diens broer.

Het komt hier dus op neer dat Hadrianus niet enkel zijn eigen opvolger aanduidde, maar ook de opvolger van zijn opvolger. Als we bedenken dat bij de dood van Hadrianus, Marcus Aurelius nog een tiener was, dan is het duidelijk dat hij op zeer jonge leeftijd reeds voldoende uitblonk om als toekomstig keizer te worden aangeduid.

Uiteindelijk sterft Hadrianus en Antoninus de Vrome wordt keizer. Deze moet nu zijn opvolger vaststellen en bepaalt dat enkel Marcus Aurelius na zijn dood keizer zal worden, omdat zijn broer noch de capaciteiten, noch de ernst met hem gemeen heeft.

Wanneer het zover is, beslist Marcus toch de troon met zijn broer te delen en hem dezelfde macht en prerogatieven te verlenen als hemzelf.



Praktisch zal het hierop neerkomen dat Marcus een Stoïcijns leven leidt en op die manier regeert, terwijl zijn broer een ware Epicurist is en altijd zal blijven. Deze vindt de genoegens van het leven veel belangrijker dan deugd en plicht. Marcus weet dit alles, doch laat zijn broer begaan.

De regeringsperiode van Marcus Aurelius zal ongeveer 20 jaar duren. Ze zal voor het Romeinse Rijk worden gekenmerkt door oorlogen, natuurrampen, epidemies, invallen en opstanden.

Ondanks dit alles heeft Marcus, in navolging van zijn stoïcijnse leermeesters, bewezen dat men, in de moeilijkste omstandigheden, altijd trouw kan blijven aan zijn idealen.



In zijn laatste jaren schreef hij zijn beroemde *Ta eis heauton*, zijn *overpeinzingen*, die bijna tweeduizend jaar later nog steeds de mensheid inspireren om juist te leven.

Marcus Aurelius, een edele ziel die ons blijft inspireren

De Engelse schrijver *Henry James* schrijft naar aanleiding van een bezoek aan Rome over hem: "In de hoofdstad van het Christendom vertegenwoordigt het beeld van een heidense keizer, het Christelijke geweten het best."

De Franse filosoof *Hippolyte Taine* schreef dat Marcus Aurelius "de meest nobele ziel was die ooit heeft geleefd".

Keizer Hadrianus had een liefkozende woordspeling gemaakt op de naam van Marcus Aurelius.

Zijn geboortenaam was Verus, de waarachtige, maar Hadrianus had zoveel bewondering voor de jongen dat hij hem Verissimus noemde, in de superlatief, dus de waarachtigste!

Hij past zijn ethiek ook toe in het dagelijks leven

De laatste jaren van zijn leven was hij totaal uitgeput en op een bepaald moment lijkt hij te zullen sterven. Dit gerucht doet de ronde en *Avidius Cassius*, de gouverneur van Syrië roept zichzelf uit tot keizer. Deze stuurt hierover zelfs een omzendbrief naar alle vijanden van Marcus in Rome en naar de naburige staatshoofden.



Velen erkennen te goeder trouw Cassius als nieuwe keizer.

Marcus Aurelius is echter geen slechte verliezer. Hij verklaart publiek dat als de Senaat en het leger dit wensen, hij bereid is af te treden ten voordele van Cassius. Intussen wordt door de Senaat de gouverneur van Cappadocië naar Cassius gestuurd om hem te belegeren.

De legers van Cassius begrepen dat ze door hem waren beetgenomen en vermoordden hun valse keizer. Ze zonden zijn hoofd naar Marcus Aurelius om hem hun trouw te bewijzen.

Het is wellicht toen dat Marcus zijn beroemde uitspraak heeft gedaan:

"Jammer dat ik daar niet als eerste ben aangekomen. Ik had het hem kunnen vergeven!"

Zijn beroemde *Overpeinzingen*

Zoals de meeste welgestelde Romeinen genoot Marcus Aurelius een goede opvoeding. Het was de gewoonte Griekse slaven als persoonlijke leraars aan te stellen. Hij werd opgeleid in de stoïcijnse filosofie.

Marcus Aurelius schreef tijdens zijn veldtochten, bij rustpauzen in zijn tent een aantal aforismen neer over de juiste manier van leven. Deze teksten werden als boek uitgegeven onder de Griekse titel *Ta eis heauton*.

Het werk werd in de loop der jaren onder verschillende titels in het Nederlands uitgebracht:

Meditaties
Overpeinzingen voor mijzelf
Persoonlijke notities
Zelfbespiegelingen, enz.

De oudste Nederlandse uitgave die we kennen, werd gepubliceerd in Amsterdam in 1658. Later volgden nog talloze nieuwe versies, al dan niet volledig.

Voor uitgebreid geannoteerde edities moeten we naar de Franse taal grijpen.

In het eerste boek van zijn *Overpeinzingen* (in het Grieks geschreven onder de titel *Ta eis heauton*), eert hij de mensen die hem gemaakt hebben tot wat hij is:

Verus, zijn grootvader, van wie hij hoffelijkheid en gelijkmoedigheid leerde

Zijn vader leerde hem bescheidenheid en mannelijkheid

Zijn moeder leerde hem eerbied voor de Goden soberheid en vrijgevigheid

Zijn opvoeder leerde hem met weinig tevreden te zijn en zich niet te bemoeien met andermans zaken

Diognetus bracht hem in contact met de filosofie en leerde hem zich niet met onbelangrijke zaken bezig te houden



Junicus Rusticus leerde hem aan zijn karakter werken en zich niet te verliezen in theoretische discussies. Hij moest ook steeds bereid zijn tot verzoening, wanneer een ander hem had geschaad en wilde bijleggen

Apollonius van Chalcedon leerde hem zelfvertrouwen, onthechting en filosofie

Sextus van Cheronea leerde hem mildheid en een goede huisvader zijn

Alexander de Platonist, de taalgeleerde, leerde hem op een verdraagzame en belerende manier de anderen bij te sturen

Cornelius Fronto leerde hem de welsprekendheid en de oprechtheid in de maatschappij

Al deze goede leraars dankt hij aan de Goden, die ze op zijn pad hebben gezet.

Tijdens zijn keizerschap heeft hij steeds getracht hun mooie principes waar te maken.

Enkele citaten uit zijn overpeinzingen

Marcus Aurelius over volmaakt karakter

Volmaaktheid van karakter houdt in dat men zonder beroering, verstarring of huichelarij, iedere dag doorbrengt alsof het de laatste was.

Marcus Aurelius over de vergankelijkheid

Het bestaan van de dingen is kortstondig.

Zowel dat van degene die zich herinnert als dat van wat herinnerd wordt.

Zie hoe onvermijdelijk het is dat lichaam en ziel tegenover het feit van de dood worden gesteld. Besef de kortstondigheid van het leven, het vervloeien van verleden en toekomst en de vergankelijkheid van de hele stoffelijke wereld.

Laat uw daden, woorden en gedachten zijn als van iemand die elk ogenblik het leven kan verlaten.

Marcus Aurelius over de rede

Het ligt in de aard van de rede dat zij niet vernietigd of misleid kan worden.

Bedenk dat het niet de omstandigheden zijn die uw geest in beslag nemen... Het is alleen onze denkwijze (erover) die verwarring brengt.

Het onmogelijke najagen, is waanzin. De onwetenden kunnen echter niet anders.

Wanneer een werk volbracht kan worden met de rede die Goden en mensen met elkaar gemeen hebben, is er niets te vrezen.

Marcus Aurelius over de ziel

De ziel blijft volmaakt van vorm, ..., wanneer zij straalt van licht, waarbij zij de waarheid in zichzelf en in alle dingen ziet.

Het is een schande wanneer in dit leven de ziel reeds verkommert terwijl het lichaam nog voort bestaat.



Marcus Aurelius over oordelen

Werp uw meningen overboord, dan zult ge in veiligheid zijn.

Marcus Aurelius over het beoordelen van de medemens

Ik kan niet boos worden op mijn naaste of hem haten, want wij zijn tot bestaan gekomen om samen te werken, zoals de voeten, de handen, de oogleden en de boven- en ondertanden.

Marcus Aurelius over het wezen van de dingen

Kijk naar de innerlijke kwaliteit van alle dingen. Laat de werkelijke aard en de werkelijke waarde van geen enkel ding u ontgaan.

Marcus Aurelius over de gelijkheid van de mensen

Alexander de Grote en zijn muilezeldrijver ondergingen na hun dood hetzelfde lot.

Marcus Aurelius over vertrouwen

Maak u geen zorgen over de toekomst, want als die gekomen is, zult ge als dit nodig is, over dezelfde rede beschikken die ge voor het heden gebruikt.

Marcus Aurelius over de Stoïcijnse Leer

Het is nu mogelijk om in mijn geest niets verkeers, geen enkele begeerte en geen enkele vorm van onrust te laten binnensluipen.

Door alles te aanvaarden zoals het komt, neem ik in de juiste maat aan alles deel.

Iemand die zichzelf eerbiedigt, moet het leven kunnen verlaten zonder deel te hebben gehad aan leugenachtigheid, huichelarij, decadentie en verdwazing.

Christian Vandekerkhove



Faustina, vrouw van Marcus Aurelius



Muntstuk uit Italië met Marcus Aurelius





Zuil van Marcus Aurelius op de Piazza Colonna



Mission Statement van de Theosophical Society (Adyar)

To serve humanity by cultivating an ever-deepening understanding and realisation of the Ageless Wisdom, spiritual Self-transformation, and the Unity of all Life."

Missie van de Theosophical Society (Adyar)

Het dienen van de mensheid door het ontwikkelen van een zich steeds verdiepend inzicht in, en verwerkelijking van de tijdloze wijsheid, spirituele zelf-realisatie en de eenheid van alle leven.

* *
*

Voor alle informatie omtrent de programma's van Loge Open Paradigma:
open.paradigma@gmail.com



"Along with *Antimatter* and *Dark Matter*, we've recently discovered the existence of *Doesn't Matter*, which appears to have no effect on the universe whatsoever."





Belgische Theosofische Vereniging vzw

Nationaal programma

Zoals de voorbije jaren nodigt de Belgische Theosofische Vereniging vzw alle leden uit om deel te nemen aan de

Nationale Opening van het activiteitenjaar.

Deze zal plaatsvinden op

**Zaterdag 04 september 2021
om 15.00 uur
Geuzenplein 8 -1000 Brussel**

Gelieve uw aanwezigheid te melden via mail: info@ts-belgium.be of via GSM +32 486 631 997 of +32 476 879 968. Alle informatie is ook hier te verkrijgen.

Alle voorzorgsmaatregelen zoals aanbevolen door onze Regeringen worden genomen.

Deze activiteit is ook virtueel te volgen.

Zoom link: <https://us02web.zoom.us/j/87892209612>



Theosofische Orde van Dienst

De Verenigde Naties riepen 21 september uit tot de Internationale Dag voor de Vrede. De Belgische afdeling van de Theosofische Orde van Dienst wil hier haar steentje bijdragen en organiseert een geleide

***Meditatie voor de Vrede
Zondag 19 september 2021
om 15.00 uur
Geuzenplein 8
1000 Brussel***

Op

Iedereen kan aan deze meditatie deelnemen en we hopen dan ook u talrijk te kunnen begroeten, hetzij op de Hoofdzetel, Geuzenplein 8 te 1000 Brussel, waar alle noodzakelijk voorzorgsmaatregelen ivm Covid-19 worden getroffen, hetzij via de Zoom Meeting:

Zoom link: <https://us02web.zoom.us/j/81406565324>

Alle verdere informatie is te bekomen via mail: tos@ts-belgium.be of via GSM +32 473 820 806 en +32 476 879 968.



Theosofische Orde van Dienst

In deze voor velen moeilijke tijden is het belangrijk om elkaar op een of andere manier te kunnen steunen en helpen.

De Theosofische Orde van Dienst werd in 1908 door Annie Besant, de 2de Internationale Presidente van de Theosophical Society opgericht. Haar motto is:

Een vereniging van hen die liefhebben, in dienst van al die lijden

Annie Besant omschrijft het doel van deze vereniging als volgt:

“De TOS heeft ten doel de Theosofie in praktijk te brengen, opdat de som der menselijke ellende binnen en rondom de invloedssfeer van iedere afdeling van onze Vereniging zichtbaar moge verminderen.”

Reeds enkele jaren is er ook een Belgische afdeling die tracht, door activiteiten en geldinzameling, de menselijk ellende aan te pakken in onze wereld.

Een van die activiteiten is de Genezingsmeditatie, een wereldwijd netwerk van mensen die samenkomen om hulp en ondersteuning te vragen aan de Onzichtbare Helpers voor de zieken in onze samenleving.

In België bestaat ook een dergelijke groep die de Genezingsmeditatie (enkel voor leden van de Belgische Theosofische Vereniging vzw) maandelijks organiseert.

Een Genezingsmeditatie in het Frans wordt georganiseerd, elke vierde maandag van de maand om 19 h. Wie hier meer informatie wenst, kan contact opnemen via mail: tos@ts-belgium.be of via GSM 0486 631 997

Een fysieke Genezingsmeditatie in het Nederlands wordt georganiseerd in de lokalen Milisstraat 22, 2018 Antwerpen, elke vierde donderdag van de maand om 21 u. of men kan deelnemen via Zoom.

Zoom link 23 september 2021: <https://us02web.zoom.us/j/86086313319>

Een **extra Meditatie voor de Vrede** wordt georganiseerd op donderdag 30 september om 20u.

Deze geleide meditatie staat open voor iedereen en men kan deelnemen via Zoom.

Zoom link 30 september 2021: <https://us02web.zoom.us/j/84242468114>

Wie meer informatie wenst over de wereldwijde werking van de Theosofische Orde van Dienst, verwijzen we graag naar de website: <http://international.theoservice.org/>.

Zeker ook een aanrader is het artikel, geschreven door Christian Vandekerkhove, dat verscheen in Het Witte Lotusblad in oktober en november 2013 en in de Nieuwsbrief van Loge Open Paradigma januari/februari 2019.

We wensen allen nog heel fijne dagen en hopen u zeker op een van onze activiteiten te kunnen verwelkomen.





Theosofische Orde van Dienst

Bezoek aan de tentoonstelling

'God en goden zien mij, hier vloekt men niet'



Door de Covid-19 pandemie konden heel wat activiteiten niet doorgaan. Dat is heel jammer want, ook al is het slechts enkele malen per jaar, een uitstap georganiseerd door de Belgische Theosofische Orde van Dienst (TOS) wordt steeds met zorg gekozen.

Misschien was het niet het ideale moment – zo midden in de vakantieperiode en met corona om de hoek, om een fysieke activiteit te organiseren.

We deden het toch! Met een beperkt groepje van 7 aanwezigen bezochten we, op zaterdag 24 juli, de tentoonstelling 'God en goden zien mij, hier vloekt men niet'. Tentoonstelling die plaatsvond in een oud kasteeltje uit de XV^{de} eeuw: het kasteel Ieperman in Wilrijk.

Het was een buitenkans om deze tentoonstelling te kunnen bewonderen in haar opstelling en grootte. Eind juli worden de deuren gesloten en wat de toekomst brengt is nog een open vraag.



Wat was er dan aan bijzonderheden te zien? Heel wat objecten die aan een bepaalde religie gelinkt zijn: rituele objecten, kledingstukken enz. Een heel gevarieerde collectie: van een madonnabeeld tot allerlei maskers, van een huisaltaar voor voorouderverering in China tot rituele voorwerpen van de Native Americans (Indianen) ter verering van de natuur.

Alles stond duidelijk beschreven: waar en door wie een bepaald object werd gebruikt. Zeker belangrijk was de 'gulden regel' die ingekaderd stond te lezen. Elke religie in haar eigen woorden en we zouden hier zeker kunnen stellen dat de boodschap steeds tot hetzelfde besluit komt: doe niet aan anderen wat jezelf pijn zou doen en wens hen toe wat jezelf verlangt.

Na de rondleiding was er de gelegenheid om nog even rond te kijken naar de spulletjes die te koop werden aangeboden: boeken, grote en kleine boeddhistische beelden, Tibetaanse thangka's, maskers, speren en nog veel meer.

Tevreden kon na dit bezoek nog even nagepraat worden bij een drankje en een heerlijke koek.

Een dergelijke, geheel coronaproof activiteit, is zeker voor herhaling vatbaar en we kijken nu alvast uit naar een volgende activiteit.

Mogen jullie gezond zijn, tevreden zijn, beschermend zijn,...

Broederlijke groeten

Helmut Vandersmissen

Verantwoordelijke TOS

