



## Loge Open Paradigma

Nieuwsbrief 17: maart – april 2021

### Colofon

Tweemaandelijks nieuwsbrief.

Loge Open Paradigma, Milisstraat 22,  
2018 Antwerpen.

**Website:** [www.openparadigma.org](http://www.openparadigma.org)

Facebook: <https://www.facebook.com/Loge-Open-Paradigma-Theosofische-Vereniging-1599627713631244>

Verantwoordelijke uitgever: Christian Vandekerkhove  
p/a Milisstraat 22 – 2018 Antwerpen

Loge Open Paradigma is een afdeling van de  
Belgische Theosofische Vereniging vzw, Geuzenplein  
8, 1000 Brussel. Website: [www.ts-belgium.be](http://www.ts-belgium.be)

De drie Antwerpse Loges van de  
Belgische Theosofische Vereniging:

#### Loge Open Paradigma:

[open.paradigma@gmail.com](mailto:open.paradigma@gmail.com)

#### Loge Witte Lotus:

[loge.witte.lotus@ts-belgium.be](mailto:loge.witte.lotus@ts-belgium.be)

#### Loge Antwerpen:

[loge.antwerpen@ts-belgium.be](mailto:loge.antwerpen@ts-belgium.be)

Loge Open Paradigma draagt de kenmerken van het *open paradigma* doorheen al haar activiteiten.

Onze doelstellingen geven wij vorm in voordrachten, cursussen, studieklassen, studiegroepen, rondleidingen en vieringen.

Vertrekkende vanuit de wortels van de Theosofische Vereniging bouwen alle leden mee aan het verwezenlijken van een open en dynamisch bezielde Loge.

We hopen jullie dan ook hartelijk te mogen verwelkomen gedurende een van onze aangeboden activiteiten.

Namens de stichters, bezielers en leden van LOP, hartelijk welkom!  
*Christian, Lieve en Diane*





## De drie doelstellingen van de Theosofische Vereniging

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdiensten, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doelstellingen is een voorwaarde tot lidmaatschap.



## De doelstellingen van Loge Open Paradigma

1. Het onzichtbare zichtbaar te maken!
2. Een studie te maken van een aantal zaken die door de wetenschap worden weerlegd, terwijl ze ons mensbeeld en onze gezondheid ontzettend veel ten goede zouden kunnen komen!
3. Controversiële wetenschappers en hun werk - Wetenschappelijke methodes om het onzichtbare zichtbaar te maken - Paradigmaverruimende theorieën - Nieuwe verklaringen voor oude feiten - Alles wat de energieën in de mens aanbelangt.

## Praktische info LOP

**Bijeenkomsten:** Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

**Secretariaat:** G. de Pélichylei 22, 2970 's-Gravenwezel

**Voor alle informatie:** [open.paradigma@gmail.com](mailto:open.paradigma@gmail.com)  
[loge.open.paradigma@ts-belgium.be](mailto:loge.open.paradigma@ts-belgium.be)

### Deelname in de kosten activiteiten:

Zondagvoordrachten en werkgroepen: leden: €3, niet leden: €7

Thema-avonden: leden: vrijwillige bijdrage voor sociale en educatieve projecten van Adyar; niet leden: €3

*Bescherming Persoonsgegevens: Alle informatie betreffende de Wet op de Privacy en de persoonsgegevens is te bekomen via mail: info@ts-belgium.be of per brief, gericht aan de Belgische Theosofische Vereniging vzw, t.a.v. Sabine Van Osta, Geuzenplein 8, 1000 Brussel".*



## Voordrachten LOP maart - april 2021

Alle voordrachten  
zijn  
tot nader order  
geschrapd.



\* \*  
\*

## Thema-avonden LOP maart - april 2021



Alle Thema-avonden  
zijn  
tot nader order  
geschrapd.





## Oproep aan onze leden

\*

\* \*

*Gezien de Coronamaatregelen van de overheid, zullen we ook in maart en april nog geen fysieke bijeenkomsten hebben.*

*Wij willen wel verwijzen naar de nationale programma's van de Belgische Theosofische Vereniging, alsook naar die van sommige zusterloges die online-activiteiten voorzien.*

*Tegen 1 mei zullen we opnieuw onze houding bepalen.*

*Mochten er toch mogelijkheden zijn, dan zullen wij onze leden en belangstellenden hiervan per mail verwittigen.*

*Om het vlammetje brandend te houden, verwijzen wij jullie graag door naar **onze gloednieuwe website**: [www.openparadigma.org](http://www.openparadigma.org).*

\* \*

\*

*Het Logebestuur*



## Nieuw!: Aanbiedingen van onze boekentafel

Het laatste jaar zijn er wegens Covidregels weinig fysieke activiteiten geweest in onze Loges.

Onze Boekentafel, die normaal goed bekeken wordt, heeft deze periode weinig bezoekers gehad en daarom willen we jullie langs deze weg enkele van onze pareltjes onder de aandacht brengen.

### In de Nederlandse taal

#### De lotusreeks:

Dit is een pakket van 10 interessante en relevante boeken voor de theosofische student:

Verborgene Krachten in de Natuur en in de Mens – Geoffrey Hodson.

De Diepere Zin van het Leven – Śrī Ram.

Speurtocht naar het Zelf – Eunice & Felix Layton.

Theosofie en de Yoga-aphorismen van Patañjali – Geoffrey C.E. Williams.

De Yoga-aphorismen van Patañjali – Manilal Nabhubhai Dvivedi.

Zoek Naar de Weg – Studies in 'Licht op het Pad' – Rohit Mehta.

De Scheppende Stilte – Overpeinzingen over 'De Stem van de Stilte' – Rohit Mehta.

Praktische Mystiek – Voor Gewone Mensen – Evelyn Underhill.

Meditatie – Een Praktische Studie met Oefeningen – Adelaide Gardner.

De Zeven Menstypen – Geoffrey Hodson.

**Het volledige pakket van deze 10 boeken is verkrijgbaar voor € 25!**



## In de Engelse taal

### 1. Annie Besant:

Thought forms	14,50
The Evolution of life and form	5,00
The Laws of the Higher life	4,00
The Wisdom of the Upanishads	5,50
Esoteric christianity	5,00
Dharma	2,50

### 2. Arthur Avalon:

The Serpent Power (klassiek werk over de chakra's): €19

### 3. Charles Webster Leadbeater:

The hidden side of Lodge meetings	2,00
Vegetarism and occultism	2,00
The power and use of thought	1,50
The Masters and the Path	16,00





#### 4. Maria Montessori:

3 brochures over opvoeding: samen €6

#### 5. Nilakantha Sri Ram (zeer geïnspireerde boeken van wijsheid van deze 5de internationale president van de Theosofische Vereniging)

Man, his origins and evolution	5,00
The real work of the T.S.	2,00
Life's Deeper Aspects	3,50
Seeking Wisdom	8,00
An approach to reality	4,50
The nature of our Seeking	10,00
The Way of Wisdom	18,00

*Ben je in iets van deze aanbieding geïnteresseerd? Geef dan een seintje aan een bestuurslid.*



## Wie waren de Internationale Presidenten van de Theosofische Vereniging? (Deel 2)

1. [Henry Steel Olcott](#) (USA, 1832-1907) president van 1875 tot 1907.
2. [Annie Besant](#) (GB, 1847-1933) president van 1907 tot 1933.
3. [George Arundale](#) (GB, 1878-1945) president van 1934 tot 1945.
4. [Curuppumullage Jinarajadasa](#) (Ceylon, 1875-1953) president van 1946 tot 1953.
5. [Nilakantha Sri Ram](#) (India, 1889-1973) president van 17 februari 1953 tot 1972.
6. [John Coats](#) (Schotland, 1906-1979) president van 1972 tot 1980.
7. [Radha Burnier](#) (India, 1923-2013) president van 1980 tot 2013.
8. [Tim Boyd](#) (USA, 1953-...) president van 2014 tot heden.



*Arundale als Bisschop van de VKK met zijn echtgenote Rukmini Devi*







*Rukmini Devi als beschermster van de dieren*



*Ik ben het Zwaard.  
Ik verdedig de zwakken.  
Ik zal niet breken  
In 's Meesters hand.*

*Ik ben het Schild.  
Aan elk in de kamp.  
Die achter mij strijdt,  
Geef ik nieuwe kracht.*

*Ik ben het hart,  
Ik ben toevlucht en troost.  
Voor allen die komen,  
Zij worden verslaan.*

*Ik ben de Roos.  
Wie geniet mijn geur  
Droomt van Liefdes Hemel  
En kent geen verdriet.*

*Ik ben de Ziel.  
Mijn het Zwaard en het Schild;  
Voor mijn broeders, de mensen  
Zal ik beide gebruiken.*

*(Jinarajadasa in "Ik beloof")*







*Jinarajadasa geeft de presidentiële ring door aan Sri Ram*





## ***De Overbruggingsperiode***

### **3. Georges Arundale (1878-1945)**



De Brit Georges Arundale (1 december 1878 – 12 juli 1945) was de derde internationale president van de Theosofische Vereniging.

Na de dood van zijn moeder werd hij opgevoed door zijn tante, Francesca Arundale. Zij was theosofe en bracht hem met deze vereniging en leer in contact. Hij zou dan ook privéles krijgen bij C.W. Leadbeater.

Op verzoek van Annie Besant vertrok hij naar India.

Hij werd er leraar en later directeur van het Central Hindu College in Benares. Hier leidde hij ook Krishnamurti op als leraar.

Francesca Arundale bracht hem eveneens in contact met Rukmini Devi. In 1920 zal hij met de zestienjarige Rukmini trouwen. We komen dadelijk op haar terug.

Na de dood van Annie Besant in 1933 waren er twee kandidaten voor het internationaal presidentschap. George Arundale en Ernest Wood, onder meer bekend van zijn boek over de zeven stralen.

Arundale won de verkiezingen en in 1934 volgde hij Annie Besant op in dat ambt. Datzelfde jaar zou hij de Annie Besant Memorial School oprichten, deels met de hulp van de theosofe en pedagoge Maria Montessori.

Als president formuleerde hij een zevenjarenplan voor de Vereniging. (Zeven jaar is het – vernieuwbaar – ambtstermijn voor een Internationaal President van de TV).



*Maria Montessori*





*Leadbeater*

Arundale werd tot bisschop in de Vrij-Katholieke Kerk gewijd door Mgr. Willoughby, bijgestaan door bisschoppen Gauntlett en King. Leadbeater was niet zo blij met deze wijding, maar kon ze niet tegenhouden.

Hij verweet hen dat de wijding eigenmachtig was gebeurd en dus niet met toestemming van de Synode. Dat is overigens hetzelfde als wat de Rooms-Katholieke Kerk verwijt aan de Vrij-Katholieke Kerk en haar voorgangers.



*The Kalashetra Foundation*

In 1936 hielp hij Rukmini Devi met het oprichten en uitbouwen van haar internationaal befaamde dansschool Kalakshetra.

In Australië leidde Arundale een theosofische radiostation.

Hij was hoofdredacteur van de krant New India en voorzitter van de Indian National League.

Arundale zal onder meer worden herinnerd als de president die de Vereniging doorheen de Tweede Wereldoorlog heeft geloofst. Dit was niet vanzelfsprekend, omdat de bezetters bewegingen als theosofie verboden.

De bijeenkomsten moesten in veel landen clandestien gebeuren en ledenlijsten mochten niet in de handen komen van de bezetter, omwille van het gevaar van gevangenneming en deportatie. Hierdoor werden veel theosofische archieven verbrand uit veiligheidsoverweging. Tegelijk vroeg de oorlog om een ethische code.

Hij stierf aan het einde van de oorlog en liet een aantal boeken achter over theosofie, occulte ervaringen en geestelijke groei.

De veel jongere Rukmini Devi overleefde hem ongeveer 40 jaar. Zij was geboren in Madura (Tamil Nadu) op 29 februari 1904 in een belangrijk Brahmaans, theosofisch en cultureel gezin.





Dit gezin (zie stamboom) zou nog generaties lang haar stempel drukken op de Internationale Theosofische Vereniging.



*Rukmini Devi in 1949*

Haar vader was Pandit Nilakanta Sastri, een gerenommeerd Sanskrietleraar, specialist in de Veda's en de Ramayana. Haar moeder, Seshammal, was door de muziek bezielde.

Dans, muziek en onderwijs waren de grote interesses van Rukmini. Van de Russische ballerina Anna Pavlova (1881-1931) kreeg ze haar eerste danslessen.

Als assistente van Maria Montessori (1870-1952) kreeg ze haar pedagogische scholing.

Naast haar taken in de Theosofische Vereniging, waar ze haar echtgenoot bijstond, legde ze zich vooral toe op de kunst en de pedagogie.

Ze richtte dus haar dansacademie Kalakshetra op, waardoor de oude, sacrale dans van India een nieuw leven werd ingeblazen.

UNESCO benoemde haar tot lid van de nationale raad voor kunsten.

De President van India benoemde haar tot lid van de Senaat, waarin ze twee ambtstermijnen zetelde.

In 1977 werd ze door de Minister-President van India voorgedragen tot President van India, maar ze weigerde, omwille van haar andere taken.

Ze werd voorzitter van de nationale commissie voor dierenbescherming van India.



*Pandit Nilakanta Sastri*

Ook in andere commissies en raden zetelde zij: o.m. het comité voor de strijd tegen kanker, de nationale commissie voor de hervorming van de musicale programma's op de radio, enz.





*Bharat Samaja tempel op campus in Adyar*

Ze was tevens voorzitter van de Bharata Samaj (modern hindoeïsme). Ze stond ook aan het hoofd van de Besant Theosophical School en het Montessori Training Center voor leraars. Van een aantal universiteiten in de wereld ontving ze een eredoctoraat.

In de Theosofische Vereniging bleef ze al die tijd actief. Na de dood van Arundale bleef ze wereldreizen maken om de Theosofische Vereniging in alle continenten te steunen. Jarenlang was ze lid van het Internationaal Hoofdbestuur en van de Theosofische Jongeren. Ze stond ook aan het hoofd van de Orde van de Tafelronde en van het Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden (toen nog Huizen).

Het is niet verbazend dat ze verschillende keren bij het openvallen van het ambt van Internationaal president van de TV door een aantal landen genomineerd werd.

Dit gebeurde onder meer in 1952, toen Jinarajadasa besliste geen kandidaat meer te zijn voor het presidentschap en na de dood van haar broer Sri Ram in 1972 en John Coats in 1979.



De verkiezingsprocedure gaat als volgt: bij het openvallen van het ambt van internationale president wordt door de internationaal secretaris aan alle leden van het internationaal bestuur (voornamelijk nationale voorzitters) gevraagd een aantal personen te nomineren voor de taak van internationale voorzitter.

De drie namen met het meeste nominaties – en die deze nominatie aanvaardden – worden beschouwd als verkiesbaar.

Dan mogen alle leden uit de wereld op een van deze – dus maximum – drie leden stemmen.

Wie het meeste stemmen behaalt, wordt dus internationale president.

Hoewel Rukmini steeds bij de drie verkiesbare genomineerden eindigde, verloor ze de verkiezing telkens van resp. haar broer Sri Ram, John Coats en haar nichtje en dansleerlinge Radha Burnier.

Ik herinner mij zelf nog in 1979-1980 voor Rukmini Devi te hebben gestemd, want zij was wereldberoemd, terwijl ik Radha in die tijd nauwelijks kende.

Annie Besant had ooit gezegd dat Krishnamurti en Rukmini Devi de meest volmaakte personen waren die ze had gekend.

Rukmini Devi-Arundale is auteur van een aantal boeken over kunst, dans, theosofie en opvoeding.

\* \*  
\*

#### 4. Curuppumullage Jinarajadasa (1875-1953)



De Indiër Curuppumullage Jinarajadasa (16 december 1875 – 18 juni 1953) werd geboren in Sri Lanka in een Boeddhistisch gezin. Charles Webster Leadbeater had gemerkt dat Raja, zoals hij genoemd werd, een zeer begaafd kind was. Hun band was des te sterker omdat Leadbeater helderziend meende te hebben waargenomen dat dit een reïncarnatie was van het broertje dat hij op jonge leeftijd verloren had. Objectief is dat Raja zeer intelligent was, zowel wetenschappelijk, taalkundig als artistiek en bovendien mystiek en uitermate toegewijd. Omwille van zijn begaafdheid, werd hij naar Europa gestuurd voor onderwijs en studies.

Jinarajadasa studeerde in Cambridge en Pavia, ondermeer rechten en Sanskriet. Tijdens de Tweede Wereldoorlog diende hij in het vrijwillige brandweercorps in Londen.

Op zijn wereldreizen gaf hij voordrachten in het Engels, Frans, Spaans, Portugees en Italiaans. Deze talen leerde hij vaak op het schip tijdens de reis.

Hij introduceerde de theosofie in Zuid-Amerika. Onderweg verzamelde hij in de hele wereld zaden van bomen en planten, die hij dan uitzaaide op het domein van Adyar.

Van 1946 tot 1953 bekleedde hij het ambt van 4<sup>de</sup> internationale president van de Theosofische Vereniging.

In 1952, voor het aflopen van zijn eerste termijn als Internationaal President, gaf hij te kennen om gezondheidsredenen niet meer beschikbaar te zijn voor de volgende verkiezingen.

Van de drie genomineerden, Sri Ram (36 nominaties), Sidney Cook (17 nominaties) en Rukmini Devi (15 nominaties) trok de heer Cook zich uiteindelijk terug, waardoor de verkiezing een familieaangelegenheid werd. Zoals hoger verteld, won Sri Ram van zijn zuster Rukmini Devi het Presidentschap.

Men had zich al afgevraagd hoe zij het presidentschap ooit zou kunnen combineren met al haar andere mandaten. Ze had echter al aangekondigd op alle alternatieven voorbereid te zijn.





Als ze niet verkozen zou worden, zou ze verder doen met al haar andere taken. Zou ze toch verkozen worden, dan zou ze in de eerste plaats theosoof zijn!

\* \*  
\*

Jinarajadasa was een geleerd mens, maar vooral een heel fijne ziel. Toen Besant en Leadbeater hun helderziend onderzoek deden over de atomen en isotopen, fungeerde hij als secretaris om hun waarnemingen te noteren. Hieruit is het bekende werk "Occulte scheikunde" ontstaan, dat een eeuw later, nog steeds een revolutie in de atoomleer vormt.

Uit dien hoofde stuurde hij naar Prof. William Aston, die net de Nobelprijs had gekregen voor zijn ontdekkingen in verband met isotopen. Een brief met gelukwensen met de mededeling dat Besant en Leadbeater deze ontdekkingen reeds twintig jaar eerder hadden gedaan.

Maar Aston, die eerder had toegegeven dat hij zich onder meer op het werk en zelfs de terminologie van Leadbeater en Besant had geïnspireerd, wilde hier niets meer over horen! Vandaar dat ik in deze context graag spreek over de "gestolen Nobelprijs"<sup>1</sup>.

De echtgenote van Raja, May Dorothea Graham, heeft zich heel erg ingezet voor de vrouwenrechten.

Bij zijn laatste bezoek aan de Verenigde Staten overleed Jinarajadasa kort na zijn aankomst op Amerikaanse bodem.



*Raja met echtgenote Dorothea Graham*

Hoe klassiek geschoold ook, hij was iemand van de vooruitgang. Hij legde er de nadruk op dat methodes, die voor *onze tijd* (hij overleed in 1953) goed waren, misschien niet meer werken voor de jonge mensen van deze tijd.

Hij liet heel wat publicaties na. Sommige in zeer poëtische stijl, andere weer heel zakelijk en erudiet.

Te vermelden is een historiek van de Mahatmabrieven<sup>2</sup>. Daarnaast publiceerde hij een tweedelig werk met een reeks Mahatmabrieven die niet in de bundel van Trevor Baker staan. Daarin staan onder meer een brief van de Mahachohan, brieven aan Olcott, aan Ramaswamier, Chatterjee en Keshava Pillai. Ook vijf brieven in verband met Damodar.



Als spirituele inspiratie wil ik graag nog enkele pareltjes van Jinarajadasa vermelden, ooit in het Nederlands gepubliceerd, maar thans onvindbaar:

*-In zijn naam*

*-Wat wij zullen leren*

*-Bloemen en tuinen*

*-De overwinning van Geest en Stof*

*-Ik beloof*

*-Het Werk des Heren*

Om te eindigen, nog een citaat van Jinarajadasa:

*"Ons werk als Theosofen is vóór alle dingen de boodschap van Broederschap te verkondigen. Maar wij verkondigen haar niet als een ideaal, als een mooie droom, geboren in de verbeelding van teerhartige mensen, maar als een werkelijkheid, als een natuurwet."*<sup>3</sup>



*Sri Ram mijn zijn zus Rukmini Devi*

\* \*  
\*

## 5. Nilakantha Sri Ram (1889-1973)



De Indiër Nilakantha Sri Ram (16 december 1889 – 1973) was zowel op het gebied van de theosofie als inzake Indiase politiek een discipel van Annie Besant. Hij werkte met haar samen voor haar tijdschrift *New India*. Lange tijd was hij haar privésecretaris.

Na de dood van Annie Besant werd hij voorzitter van haar *Home Rule for India League*, inmiddels omgedoopt tot *New India League*. Hij studeerde aan de universiteit van Madras.

In 1908 werd hij lid van de Theosofische Vereniging en gaf les in verschillende theosofische scholen.

Naast zijn taak van 5<sup>de</sup> internationale president der Theosofische Vereniging was Sri Ram ook zeer actief in de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij.





Sri Ram maakte meermaals duidelijk dat het de bedoeling is: zowel onze *kennis*, ons *begripsvermogen*, als onze *verwezenlijkingen* "vloeiend" te houden, open tot alle mogelijke wijzigingen en uitbreidingen.

Voor hem was in de Theosofie duidelijk geen plaats voor dogma of vastgeroeste ideeën.

Zijn werken zijn doordrongen van een diepe en zuivere spiritualiteit.

*Wordt vervolgd*

*Christian Vandekerkhove*

<sup>1</sup> <http://www.ethesis.net/poortman/poortman.pdf>, p,30.

<sup>2</sup> Jinarajadasa: The Story of the Mahatma Letters, Adyar, Theosophical Publishing House, 1946.

<sup>3</sup> Jinarajadasa: De toekomst van Broederschap, Amsterdam, Uitg. Theosofische Vereniging, 1934, p.15.



*Stamboom van de familie Nilakanta*



**Mission Statement van de Theosophical Society (Adyar)**

*To serve humanity by cultivating an ever-deepening understanding and realisation of the Ageless Wisdom, spiritual Self-transformation, and the Unity of all Life."*

**Missie van de Theosophical Society (Adyar)**

*Het dienen van de mensheid door het ontwikkelen van een zich steeds verdiepend inzicht in, en verwerkelijking van de tijdloze wijsheid, spirituele zelf-realisatie en de eenheid van alle leven.*

\* \*  
\*

Voor alle informatie omtrent de programma's van Loge Open Paradigma:

[open.paradigma@gmail.com](mailto:open.paradigma@gmail.com)

