

Loge Open Paradigma

Nieuwsbrief 16: januari – februari 2021

Colofon

Tweemaandelijke nieuwsbrief.

Loge Open Paradigma, Milisstraat 22, 2018 Antwerpen.

Website: www.openparadigma.org: onder constructie.

Facebook: <https://www.facebook.com/Loge-Open-Paradigma-266590700518008/notifications/>

Verantwoordelijke uitgever: Christian Vandekerkhove p/a Milisstraat 22 – 2018 Antwerpen

Loge Open Paradigma is een afdeling van de Belgische Theosofische Vereniging vzw, Geuzenplein 8, 1000 Brussel. Website: www.ts-belgium.be
Mail: info@ts-belgium.be

De drie Antwerpse Loges van de Belgische Theosofische Vereniging:

Loge Open Paradigma:

open.paradigma@gmail.com

Loge Witte Lotus:

loge.witte.lotus@ts-belgium.be

Loge Antwerpen:

loge.antwerpen@ts-belgium.be

Loge Open Paradigma draagt de kenmerken van het *open paradigma* doorheen al haar activiteiten.

Onze doelstellingen geven wij vorm in voordrachten, cursussen, studieklassen, studiegroepen, rondleidingen en vieringen.

Vertrekkende vanuit de wortels van de Theosofische Vereniging bouwen alle leden mee aan het verwezenlijken van een open en dynamisch bezielde Loge.

We hopen jullie dan ook hartelijk te mogen verwelkomen gedurende een van onze aangeboden activiteiten.

Namens de stichters, bezielers en leden van LOP, hartelijk welkom!
Christian, Lieve en Diane





De drie doelstellingen van de Theosofische Vereniging

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdiensten, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doelstellingen is een voorwaarde tot lidmaatschap.



De doelstellingen van Loge Open Paradigma

1. Het onzichtbare zichtbaar te maken!
2. Een studie te maken van een aantal zaken die door de wetenschap worden weerlegd, terwijl ze ons mensbeeld en onze gezondheid ontzettend veel ten goede zouden kunnen komen!
3. Controversiële wetenschappers en hun werk - Wetenschappelijke methodes om het onzichtbare zichtbaar te maken - Paradigmaverruimende theorieën - Nieuwe verklaringen voor oude feiten - Alles wat de energieën in de mens aanbelangt.

Praktische info LOP

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Secretariaat: G. de Pélichylei 22, 2970 's-Gravenwezel

Voor alle informatie: open.paradigma@gmail.com
loge.open.paradigma@ts-belgium.be

Deelname in de kosten activiteiten:

Zondagvoordrachten en werkgroepen: leden: €3, niet leden: €7

Thema-avonden: leden: vrijwillige bijdrage voor sociale en educatieve projecten van Adyar; niet leden: €3

Bescherming Persoonsgegevens: Alle informatie betreffende de Wet op de Privacy en de persoonsgegevens is te bekomen via mail: info@ts-belgium.be of per brief, gericht aan de Belgische Theosofische Vereniging vzw, t.a.v. Sabine Van Osta, Geuzenplein 8, 1000 Brussel".



Voordrachten LOP januari - februari 2021

Alle voordrachten
zijn
tot nader order
geschrapd.



* *
*

Thema-avonden LOP januari - februari 2021



Alle Thema-avonden
zijn
tot nader order
geschrapd.





Oproep aan onze leden

*

* *

Gezien de Coronamaatregelen van de overheid, zullen we ook in januari en februari geen fysieke bijeenkomsten hebben.

Wij willen wel verwijzen naar de nationale programma's van de Belgische Theosofische Vereniging, alsook naar die van sommige zusterloges die online-activiteiten voorzien.

Tegen 1 maart zullen we opnieuw onze houding bepalen.

Mochten er intussen toch mogelijkheden zijn, dan zullen wij onze leden en belangstellenden hiervan per mail verwittigen.

* *

*

Het Logebestuur



In Memoriam

Iella Stanisavliévitch

(21 april 1917 – 28 november 2020)



In November verloor de Belgische Theosofische Vereniging haar oudste lid.

Yella (zoals ze zelf haar naam spelde) bezocht de Vereniging sinds de jaren '50, maar werd pas formeel lid in 1970. Als lid en voorzitter van Tak Het Licht in Brussel heeft ze de Vereniging gediend onder een aantal Nationale Voorzitters en heel wat Internationale Presidenten.

(Een overzicht van deze Internationale Presidenten wordt gegeven in dit nummer van onze nieuwsbrief en de volgende).

Hoewel haar kennis van de theosofische materie indrukwekkend was, bleef ze hier zeer bescheiden onder. Zelf had ze veel bewondering voor Dr. Riki van der Hecht, die jarenlang nationaal voorzitter was.

Yella heeft jarenlang in haar loge (Tak Het Licht – Branche Lumière) de lessen en studiegroepen geleid over De Geheime Leer, de Yogasutra's van Patanjali en Astrologie.



Hoewel ze de laatste jaren nagenoeg blind was, kon ze nog steeds Patanjali en Astrologie begeleiden vanuit haar parate kennis in deze domeinen.

Ik herinner me nog een voordracht die ze kwam geven in Loge Antwerpen. Yella was toen reeds in de 80. Haar kennis van de Nederlandse taal was slechts heel elementair, maar ze wilde dit doen met haar gekende toewijding. Zo had ze haar voordracht volledig uitgeschreven in het Frans en dan woord voor woord met het woordenboek vertaald in het Nederlands. Deze tekst las ze dan voor. Inhoudelijk was het heel boeiend en de taal was voor iedereen goed te verstaan.

Yella werd 103 jaar oud.

Dank je voor al die toegewijde jaren, Yella, voor je vriendschap en de mooie herinneringen.

Christian Vandekerkhove



Wie waren de Internationale Presidenten van de Theosofische Vereniging

1. [Henry Steel Olcott](#) (USA, 1832-1907) president van 1875 tot 1907.
2. [Annie Besant](#) (GB, 1847-1933) president van 1907 tot 1933.
3. [George Arundale](#) (GB, 1878-1945) president van 1934 tot 1945.
4. [Curuppumullage Jinarajadasa](#) (Ceylon, 1875-1953) president van 1946 tot 1953.
5. [Nilakantha Sri Ram](#) (India, 1889-1973) president van 17 februari 1953 tot 1972.
6. [John Coats](#) (Schotland, 1906-1979) president van 1972 tot 1980.
7. [Radha Burnier](#) (India, 1923-2013) president van 1980 tot 2013.
8. [Tim Boyd](#) (USA, 1953-...) president van 2014 tot heden.



Olcott in zijn Adyar bibliotheek

* *

*



Deel 1

De Stichtingsperiode

1. Henry Steel Olcott (1832-1907)



Standbeeld van de stichters HPB en HSO

Bij de oprichting van de Theosofische Vereniging op 17 november 1875 werd H.P. Blavatsky voorgedragen als President van de Vereniging.

Zij weigerde omdat ze meer inhoudelijk dan organisatorisch werk wilde verrichten. Ze zei: "maak mij maar corresponderend secretaris". Toen werd Henry Steel Olcott naar voren geschoven.

Deze Amerikaanse kolonel (2 augustus 1832 – 17 februari 1907) was dus medestichter en 1^{ste} internationale president van de Theosofische Vereniging.

Om de continuïteit te verzekeren, werd hij benoemd tot levenslang Internationaal President.

Zijn opvolgers zouden om de zeven jaar door de leden worden verkozen of herkozen.

Olcott en Blavatsky hadden elkaar een jaar eerder leren kennen op de Eddy Boerderij in Vermont, waar ze allebei de spiritistische verschijnselen bestudeerden die die daar aan de gang waren.

Olcott schreef over zijn ervaringen hier in twee kranten een reeks artikelen, nl. in *The Sun* en de *Dailey Graphic*.



Standbeeld Olcott voor het hoofdstation van Colombo, Sri Lanka



In zijn verleden, dus voor de oprichting van de Theosofische Vereniging werd hij - hoewel landbouwdeskundige, journalist en advocaat - aangesteld tot bijzonder commissaris voor het opsporen van fraudes tijdens de burgeroorlog in Amerika.

De door hem mede-opgerichte landbouwschool bij Mount Vernon is nog steeds toonaangevend voor deze discipline.

Toen President Lincoln was vermoord, werd Olcott een van de drie leden van de commissie die werd aangesteld om deze moord te onderzoeken.

In 1875 werd hij lid van de Hermetic Brotherhood of Luxor, dat beschouwd wordt als een voorportaal van de Meesters van de Hiërarchie. Hetzelfde jaar richt hij samen met Helena Petrovna Blavatsky, William Quan Judge en anderen, in New York, de Theosofische Vereniging op.

Als President van de Theosofische Vereniging maakte hij wereldreizen, in eerste instantie samen met Mevr. Blavatsky.

Samen verplaatsten ze het internationaal hoofdkwartier van de Vereniging van New York naar India, eerst naar Bombay en daarna naar Adyar, een buitenwijk van Madras.



Hij heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt voor het Boeddhisme door een aantal verschillende sekten te verenigen.

Ook bemiddelde hij in Engeland om de rechten van de Boeddhisten in Ceylon (het huidige Sri Lanka) te verzekeren.



De internationale vijfkleurige Boeddhistische vlag werd ontworpen door de groep waarin hij zetelde.



Door zijn gestage inspanningen en die van zijn opvolgers bezit deze bibliotheek thans een van de grootste collecties ter wereld van oude teksten op palmbleden, veelal religieuze en wetenschappelijke geschriften in het Sanskriet, Pali, Tamil en andere oude talen.



In India en Ceylon richtte hij een aantal scholen op voor de kastelozen.

Een groot aantal hiervan is nog steeds actief.

Vijf van deze scholen werden op de campus van Adyar samengebracht en staan nu bekend als de Olcott Memorial School, waar kasteloze en minderbedeelde kinderen gratis onderwijs en warme maaltijden wordt gegeven.

Voor een van zijn talrijke verdiensten zal hij altijd herdacht worden, nl. de stichting van de bibliotheek op de campus van de Theosophical Society in Adyar.

Het was zijn bedoeling een moderne Bibliotheek van Alexandrië op te richten.



De Grote Uitbreiding

2. Annie Besant (1847-1933)



Annie Besant-Wood was van Ierse afkomst, maar werd geboren in Londen op 1 oktober 1847.

Deze bijzonder krachtige en welbespraakte vrouw heeft veel levens in één leven geleid.

Vanuit een christelijke opvoeding werd ze eerst militant atheïst en later theosoof en terug christelijk, maar dan op een esoterische manier.

Haar huwelijk met de oerconservatieve Anglicaanse geestelijke Frank Besant (1840-1917), broer van de bekende historicus en schrijver Walter Besant (1836-1901) zou niet lang standhouden, maar bracht haar twee kinderen, Digby en Mabel.

Annie Besant was een zelfstandig denker en het milieu van haar echtgenoot was niet gunstig voor haar overtuigingen.

De volgende fase van haar leven wijdde ze aan sociale hervormingen.

Zij wordt vooral in Engeland herdacht als strijder voor arbeidersrechten en vrouwenrechten.



Ze was ook overtuigd dat vrouwen vrij moeten zijn om aan anticonceptie te doen, wat zeer schokkend was in de Victoriaanse tijd. Ze werd hiervoor zelfs gearresteerd en bijna in de gevangenis geworpen.

Besant leerde de Ierse auteur George Bernard Shaw kennen en werd lid van diens Fabian Society. Hoe edel ook hun bedoelingen, naar de huidige normen zouden we deze vereniging als salon-socialisten bestempelen,



maar ze hebben hoe dan ook bijgedragen tot de verbetering van de levensomstandigheden van de werkmensen in Engeland.

Ze ontpopte zich echter tot een moedig strijder voor de rechten van de lagere, vaak ongeletterde werknemers.



AB met haar comité voor de lucifervakbond

Ze is de geschiedenis ingegaan voor haar rol in de Matchgirls strike in 1888. De werknemers van de luciferfabrieken werkten ontzettend lange dagen in gevaarlijke arbeidsomstandigheden, met fysieke letsels als gevolg.

Door fosfor-vergiftiging kregen veel van deze vooral vrouwen en meisjes misvormingen van het kaakbeen en verloren ze hun tanden.

De foto's van deze verminkte gezichten komen ons thans ongelooflijk en beangstigend over!



Ter herdenking van deze slachtoffers werd in 1966 in Londen door Bill Owen en Tony Russel een musical opgevoerd "The matchgirls".

Het verhaal gaat over het fabrieksmeisje Kate dat Annie Besant ter hulp roept voor de schrijnende omstandigheden in de fabriek en hun gezamenlijke strijd voor betere werkomstandigheden.



In 1889 werd Besant gevraagd voor de *Pall Mall Gazette* een bespreking te schrijven over *De Geheime Leer* van Mevr. Blavatsky. Ze was zo onder de indruk van dit werk dat ze Blavatsky ging opzoeken.

Ze engageerde zich meteen in de Theosofische Vereniging, waar ze zich zou ontplooiën tot een van de meest dynamische leiders ooit.



In 1893 vertrok Besant naar India en speelde een voorname rol in de Theosofische Vereniging, maar ook voor de ontvoogding van India.

Ze werd lid van het *National Congress*, waarvan ze een tijd voorzitter werd en richtte in 1916 de *Home Rule League* op.

Het jaar daarop werd ze voor deze activiteiten in de gevangenis geworpen.

Later zou *Mohandas Gandhi* ook toetreden en Besant werd de mentor van de Mahatma.



In de Theosofische Vereniging draaide ze inmiddels op volle toeren.



Na de dood van Olcott in 1907 werd zij internationale president en zou dat tot haar dood blijven. Ze reisde rond om voordrachtenreeksen te geven over theosofie en de oude religies.



Besant straat in Vijayawada - Andhra Pradesh

Zoals Olcott heel veel gedaan heeft voor het Boeddhisme, zo werd Besant een activiste ten voordele van het Hindoeïsme.

Onder haar beleid breidde het domein van Adyar enorm uit.

De visionaire Annie Besant wilde dat de campus een rustige, meditatieve plek zou blijven. In haar tijd was het domein gelegen op het platteland een eind van het centrum van Madras.



Na haar dood breidde de stad zo ver uit dat het gehucht Adyar een wijk van Madras werd.

Thans is het domein volledig omgeven door de drukke metropool.

Dankzij de uitbreidingen die onder Annie Besant gebeurde is het domein van Adyar nu een oase van stilte geworden binnen de stad.

Anderzijds lokte haar sterke persoonlijkheid ook de rivaliteit uit van anderen.

Zo verlieten Rudolf Steiner en George Mead de Vereniging. Beiden namen een groot deel van de leden met zich mee.



We herinneren ons Besant als sociaal hervormer, strijder voor de vrouwenrechten, voor de onafhankelijkheid van India, begenadigd spreker en voortreffelijke president van de Theosofische Vereniging.

Ook wil ik haar helderziende vermogens niet onvermeld laten.

Ze was zeer bekwaam om, zowel alleen als in samenwerking met Charles Webster Leadbeater, de akashakronieken te raadplegen en natuurlijk de occulte scheikunde uit te bouwen.



AB en CWL ten tijde van de Occulte Scheikunde

Voor een deel van dit laatste werk hadden ze de Nobelprijs voor Scheikunde verdiend, maar die werd onterecht aan William Aston gegeven voor ontdekkingen die hij 20 jaar na Besant en Leadbeater publiceerde.

Inmiddels weten we dat hij het werk van Besant en Leadbeater kende, het zelfs citeerde, maar eens de Nobelprijs op zak, er niets meer mee wilde te maken hebben.

Wordt vervolgd

Christian Vandekerkhove





Mission Statement van de Theosophical Society (Adyar)

To serve humanity by cultivating an ever-deepening understanding and realisation of the Ageless Wisdom, spiritual Self-transformation, and the Unity of all Life."

Missie van de Theosophical Society (Adyar)

Het dienen van de mensheid door het ontwikkelen van een zich steeds verdiepend inzicht in, en verwerkelijking van de tijdloze wijsheid, spirituele zelf-realisatie en de eenheid van alle leven.

* *
*

Voor alle informatie omtrent de programma's van Loge Open Paradigma:
open.paradigma@gmail.com

