



Loge Open Paradigma

Nieuwsbrief 14: september – oktober 2020

Colofon

Tweemaandelijkse nieuwsbrief.

Loge Open Paradigma, Milisstraat 22, 2018 Antwerpen.

Website: www.openparadigma.org: onder constructie.

Facebook: <https://www.facebook.com/Loge-Open-Paradigma-266590700518008/notifications/>

Verantwoordelijke uitgever: Christian Vandekerkhove p/a Milisstraat 22 – 2018 Antwerpen

Loge Open Paradigma is een afdeling van de Belgische Theosofische Vereniging vzw, Geuzenplein 8, 1000 Brussel. Website: www.ts-belgium.be
Mail: info@ts-belgium.be

De drie Antwerpse Loges van de Belgische Theosofische Vereniging:

Loge Open Paradigma:

open.paradigma@gmail.com

Loge Witte Lotus:

loge.witte.lotus@ts-belgium.be

Loge Antwerpen:

loge.antwerpen@ts-belgium.be

Loge Open Paradigma draagt de kenmerken van het *open paradigma* doorheen al haar activiteiten.

Onze doelstellingen geven wij vorm in voordrachten, cursussen, studieklassen, studiegroepen, rondleidingen en vieringen.

Vertrekkende vanuit de wortels van de Theosofische Vereniging bouwen alle leden mee aan het verwezenlijken van een open en dynamisch bezielde Loge.

We hopen jullie dan ook hartelijk te mogen verwelkomen gedurende een van onze aangeboden activiteiten.

Namens de stichters, bezielers en leden van LOP, hartelijk welkom!

Christian, Lieve en Diane

Wegens verbouwingen in de Milisstraat, zal LOP haar activiteiten herstarten met de voordracht op zondag 13 september.

Dit houdt in dat op dinsdag 8 september er nog geen studieklass kan worden georganiseerd, toch niet op een manier waarop we rekening kunnen houden met de coronamaatregelen.

De studieklass van dinsdag 22 september gaat gewoon door.

Voor alle activiteiten van LOP, dient u in het kader van de coronamaatregelen uw aanwezigheid steeds vooraf te bevestigen. Alle info hierover vinden jullie op pagina 11 van deze editie.





De drie doelstellingen van de Theosofische Vereniging

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdiensten, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doelstellingen is een voorwaarde tot lidmaatschap.



De doelstellingen van Loge Open Paradigma

1. Het onzichtbare zichtbaar te maken!
2. Een studie te maken van een aantal zaken die door de wetenschap worden weerlegd, terwijl ze ons mensbeeld en onze gezondheid ontzettend veel ten goede zouden kunnen komen!
3. Controversiële wetenschappers en hun werk - Wetenschappelijke methodes om het onzichtbare zichtbaar te maken - Paradigmaverruimende theorieën - Nieuwe verklaringen voor oude feiten - Alles wat de energieën in de mens aanbelangt.

Praktische info LOP

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Secretariaat: G. de Pélichylei 22, 2970 's-Gravenwezel

Voor alle informatie: open.paradigma@gmail.com
loge.open.paradigma@ts-belgium.be

Deelname in de kosten activiteiten:

Zondagvoordrachten en werkgroepen: leden: €3, niet leden: €7

Thema-avonden: leden: vrijwillige bijdrage voor sociale en educatieve projecten van Adyar; niet leden: €3

Bescherming Persoonsgegevens: Alle informatie betreffende de Wet op de Privacy en de persoonsgegevens is te bekomen via mail: info@ts-belgium.be of per brief, gericht aan de Belgische Theosofische Vereniging vzw, t.a.v. Sabine Van Osta, Geuzenplein 8, 1000 Brussel".



Voordrachten LOP september – oktober 2020

Kennismaking met de basisbegrippen van de Theosofie en het Oosten

Zondag 13 september van 11u tot 13u

Locatie: Loge Open Paradigma, Milisstraat 22, 2018 Antwerpen



Adyar Theosophical Academy

Verschillende nieuwe leden hebben hun bezorgdheid geuit over de “moeilijke woorden” die tijdens de studieklassen heen en weer over de tafel vliegen.

Sommigen leek het, dat ze in een groepje specialisten terechtgekomen waren, waar ze als leek helemaal buitenstonden.

Dit misverstand is te betreuren en daar willen we iets aan doen.

Elk vak, elke tak heeft zijn eigen jargon. Dat geldt voor de automekanieker, de bakker, de voetbalclub en de vereniging voor tropische vissen, enz. In de Theosofie is het niet anders.

Voor wie nieuw in zo’n groep is, is het altijd even wennen en vraagt het wat inspanning om de veelgebruikte vaktermen te begrijpen en zelf te leren hanteren. Wie een woord niet begrijpt, durft niet altijd uitleg vragen, wat jammer is, want wellicht zitten nog anderen in groep met hetzelfde probleem.

Daarom neemt Loge Open Paradigma zelf het initiatief en organiseren we een kennismakingsdag voor de basisbegrippen uit de Theosofie en de Oosterse filosofieën.

Het bestuur heeft een aantal termen opgelijst, waarvan we die dag een korte definitie en wat uitleg zullen geven.



De Theosofische Vereniging en haar Onzichtbare Stichters

Zondag 11 oktober van 11u tot 13u

Locatie: Loge Open Paradigma, Milisstraat 22, 2018 Antwerpen



Meester Koot Humi

Bij de zichtbare stichters van de Theosofische Vereniging denken we meteen aan Helena Petrovna Blavatsky, Henry Steel Olcott en William Quan Judge.

Het is jullie bekend dat achter hen ook onzichtbare stichters stonden, die we meestal de Meesters of Mahatma's noemen. In het bijzonder Meester Morya en Meester Koot Humi.

Hoewel deze Meesters een aantal keer lichamelijk aan sommige leden van het eerste uur zijn verschenen, bestaat hun erfenis voor ons natuurlijk in de Vereniging, maar daarnaast ook uit de zgn. Mahatmabrieven (zie afbeeldingen hieronder), die in de British Library in Londen worden bewaard.

Lieve en Christian zullen vandaag een kennismaking met deze bijzondere brieven geven.



Meester Morya



VIII

132 47

My dear friend: You are certainly on the right path: the path of deeds and actions, not mere words — may you live long and keep on! I hope this will not be regarded by you as an encouragement to be "goody-goody" — a happy expression which made us laugh — but you indeed step in as a kind of Kalka Avatar dispelling the shadows of "Kali-Yug" — the black night of the perishing S.S. and driving away before you the fata morgana of its Rules. I must cause the word fecit to appear after your name in invisible but indelible characters on the list of the General Council as it may prove some day, a secret door to the heart of the sternest of Hobilgans...

This is a good deal occupied — alas, as usual — I must contrive to send you a somewhat lengthy farewell epistle before you take up a journey that may have most important results — and not alone for our cause.... You understand, do you not, that it is no fault of mine if I cannot meet you as I would? Nor is it yours, but rather that of your life-long environment and — a special delicate task I have been entrusted with since I knew you. Do not blame me, then, if I do not show myself in more tangible shape, as not



Thema-avonden september - oktober 2020

Dinsdag van 19u45 tot 21u45 o.l.v. Christian Vandekerkhove en Lieve Vissers

8	september	2020	Geannuleerd wegens verbouwingen	
22	september	2020	Aan de Voeten van de Meester	Christian Vandekerkhove
13	oktober	2020	Stof om na te denken	Alice Ann Bailey
27	oktober	2020	Aan de Voeten van de Meester	Christian Vandekerkhove

De deuren voor de Thema-avonden gaan open om 19u45.

Stipt om 20u starten we met onze studieklas tot 21u15.

Er is gelegenheid om na te mijmeren tot 21u45.



Foto uit ons archief van vóór de coronapandemie

* *
*



Poortmanjaar 2020 – deel 3

Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van het overlijden van Johannes Jacobus Poortman (1896-1970) brengen we in elk nummer van 2020 van onze Nieuwsbrief een stukje in verband met deze "vader van het Hylisch Pluralisme".

In het vorige nummer gaven we het eerste deel van zijn artikel over Theosofie als syncretisme, uit het tweede hoofdstuk van zijn werkje Theosofie en Christendom. Hieronder volgt het laatste deel van dit artikel.

II.

Ook de Islam is een profetische religie.

Ook deze godsdienst heeft een slagzin:

لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

Er is geen God dan God en Mohammed is zijn profeet.

"Er is geen God dan God": daar heeft men de – juiste – transcendentie Gods.

Maar dan komt onmiddellijk het "profetische": die fundamentele waarheid wordt verkondigd op zeer bepaalde en ondanks die concreetheid absolute wijze, waarnaar ieder zich te richten heeft. De zendingstendentie, het geestelijk imperialistische van de "profetische religies" wordt duidelijk vanuit een dergelijke overweging.

Ook, dat men zowel in de late klassieke oudheid als in het tegenwoordige Azië een zelfde tegenstelling tussen de profetische religies en de andere, syncretistische aantreft. Het maakt een groot onderscheid of men op het standpunt staat: ieder moet rekening houden met deze bepaalde profeet:

Mohammed, of: in Jezus Christus heeft God zich eens en vooral – als het ware "einmalig" – geopenbaard, òf op het andere, dat vooral geformuleerd wordt in de Indische leer van het bestaan van *Avatara's*: er komen nederdalingen van de Godheid voor in menselijke gedaante¹, die speciaal als geestelijke leraren en godsdienststichters optreden.



Vishnu en zijn Avatara's

Wat van deze leer in ons verband van belang is, is dat een dergelijke nederdaling periodiek geschiedt. Een ervan kan wel van meer waarde wezen dan een andere (hoewel elk van hen voor een bepaalde groep van mensen de *meest* waardevolle, de aangewezen leraar, zal zijn);

¹ Vgl. A. Besant: *Avatara's*, London 1900. Ned. Vertaling: o.a. Amsterdam 1947.



zij zijn echter geen van allen een absolute openbaring, die van te voren reeds alle eventueel volgende in de schaduw zou stellen. Dit laatste is nu juist datgene waar het orthodoxe Christendom aanspraak op maakt. Hiermee zou het "syncretisme" steeds van mening verschillen.

De antieke oudheid was bereid ook het Christendom onder de religies, waarmee het op geestelijk gebied een "Pax Romana" gesloten had, zoals het Romeinse rijk op politiek gebied ook een Romeinse vrede had verwerkelijkt, op te nemen, maar het Christendom wilde dat niet! Althans het orthodoxe Christendom, dat in de geschiedenis de overhand heeft behouden, weigerde dat.

Misschien heeft het de overhand behouden juist vanwege dat eenzijdig-profetisch-orthodoxe karakter, omdat het zichzelf het enige Evangelie achtte, terwijl daarnaast geen andere goede boodschappen konden bestaan.

Op analoge wijze heeft ook de Islam een enorme verbreiding gewonnen. Maar daarmee is nog niet gezegd, dat dit "profetische" standpunt het enige mogelijke en het meest houdbare en juiste is.

Wat historisch – op diverse Concilies – heeft gewonnen, behoeft nog geen gelijk te hebben. En in de eerste eeuwen van het Christendom was dat ook niet het enige Christelijke standpunt: de Gnostieke stromingen binnen het Christendom stonden dicht bij het syncretisme dier dagen,

al hielden zij het er ook voor, dat in het Christendom een diepere openbaring was gegeven dan aan de Joden of de Grieken.



Doch zij stonden open voor overwegingen uit andere religies; mysteriewezen en neo-platoonse filosofie namen bij hen een belangrijke plaats in.

Ook in de tegenwoordige tijd is het "profetische" Christendom, dat zichzelf in laatste instantie de in werkelijkheid enige weg tot God acht, niet de enige vorm daarvan.

Het vrijzinnige Protestantisme bijvoorbeeld, staat niet op dat standpunt.

De Vrij-Katholieke kerk, die vrijzinnige richting binnen het hoogkerkelijk Christendom, doet dat evenmin en zoekt bewust aansluiting bij het oorspronkelijke Christendom, zoals dat bijvoorbeeld in de Gnosis tot uiting kwam.

Uit dit alles volgt, dat er geen reden is om een zó scherpe en principiële tegenstelling te zien tussen *het* Christendom enerzijds en het syncretisme aan de andere kant als Prof. Kraemer geneigd is te doen.



Wij hellen over tot de conclusie, dat bij nader toezien het syncretisme in de wedloop tussen profetische en syncretistische religies nog niet zo slecht weg komt.

In dit verband kan men nu vragen: is dan soms de moderne theosofie, die zo gaarne op de gemeenschappelijke achtergrond van alle grote religies de aandacht vestigt, eenvoudig syncretisme te noemen? Dit zouden wij niet gaarne beamen.

Ten eerste wil de theosofie meer: bijvoorbeeld niet alleen broederschap tussen de godsdiensten, maar ook in ander opzicht².

Ten tweede moet men de term syncretisme niet te zeer verwijden. Oorspronkelijk betekent deze vermenging van godsdiensten. In de ruimste betekenis valt er dus ook onder wanneer de geboorte van Jezus op de datum van het heidense Joelfeest wordt herdacht.

Van al dergelijke vermengingen kan de theosofie moeilijk als zodanig een voorstander zijn. Ook heeft er meermalen een karakterloze vermenging plaats gehad.

Er is ook nog zo iets als stijl. Men kan er tegen zijn om niets dan psalmen te zingen en ervoor om van allerhande schone en gewijde gezangen gebruik te maken.

Maar het boeddhistisch zingen ("pirit") of de Gayatri-mantram behoort niet thuis in een Christelijke godsdienstoefening.

Dergelijke contaminaties zijn te verwerpen; niet alle syncretisme is toe te juichen.



Wanneer men echter vraagt of de moderne theosofie voor het syncretisme is in die zin – zodat in zover het syncretisme een aspect van haar is en men kan spreken van "theosofie als syncretisme" – dat dit de tendentie is om 1° de openbaring in de voornaamste godsdiensten als principieel gelijkwaardig te beschouwen en 2° als gevolg van deze opvatting de overeenkomsten op de voorgrond te stellen en niet de verschillen en naar een goede onderlinge verhouding tussen hen te streven in de praktijk en naar een hen overkoepelende godsdienst-filosofie in de theorie, dan is dit te bevestigen.

² Het eerste doeleinde der Theosofische Vereniging luidt: Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of kleur.





Annie Besant in Antwerpen

De praktijk van de theosofie is daarmee in overeenstemming.

Wie wel eens een preek van Dr. Annie Besant, die te zijner tijd tot het Hindoeïsme is overgegaan, of van C. Jinarajadasa, van huis uit een Boeddhist, in de Vrij-Katholieke Kerk heeft aangehoord, wie bedenkt, dat in het theosofische hoofdkwartier te Adyar heiligdommen voor *alle* grote godsdiensten zijn opgericht en dat Bisschop Leadbeater met Mgr. Wedgwood het ritueel van de Vrij-Katholieke Kerk heeft vastgesteld alsook zich geïnteresseerd heeft voor een hervormd ritueel voor de Hindoe's: de Hindu-puja³, die zal toegeven, dat de syncretistische tendenties in de moderne theosofie levendig zijn.⁴



C. Jinarajadasa

Zou, wilden wij ten slotte vragen, ondanks alle objectiviteit der Christelijke theologen, een standpunt, dat zich niet op "profetische" basis stelt, maar een overkoepeling zoekt van alle godsdiensten, nog niet vruchtbaarder zijn als achtergrond voor een beoefenaar der godsdienstgeschiedenis dan een positief-Christelijke theologie?

(Uit Theosofie en Christendom, Poortman, J.J. Poortman, Privaatdocent aan de Rijksuniversiteit te Leiden (1948))

Christian Vandekerkhove

³ Vgl. C.W. Leadbeater e.a.: A congregational Pooja for the Hindus, Adyar, 1927; C. Jinarajadasa: Bharata Samaj Puja, The Theosophist, Aug. 1948, p.307 e.v.

⁴ Van de door Prof. Van der Leeuw als syncretistisch bestempelde buitenkerkelijke stromingen (zie boven) wijzen wij ook op de godsdienstoefeningen der Soefi-kerk, waarin uit de Heilige Boeken van zeven verschillende religies telkenmale wordt voorgelezen. Dit is op zichzelf ook een typisch syncretistisch verschijnsel.



Coronamaatregelen



**JE MAG ME
NOG ALTIJD RAKEN
MET WOORDEN.**



<https://www.info-coronavirus.be/nl/>

<https://be-alert.be/nl/>

LOP volgt de actuele door de overheid beschreven maatregelen, die jullie kunnen nalezen door bovenstaande links aan te klikken. Graag brengen we jullie volgende voorzorgsmaatregelen in verband met de coronapandemie onder de aandacht. Bedoeling is om een veilig kader te scheppen, waarbinnen we onze activiteiten kunnen heropstarten. Dit om elkaar te beschermen, in volle respect naar eenieders opvatting.

- Je aanwezigheid meld je vooraf: mail naar open.paradigma@gmail.com of stuur een sms naar 0474 32 53 38
- De voordeur zal op een kier staan, gelieve dit ook zo te houden.
- Bij binnenkomst in het lokaal, ontsmet je de handen.
- We geven elkaar geen hand of knuffel.
- Je houdt anderhalve meter afstand naar alle aanwezigen.
- Mondmasker is verplicht.
- Er wordt geen drank voorzien, dus breng gerust zelf een flesje water of thee/koffie mee.
- Voorzie papieren zakdoekjes, die je zelf ook weer meeneemt.
- Er is geen kapstok voorzien, je kan je jas of trui over je stoel hangen.
- We verluchten de ruimte, dus breng gerust een extra trui of dekentje mee.
- De ruimte wordt extra gepoetst en ontsmet.
- Het toilet is enkel beschikbaar in dringende gevallen. Wanneer je het toilet gebruikt, sluit altijd het deksel voor je doortrekt en was je handen.
- Blijf thuis wanneer je verkouden bent of griepsymptomen hebt en verwittig dan even dat je niet komt.



Mission Statement van de Theosophical Society (Adyar)

To serve humanity by cultivating an ever-deepening understanding and realisation of the Ageless Wisdom, spiritual Self-transformation, and the Unity of all Life."

Missie van de Theosophical Society (Adyar)

Het dienen van de mensheid door het ontwikkelen van een zich steeds verdiepend inzicht in, en verwerkelijking van de tijdloze wijsheid, spirituele zelf-realisatie en de eenheid van alle leven.

*

* *

Voor alle informatie omtrent de programma's van Loge Open Paradigma:
open.paradigma@gmail.com

